



KERKBLAD BEUSICHEM-ZOELMOND

FEBRUARI 2019

**COLLECTE
BONNEN**
Pag. 12

**ZONDAG 10 FEBRUARI A.S.
WELKOMSTDIENST MET JONGERENKOOR NEEDED**



KOIJ KERKBLAD

Nanda de Waard, Smetanastraat 15
4102 BA Culemborg

Nieuw aanleveradres:

kerkblad@kerkbeusichemzoelmond.nl

Deadline aanleveren tbv
het maart nummer:

zaterdag 23 februari a.s.

KOIJ WEBSITE

Johan Honders, tel. 06-21 592 516,
website@kerkbeusichemzoelmond.nl



VERSPREIDING KERKBLAD

Het kerkblad wordt verspreid
via de Kerkgebouwen in Beusichem
en Zoelmond

Voor een postabbonnement (minimaal
€ 18,00 voor verpakings- en
verzend-kosten) kunt u zich
schriftelijk aanmelden bij de heer
T. de Haan, De Wielstraat 11,
4112 JT Beusichem, o.v.v. naam, adres,
woonplaats en telefoonnummer.

Wilt u ons kerkblad steunen middels een
gift? Uw steun is van harte welkom.
U kunt dit doen via het Kerkrentmeesterlijk
beheer op rek. nr. NL04 RABO 0373 7050 93
o.v.v. het kerkblad.

VAN DE WEBSITE

www.kerkbeusichemzoelmond.nl

Sinds enige tijd heeft onze
kerkgemeente ook een eigen webiste.
Daar vinden u en jij informatie, nieuws,
activiteiten en andere zaken, die onze
kerkgemeente bezighoudt.

Elke maand nieuw:

- Het actuele kerkrooster
- Het nieuwe kerkblad
- Actueel nieuws van
Zondagsschool
- Actueel nieuws van Jeugdclub
Rock Solid

De Torenbouwers

ROCK SOLID

Vaste items:

- Van de predikant
- Van de Diaconie
- Wat te doen bij...
een pagina met hoe te handelen bij
o.a. geboorte, huwelijk of overlijden
- Aandacht voor terugkerende
activiteiten als de feestmarkt

Met regelmaat vernieuwd of nieuw:

- Verse nieuwtjes op de nieuwspagina
- Aandacht voor goede doelen, die
door onze kerk gesteund worden,
zoals Kinderterhuis Hanakkuh
- Nieuwe items, zoals op dit moment
de kring 'Ouders in gesprek'

Reageren op de website? Of zelf
nieuws aanmelden mbt onze kerk en
activiteiten? Kijk dan op de website
onder het kopje contact.

Met het oog op de privacy kan het voorkomen dat we personen zelf niet altijd bij naam noemen en/of andere gegevens weglaten in deze digitale versie van ons kerkblad.

Wij besteden hier onze uiterste zorg aan. Heeft u vragen of opmerkingen met betrekking tot gegevens die wel vermeld worden, neem dan contact op via de contactpagina van deze website.

Bij de diensten

Zondag 3 februari zullen Frank Loois en Clarinda van Lunteren **herbevestigd** worden **in hun ambt** van resp. ouderling-kerkrentmeester en pastoraal ouderling. Beiden zijn nu 4 jaar kerkenraadslid en willen de gemeente nog een termijn dienen als kerkenraadslid. Daarvoor zijn we hen erg dankbaar.

Zondag 10 februari is ook een bijzondere dienst om verschillende redenen. Allereerst is het een **welkomstdienst**. Alle gemeenteleden die het afgelopen jaar lid zijn geworden of betrokken zijn geraakt bij onze gemeente hebben een uitnodigingsbrief gehad. Vandaag heten we hen formeel welkom. We kunnen ze na afloop ook even persoonlijk de hand drukken. Eén zo'n welkomstdienst doet niet

veel. Een persoonlijk en hartelijk welkom aan gasten die onze vieringen binnenlopen gedurende het jaar heeft heel veel wervingskracht. Kijk dus om je heen en stel je voor aan mensen om je heen die je nog niet kent. Het wordt een laagdrempelige dienst omdat het tevens een **gezinsdienst** is. Ik hou in de voorbereiding en tijdens de dienst sterk onze tieners in gedachten bij alles wat gezegd en gedaan wordt.

We heten in deze dienst ook het **jongerenkoor Needed** welkom. Dit enthousiaste koor, waar Mariet Grootenboer op zit, zou altijd nog een keer komen, maar toen ging ds. Werrie weg. Fijn dat ze vandaag in de gelegenheid waren!

Zondag 17 februari vieren we in Zoelmond de Maaltijd van de Heer.

Pastoraat

Wij leven mee met een aantal gemeente leden die zelf of met een naaste door een moeilijke periode gaan.

Terugblik op activiteiten

De kerkenraad en ook ik persoonlijk kijken terug op **mooie kerstdiensten**. Diensten waarin we ook echt samen vierden. Alle verschillende generaties brachten wat in en konden wat ontvangen. Ik hoop dat u in alles het 'mooiste geschenk', het kerstgeschenk Jezus hebt ontvangen. Hoewel je je er misschien even toe moet zetten is de **oudjaarsavonddienst** toch meestal weer een fijne dienst. In de kerkenraad besloten we wel dat we het de komende jaren in het wat vuurwerkluwere Zoelmond organiseren.

Vooruitblik komende activiteiten

Op 14 februari (20.00 uur) bent u weer uitgenodigd op de **bijbelkring** in de consistorie van Beusichem.

20 februari komt de gespreksgroep **De Fontein** bij elkaar bij Afien.

Terugblikkend denk ik ook aan wat er buiten de kerk gebeurde. **Slager Job de Bruin** sloot zijn idyllische slagerij te Zoelmond. Jammer, want naast de kerk is zo'n slagerij ook een verbindende plek in het dorp. Ergens ook tragisch, daar zijn zoon en opvolger vroegtijdig overleed. Wat ik zo mooi vind aan kerk-zijn in een dorp, in onze dorpen, is dat er ook namens de kerk afscheid van Jobs slagerij werd genomen. We wensen Job nog goede jaren toe na zijn werkzame leven.

Donderdag 9 februari 19.00 uur is er weer het **gebedsmoment** in de kerk van Beusichem.

Diezelfde avond vanaf 19.45 uur is er **kerkenraad**.

Persoonlijk

Elze-Marie en ik kijken terug op een geslaagde koffieochtend in Zoelmond op dinsdag 8 januari jl. Met hulp van Marja en Gerrit de Leeuw en Afien hebben we toch weer enkele gemeenteleden beter leren kennen. Ik dacht: de kerk zou in Zoelmond toch eigenlijk vaker open moeten zijn. Gewoon voor een luisterend oor en een bak koffie. Ik kreeg het verzoek van Marja onderstaand bericht te plaatsen:

De uitnodiging van Leendert Jan en Elze-Marie op dinsdag 8 januari was hartverwarmend. Kennismaking met hen beiden. Met veel liefde hadden ze gebak-

ken en onder het genot van een kopje koffie en thee toonden ze hun hartelijkheid en interesse voor hen die gekomen waren. Wij hebben dit als zeer prettig ervaren. Nog maar een keer doen dus!

Als gezin hebben we afgelopen maand tweemaal aan het graf van een familie-lid gestaan. Dat was niet zo'n fijn begin van het nieuwe jaar. We begroeven een tante van 52 jaar en een opa van 95 jaar. ■

Ook namens Elze-Marie een vriendelijke groet, ds. Leendert Jan van Lingen

Meditatief moment door Clarinda van Lunteren



Lieve mensen,
Terwijl ik dit zit te schrijven, zit ik in de kamer, buiten koud... binnen lekker warm, kindertjes lekker spelen... Het geeft mij ruimte om te schrijven aan u. Zoals onze dominee afgelopen zondag vertelde, is het nuttig om regelmatig even de tijd te nemen om te beschouwen. Net als God dagelijks deed tijdens de schepping, Hij nam de tijd, keek om zich heen en zag dat het goed was. Juist in deze januarimaand worden we overspoeld met terugblikken en vooruitblikken. Zo werd ik geïnspireerd door de zojuist verschenen Trendrede 2019 (te vinden op trendrede.nl). Geen Christelijk document, maar wel een document dat onze samenleving beschouwt en vooruitblijkt. Ik vraag u dan ook om even met mij mee te kijken en een paar dingen van onze samenleving te beschouwen, maar dan samen met God...

De Trendrede begint met het vuur van de verandering. De schrijver noemt onze samenleving vloeibaar, maar ook taai: een taai flexibiliteit. 'Samenleven is een werkwoord en vereist inspanning.' Meninge kunnen soms fel opvlammen, dat is een verworvenheid in onze samenleving. Het is nog niet lang geleden dat de kerk veel in het nieuws was rondom de Nashville-verklaring. Juist de kerk is verdeeld en meningen vliegen over en weer. Mensen buiten de kerk begrepen er niet veel van...

Wij willen als kerkenraad juist hierin ook een statement afgeven dat ieder mens welkom is in onze kerk! De liefde van Jezus is voor iedereen, waar bij de kerk een veilige plek behoort te zijn, waarin we die liefde ook ervaren mogen. Een goed gesprek hoort daar uiteraard ook bij, maar Jezus heeft ons ook hierin liefde geleerd. Lees ook nog eens de samenvatting van de wet nog eens na (Matt. 22: 34-40; 1 Joh. 4:7), voor als we onze meningen baseren op uitsluitend regels en wetten.

De Trendrede gaat in het tweede deel in op het thema 'ruimte bieden'. De schrijver benadrukt dat we elkaar niet zomaar meer begrijpen, en dat we 'pas nader tot elkaar komen, wanneer we door het ongemak heen durven kijken'. Het is nodig om met elkaar in gesprek te gaan over keuzes waar we als gemeente voor staan, maar ook om met anderen buiten de kerk in gesprek te gaan! Wat geloven wij eigenlijk? Zonder standpunt zijn over geloof en kerk is niet te verkopen, maar teveel vasthouden aan 'zoals het altijd ging', net zo goed niet... Het gaat er in mijn visie om dat wij helder zijn in wat geloof ons brengt en hoe dit ons leven leidt. En daarnaast openheid voor de ander laten zien, en daarin mag belangstelling (passief) en getuigen (actief) een even grote rol spelen. En ja, daarin kan het gesprek soms 'ongemakkelijk' zijn.

De behoefte aan ruimte is groot in onze 24/7 economie. Niet voor niets zijn meditatietechnieken, aandacht voor de natuur en time management steeds belangrijker aan het worden. Daarnaast is het ideaalbeeld 'gelukkig zijn' onhaalbaar. De samenleving streeft naar perfectie, maar de in de Trendre- de aangehaald psychiater geeft juist aan dat het 'normaal is om soms bang te zijn, ongelukkig, verdrietig, dom, je te vervelen en soms eenzaam te zijn'. Binnen onze gemeente mag ruimte zijn om die gevoelens te zien en te erkennen. Wij weten daarbij te mogen schuilen bij God. Dat betekent ook echt dat wij anders leven en de samenleving op een andere manier beschouwen. Niet vanuit een 'dan maar accepteren dat het leven zo is', maar met hoop, kracht en liefde! In december luisterden wij in de eredienst naar het lied: Het licht (van Kinga Bàn i.s.m. Damascus). Het heeft mij nog lang beziggehouden. Als alles

instort, wat blijft er dan over? We leven in een wereld waarin alles voorbij gaat, ja echt alles! Dat besef maakte mij niet echt blij....

Maar als stof is neergedaald, zo zegt het lied, dan is er iets dat overblijft: Ja, het Licht, Jezus! Zo lezen we in Joh. 1: Johannes kwam over het Licht vertellen, 'want Hij die het echte Licht was, zou bijna komen' (Joh. 1: 6-10). Dat is voor ons een hoopvolle boodschap. Het houdt níet op bij de vergankelijkheid van de mens. Jezus geeft ons leven, kracht, hoop en dat mogen we laten zien aan de mensen om ons heen. Als je bang bent, dan mag je loslaten; als je je leeg voelt, dan mag je rusten in Gods bescherming; als alles onzeker is, dan mag je vertrouwen! Dan mogen we 'Jezus ontmoeten, los van alle moeten, Hem eindelijk begroeten, als slaaf op vrije voeten!' (citaat 'Het licht')
Ik wens u een hoopvol en rijk 2019! ■

Besluiten genomen in de laatste kerkenraadsvergaderingen

Bezinning op het Heilig Avondmaal.

De kerkenraad wil dit jaar binnen de gemeente een bezinning op het Heilig Avondmaal starten. Een belangrijke vraag is dan: wie zijn er in onze gemeente welkom aan het heilig avondmaal. Deze maand zullen enkele kerkenraadsleden daar een plan voor maken.

Muziekcommissie. De muziekcommissie is van start om na te denken

over zang en muziek in de kerk. De muziekcommissie bestaat uit Hette Verhave, ds. Leendert Jan van Lingen en Mariet Grootenboer. In het beleidsplan "Ontmoeting van hart tot hart" 2016-2020 Protestantse gemeente Beusichem- Zoelmond in paragraaf 3.2 is uiteen gezet welke rol zang en muziek in de kerk heeft. Het beleidsplan is te vinden op de website van de gemeente. De muziekcommissie wil

graag u als gemeente betrekken bij de plannen en ontwikkelingen. Daarom zal er in het kerkblad over de voortgang worden geschreven. Daarnaast nodigt de muziekcommissie u van harte uit om uw input te leveren. Dit mag in de breedste zin van het woord. Welke zang en/of muziek spreekt u aan, welke juist niet? Wat zou u graag eens horen in de kerk of wat juist niet? Heeft u input of vragen dan kunt u contact opnemen met Mariet Grootenboer.

Gezinsdiensten. De gezinsdiensten zijn destijds ontstaan vanuit het verlangen de kinderen ook wat van de kerkdiensten te laten meemaken. Omdat de kinderen momenteel iedere dienst tot de preek aanwezig zijn is

er eigenlijk geen verschil meer tussen reguliere diensten en gezinsdiensten. De kerkenraad heeft besloten om in de gezinsdiensten meer aandacht te hebben voor kinderen en jongeren. Dat kan betekenen dat er op onderdelen in de dienst extra rekening met jonge mensen wordt gehouden. Het blijven kerkdiensten voor alle generaties. Het zal o.a. zichtbaar worden in iets meer kinderliederen en het zingen van bij jongeren favoriete liederen. Ook kan er eens een sketch zijn of blijven de kinderen tijdens de preek (zoals op eerste kerstdag). We hopen zo ook de overgang naar het moment dat er geen zondagsschool meer is voor kinderen (lees: als ze ouder worden) wat minder groot te maken. ■

Ringvergadering 31 januari

Op donderdag 31 januari wordt de eerste bijeenkomst gehouden van de nieuwe ring Tiel. Sinds de kerkordewijzigingen van mei 2018 is deze vorm van ontmoeting van gemeenten in de regio nieuw leven in geblazen. De eerste bijeenkomst wordt gehouden in de Open Hof in Culemborg, Beethovenlaan 2. De kerken van Culemborg en Beusichem-Zoelmond nodigen de gemeenten (ambtsdragers en gemeentelieden) van harte uit.

Om 18.00 uur is er een eenvoudige maaltijd.

Om 20.00 uur start het inhoudelijke deel 'Ziel zoekt onderdak en dat door

de jaren heen'. Het thema heeft te maken met het 700 jarig bestaan van Culemborg en het project 'Heilige huisjes' van de Raad van Kerken aldaar. Het gaat daarbij om de betekenis van het kerkgebouw de eeuwen door en ook in onze eigen tijd. Deelnemers aan deze avond ontvangen een boekwerk over dit project.

De avond wordt besloten met een ludieke presentatie van toga's door de eeuwen heen.

Opgave graag voor 26 januari via de eigen kerkenraad (Clarinda van Lunteren) of rechtstreeks bij Cees van Bockel, cees@vanbockel.org. ■

TOERUSTING RAAD VAN KERKEN CULEMBORG EN BEUSICHEM-ZOELMOND

In februari en maart 2019 zullen de volgende cursusavonden worden gegeven. Kosten: € 3,- per avond. Wilt u zich in verband met de noodzakelijke voorbereidingen ruim van tevoren, bij voorkeur via e-mail, opgeven?

Een middagje Johan de Heer

In samenwerking met de stichting De Roos van Culemborg: een middagje rond **Johannes de Heer**, handelaar in orgels en fameus evangelist, die zoveel mensenharten wist te raken.

Met verhalen van predikant Jos de Heer (kleinzoon) en de bekende Cu-

lemborgse zangeres Judith Jobse (achternichtje), met koren en samen-zang. Voor deze activiteit hoeft u zich niet aan te melden. De hoed gaat rond.

Datum: zondag **17 februari**

Plaats en tijd: NG kerk (voormalige synagoge), Jodenkerkstraat 5, 16.00 uur

Tien geboden voor het milieu

Steeds meer mensen zien in dat de manier waarop we met de aarde omgaan niet langer kan en zijn op zoek naar andere, nieuwe wegen. "Als wij ons innerlijk verbonden voelen met alles wat bestaat zullen soberheid en zorg spontaan ontstaan," schrijft paus Franciscus in *Laudato Si'*. Het besef dat alles met alles samenhangt is van cruciaal belang om daadwerkelijk tot een duurzame levensstijl te komen. De tien geboden voor het milieu zijn een soort wegwijzers die, uitgaande van een Bijbels wereldbeeld, hier richting aan kunnen geven. Marjolein Tiemens zal met voorbeelden laten zien hoe deze leidende principes ons kunnen inspireren en hoe we ze concreet kunnen maken in onze dagelijkse keuzes,

vanuit het motto Groen Geloven is Duurzaam Doen, vanuit het hart.

Marjolein Tiemens-Hulscher heeft plantenveredeling in Wageningen gestudeerd en heeft 25 jaar onderzoek gedaan voor zowel de gangbare als de biologische landbouw. Nu geeft ze, onder de naam Groen Geloven, cursussen, lezingen en workshops op het gebied van geloof en duurzaamheid.

Datum: dinsdag **19 februari**

Plaats en tijd: RK parochiecentrum, Ridderstraat 198, 20.00 uur

Aanmelden bij: Trudy den Hartog, tdenhartog.vandendingen@gmail.com of Ineke van Garderen, inekevankootenniekerk@gmail.com

Hallo jongens en meisjes, beste gemeente,



Het is alweer eventjes geleden, maar tijdens de kerstdienst op 24 december 2018 hebben we geïncollecteerd voor ons goede doel dit jaar: **de CliniClowns**. Daar is een ontzettend mooi bedrag uitgekomen! De collecte heeft namelijk **€230,55** opgeleverd! Dat is een mooi begin om vanaf nu elke maand een geldmeter verder op te vullen in het kerkblad. Volgende maand zal het geld van de collectes vanaf september 2018 in onze eigen ruimten meegenomen worden en opgeteld bij de meter!

Wist je dat? ... we van de CliniClowns een heel leuk pakket gekregen hebben? Je kan in de twee kerken in allebei de dorpen een poster vinden en in Beusichem zijn er zelfs twee! Je hebt misschien ook de vlaggetjes al zien hangen in de ruimte boven in Beusichem, of de spaarpot achterin de kerk van Beusichem? Kijk eens rond en zie wat de CliniClowns ons allemaal opgestuurd hebben.

In januari zijn we begonnen met het verhaal van Ester. Dit verhaal is geïntroduceerd tijdens een gezinsdienst in de kerk van Beusichem. Heb jij Ester gezien, met een sluier in haar haar? Of heb je koning Ahasveros zien zitten op zijn troon, terwijl hij zijn vorige vrouw zo miste? En schrok je ook zo van Haman, die engerd in het zwart gekleed, die een hekel heeft aan Joden? We hebben al een paar verhalen over Ester mogen horen en dat blijft zo in februari. Ben jij benieuwd wat er nog meer gaat gebeuren met Ester? Lees op de andere pagina vast een beetje waar het de komende zondag over zal gaan!

Heb jij een lievelingsliedje van de zondagsschool? Of zing je op school of thuis wel eens een Christelijk liedje, die je graag ook op de zondagsschool zou willen zingen? Dat mag je natuurlijk aan ons doorgeven! We hebben een liedjesmap en die vullen we natuurlijk graag aan, met jouw ideeën.

We zien jullie allemaal graag weer in de kerk en op de zondagsschool!
Natuurlijk mag je altijd vriendjes en vriendinnetjes meenemen 😊

Groetjes, de leiding van de zondagsschool

Hieronder staat kort waar we het de komende zondagen over gaan hebben. Ben je benieuwd hoe het afloopt? Luister dan mee!

De Torenbouwers

3 februari 2019 – Ester 4

Doe iets!

Vandaag horen we dat de oom van Ester, Mordechai, verschijnt voor de koningspoort. Hij rouwt en vraagt Ester om hulp, maar wat is er aan de hand?

10 februari 2019 – Ester 5:1 - 6:11

Wat is je plaats?

Koning Ahasveros vraagt Haman wat je moet doen om iemand eer te bewijzen. Hij denkt dat het over hem gaat en verzint allerlei dingen. Maar wie bedoelt de koning eigenlijk?

17 februari 2019 – Ester 7:1 - 8:2

Ontmaskerd

Tijdens een feestelijke maaltijd vertelt Ester over de plannen van Haman. Hoe reageert de koning daarop? En wat gebeurt er met Haman?

24 februari 2019 – Ester 8:3-8 - 9:1-23

Wat kun je doen?

De wet van Haman kan niet veranderd worden, maar de koning maakt er een wet bij. Hoe werkt dat precies? Wat kunnen we doen als er iets is gebeurd, dat niet zomaar te herstellen is?



Koningin
Ester

Christusverschijningen

Hans Stolp heeft als ziekenhuispastor veel gesprekken gehad met hooggevoelige patiënten die in de nacht een troostende verschijning hadden van de Christus of soms ook van een engel of een familielid. Deze patiënten wisten door hun hooggevoeligheid dat Hans hen serieus zou nemen en durfden aan hem hun beleving te vertellen. Rob Hesper houdt een inleiding over het boek dat ds. Hans Stolp hierover gepubliceerd heeft. Daar kunnen vragen over gesteld worden of even-

tueel ervaringen over worden uitgewisseld. Ook is er de mogelijkheid in twee of drie avonden samen het boek te lezen en te bespreken.

Datum: **woensdag 6 maart**

Plaats en tijd: Gods Achterdeur (zaaltje achterzijde oud-kath. kerk, ingang St.-Janskerkhof, naast elektriciteitshuisje). Vanaf half acht staat de koffie klaar. Aanmelden bij: Frank Duivenvoorde
pastor.okkc@gmail.com

Hadewijch

Halverwege de 13de eeuw schreef de Brabantse mystica Hadewijch intrigerende teksten: brieven, liederen en visioenen. Zij was de eerste met naam bekende vrouwelijke auteur die in het Nederlands schreef. Hadewijch beschreef op een heel eigen, krachtige wijze haar verlangen om een te worden met God. Over haar leven weten we niet veel, maar haar teksten zijn heel persoonlijk en eigenzinnig. Soms zijn ze zelfs in strijd met de kerkelijke leer en praktijk. Marjolein Hogenbirk, als mediëviste verbonden aan de Universiteit van Utrecht, laat u

kennismaken met het werk van deze gepassioneerde, geleerde en moedige middeleeuwse vrouw.

Datum: **dinsdag 12 maart**

Plaats en tijd: Gods Achterdeur (zaaltje achterzijde oud-kath. kerk, ingang St.-Janskerkhof, naast elektriciteitshuisje). Vanaf half acht staat de koffie klaar. Aanmelden bij:
Ineke Brouwer,
inekebvr@hotmail.com of
Frank Duivenvoorde
pastor.okkc@gmail.com

Bijbelse vrouwen in de beeldende kunst

In het najaar van 2017 publiceerde René van Loenen zijn bundel Veertig vrouwen uit de Bijbel. Achterin de bundel staan aantekeningen waarin hij verwijst naar beeldende kunst en

literatuur. Al vóór de verschijning van het boek begon hij, geïnspireerd door en met tips van ds. Henri Veldhuis, met het verzamelen van afbeeldingen uit de kunstgeschiedenis.

Het zijn er ruim 30 geworden, die hij op deze avond (georganiseerd in samenwerking met De Roos) graag wil laten zien en toelichten. Daarnaast leest hij een aantal gedichten uit de bundel voor en zijn er muzikale bijdragen van Janny Rijnveld en Jeroen van Kleef. Kortom, het belooft een afwisselende avond met beeld, woord en muziek te worden. ■

Datum: **dinsdag 19 maart**
Plaats en tijd:
Open Hof,
Beethovenlaan 2,
20.00 uur
Aanmelden bij: Betty Visser,
betty.visser@kpnplanet.nl of
Trudy den Hartog,
tdenhartog.vandendingen@gmail.com

Diaconale berichten



Bloemengroeten

De bloemen uit de erediensten van december 2018 zijn, als teken van medeleven en met een groet van u allen, gebracht bij:

Met het oog op de privacy noemen we de personen zelf niet bij naam.

Collecten

Zondag 3 februari 2019

Extra collecte bestemd voor Kerk in Actie Werelddiaconaat

Water staat de Bengalen aan de lippen. Bijna jaarlijks tijdens de moesson treden de rivieren buiten hun oevers. Een ramp maar ook een zegen, omdat

het rivierwater zorgt voor vruchtbaar land.

De klimaatverandering heeft tot gevolg dat de overstromingen talrijker,

heftiger en meer onberekenbaar zullen worden. Een goede voorbereiding is daarom noodzakelijk. Door je huis op een hogere plek te bouwen bijvoorbeeld of op grotere afstand van de rivier. Of door een goed waarschuwingssysteem op te zetten, zodat mensen zichzelf en hun vee tijdig in veiligheid kunnen brengen.

Een van de programma's van Kerk in Actie is hierop gericht. Medewerkers van lokale partnerorganisaties worden getraind in rampenpreventie. Hevige regenval, een orkaan of aardbeving zijn niet te voorkomen, maar door goed voorbereid te zijn kun je de gevolgen beperken.

Helpt u mee bij dit belangrijke werk?

Zondag 10 februari 2019 **Extra collecte bestemd voor de Voedselbank Rivierenland in Tiel**

In ons land leven nog steeds meer dan 1 miljoen mensen onder de armoedegrens. Mensen die niet meer in hun levensonderhoud kunnen voorzien worden na een in-take gesprek geholpen door de voedselbank. De Voedselbank levert zo een bijdrage aan de (vaak verborgen) armoede. De toekenning van een pakket is altijd tijdelijk. De Voedselbank is politiek en levens-

beschouwelijk neutraal en verricht haar werkzaamheden vanuit de gedachte van onderling hulpbetoon. Zij mengen zich nooit in debatten over de oorzaak van armoede. Men wil een bijdrage leveren aan alleenstaanden en gezinnen die in armoede leven.

Er is veel hulp nodig, helpt u mee de verborgen armoede te bestrijden in uw eigen omgeving?

Zondag 17 februari 2019 **Avondmaalscollecte bestemd voor het Roosenveld huis in Doorn**

Het nieuwe Roosevelthuis ligt op landgoed Hydepark in Doorn. Middenin de bossen staat een prachtig nieuw gebouw met 42 luxe kamers die van alle gemakken zijn voorzien.

Wandelpaden, die ook voor rolstoelen toegankelijk zijn, leiden door de schitterend aangelegde landschapstuin.

Al jaren biedt het Roosevelthuis aan mensen, die vanwege ziekte of lichamelijke gebreken niet zelfstandig op vakantie kunnen, een diaconale vakan-

tieweek aan. Ook uit onze gemeente hebben al veel mensen zo'n heerlijke week daar doorgebracht. Een week lang worden de gasten verwend door de vele vrijwilligers. Er worden uitstapjes gemaakt, gezellige avonden georganiseerd, spelletjes gedaan en er wordt samen lekker gegeten. Echt een week om lang van na te genieten.

Graag uw bijdrage voor financiële ondersteuning van deze fantastische vakantieweken. ■

Nieuws van de ZWO

De creatieve avond van de ZWO wordt dit voorjaar gehouden op **woensdagavond 27 maart**. Zoals gebruikelijk weer in de kerk van Beusichem om 19.30 uur.

We gaan een voorjaarskrans maken

die heel leuk is om aan uw voordeur te hangen.

In het kerkblad van Maart leest u meer over deze avond en over het nieuwe project.

Dus zet het alvast in uw agenda. ■

De Feestmarkt

De voorbereidingen voor de Feestmarkt 2019 nemen steeds grotere vormen aan. Inmiddels hebben we met een aantal vrijwilligers gesproken over hoe we de organisatie van de aankomende 34e editie van de Feestmarkt kunnen verbeteren. We hebben een heel aantal goede ideeën besproken, waar we snel mee aan de slag gaan.

Heeft u nog verbeterpunten voor de organisatie of andere leuke ideeën voor de Feestmarkt, dan kunt u dit altijd laten weten aan iemand van het bestuur of een mail sturen naar feestmarktbeusichemzoelmond@gmail.com. We hopen snel de eerste onderdelen van het programma op 18 mei bekend te kunnen maken! ■

Collectebonnen

Het overkomt u waarschijnlijk ook wel eens. Zondagochtend als u naar de kerk wilt gaan, kijkt u in de portemonnee en o jee! Geen geschikt collectegeld. Het potje in de kast is natuurlijk ook net leeg. Wat nu?

Heeft u wel eens gedacht aan collectebonnen? U hoeft dan niet meer te denken om muntgeld. Niet iedereen binnen onze kerk zal weten dat ze er zijn en hoe het in z'n werk gaat. Tijd om u eens bij te praten.

De mogelijkheden en wat te doen?

De bonnen zijn beschikbaar per vellen van 20 exemplaren met een waarde van € 1,00 of € 2,00 per bon en kunnen per vel afgenomen worden.

Bestellen kan heel eenvoudig door een veelvoud van € 20,00 over te maken op het speciaal daarvoor bestemde bankrekeningnummer: NL72 RABO 0110 4177 39.

Standaard ontvangt u vellen met bonnen van € 1,00. Wilt u (ook) vellen met bonnen van € 2,00? Vermeld dit dan even in uw omschrijving. Als u voor het eerst gaat bestellen, vermeld dan in de omschrijving ook even uw adres.

Tip: Wanneer u er een automatische afschrijving van maakt, bent u er meteen van verzekerd van dat u altijd voldoende bonnen tot uw beschikking heeft.

Uw geld overgemaakt en wat nu?

De administratie van de collectebonnen wordt bijgehouden door Wilma Honders. Zij ontvangt ongeveer eens per drie weken een bankafschrift. Zodra uw betaling vermeld wordt, zorgt zij ervoor dat de bonnen bij u thuis of bij u in de kerk afgegeven worden.

Nog meer voordeel?

Naast niet meer hoeven denken om klein geld, kan het gebruik van collectebonnen u mogelijk nog meer voordeel opleveren, doordat de belastingdienst mee betaalt. Immers u heeft nu bewijs van uw giften. Wilt u weten of/hoe dit voor u kan gelden? Vraagt het gerust eens aan de voorzitter van onze kerkenraad, Henk de Ronde. Hij verwijst u naar de juiste persoon door. ■

Namens de kerkenraad,
Johan Honders
communicatie@kerkbeusichemzoelmond.nl

Financieel

Extra collecten december:

02-12 Hospice Tiel	€ 108,75
09-12 Zondagsschool	€ 97,45
16-12 Plaatselijk jeugdwerk	€ 73,95
23-12 Onderhoud orgels	€ 93,10
24-12 CliniClowns	€ 230,55
24-12 Kerstnachtdienst	€ 243,27
25-12 KIA Kinderen in de knel	€ 170,55

Collectebonnen december:

Kerkrentmeesterlijk beheer	€ 272,00
Diaconie	€ 199,00

Giften:

Diaconie:

€ 75,00	via RABO-rekening
€ 4,50	via mevr. M. de Graaf
€ 5,00	via mevr. M. Siben
€ 10,00 (2x)	via mevr. M. de Graaf
€ 268,00	via wegbrengen fruitattenties
€ 402,30	via collectebus kerstbroodmaaltijd

Bloemenfonds:

€ 10,00 (2x)	via mevr. M. de Graaf
€ 20,00	via mevr. M. Siben
€ 10,00	via mevr. A. Wallenburg
€ 10,00	via mevr. L. Udo

Bezoekgroep:

€ 20,00	via mevr. I. v.d. Bosch
---------	-------------------------

Cassetterecorder:

€ 5,00 (3x)	via fam. de Jongh
-------------	-------------------

Oudejaarscollecte:

€ 50,00	via SKG-rekening
---------	------------------

Kerkrentmeesterlijk beheer:

€ 100,00 (2x)	via SKG-rekening
€ 120,00 + € 10,00	via P. v.d. Woerd

Onderhoudsfondskerk Zoelmond:

€ 400,00	via SKG-rekening
----------	------------------

Wat geweldig! In de dure decembermaand mogen we veel bijdragen noteren. Daarvoor willen u hartelijk dank zeggen. Iedere gift is welkom, of deze nu klein of groot is.

Kruimel:

*Ik gebied je dus: wees vastberaden en standvastig,
laat je door niets weerhouden of ontmoedigen,
want waar je ook gaat, de HEER, je God, staat je bij.*

Jozua 1:9



Verjaardagen 80 jaar en ouder in februari

- | | |
|-------------|---|
| 9 februari | Mevr. J. Verwey- Serne,
Burgm. Hommesstraat 24 Beusichem |
| 9 februari | Mevr. C.G. Laperre-Oosterom,
Bernhardlaan 6 Beusichem |
| 11 februari | Mevr. G. van Eck-Brugman,
Eikenlaan 1 Zoelmond. |
| 27 februari | Hr. H.C. Donker,
Belvederelaan 11 Beusichem |

PREDIKANT

ds. L.J. van Lingen
Burg. Hommesstraat 1,
4112 LW Beusichem

e-mail: predikant@
kerkbeusichemzoelmond.nl

Tel.: 06 - 38101701

SCRIBA KERKENRAAD

W. de Ronde
De Vier Gravinnen 216,
4001 RZ TIEL
Tel.: 0344-846054 of
06-13524831
w.ronde6@upcmail.nl

KOSTERS

Kerk Beusichem

De heer G. de Ronde
Tel. 502990

De heer P. van der Woerd
Tel. 501855

De heer A. van Lunteren
Tel. 549539

Kerk Zoelmond

De heer E. van Driel
Tel. 536711

ORGANISTEN

De heer J. Goedbloed
Tel. 502107

De heer J. Koedoot
Tel. 0343-452414

Coördinator communicatie

Johan Honders

communicatie@
kerkbeusichemzoelmond.nl

FINANCIËLE ADMINISTRATIE KERKRENTMEESTERLIJK BEHEER

Mevr. A.F. de Ronde-de Fijter
Smalriemseweg 25,
4112 NA BEUSICHEM
Tel. 502452

Mevr N.C. Onink-van
Blijderveen
Tel. 502389
administratie@
kerkbeusichemzoelmond.nl

LEDENADMINISTRATIE KERKELIJK KANTOOR CULEMBORG

p.a.: Henk de Ronde
Smalriemseweg 25,
4112 NA BEUSICHEM
Tel. 502452

DIAKONIE, KERK ROEPT, ADMINISTRATIE EN VERHUUR VOLKSTUINEN ZOELMOND

Mevr. M.H. de Graaf-van
Alphen. Molenweg 24,
4112 NR BEUSICHEM
Tel. 502767

VERJAARDAGSFONDS BEUSICHEM-ZOELMOND

Bram en Wil van Asch
Ben. Molenweg 3/D
4112 NS Beusichem
Tel. 501888
e-mail: a.g.v.asch@gmail.com

ADM. COLLECTEBONNEN

Wilma Honders
Tel. 06-51723525

PROTESTANTS KERKKOOR "JUBILATE DEO"

De heer G. de Leeuw
Oranjestraat 28
4112 JH Beusichem
Tel. 501540

ZONDAGSSCHOOL

Diana de Ronde
Tel. 06-51819517
d.deronde@outlook.com

STICHTING FEESTMARKT

Henk de Ronde
Tel. 502452
henkderonde@hotmail.com

RESERVERING GEBOUWEN

Mevr. A.F. de Ronde-de Fijter
Smalriemseweg 25,
4112 NA BEUSICHEM
Tel. 502452
gebouwenbeheer@live.nl

Kerkrentmeesterlijk beheer:

NL04 RABO 0373 7050 93
of

NL08 INGB 0009 0092 36

Diakonie:

NL49 RABO 0312 5541 25

Collectebonnen:

NL72 RABO 0110 4177 39

Onderhoudsfonds:

Voor giften ten behoeve
van de diverse fondsen
kunt u gebruik maken van
NL04 RABO 0373 7050 93.
Graag als omschrijving
het betreffende fonds
noemen.

KERKDIENTEN

Zondag 3 feb. ds. L.J. van Lingen Beusichem
10.00 uur Herbevestigingsdienst
Extra collecte: KIA Werelddiaconaat
Na de dienst is er koffie

Zondag 10 feb. ds. L.J. van Lingen Beusichem
10.00 uur Welkoms- en Gezinsdienst (tieners)
M.m.v. Koor Needed
Extra collecte: Voedselbank Tiel
Na de dienst is er koffie

Zondag 17 feb. ds. L.J. van Lingen Zoelmond
10.00 uur Viering Heilig Avondmaal
Extra collecte: Roosevelthuis Doorn

Zondag 24 feb. Ds. N. de Lange – Zoetermeer Beusichem
10.00 uur Extra collecte: Zondagsschool
Na de dienst is er koffie

Zondag 3 maart Ds. J.W. Kirpestein – Utrecht Beusichem
10.00 uur M.m.v. Jubilate Deo
Extra collecte: Kerkkoor Jubilate Deo

	Organist	Koster	Bloemendienst
3 feb.	J. Goedbloed	P. v/d Woerd	Mevrouw Van Malssen
10 feb.	J. Koedoot	G. de Ronde	Arta van Zetten
17 feb.	J. Kwakkel	E. van Driel	Famlie Siben
24 feb.	H. Godtschalk	B. van Lunteren	Mevrouw De Jongh
3 maart	W. van der Til	P. v/d Woerd	Mientje Prins