



KERKBLAD BEUSICHEM-ZOELMOND

JANUARI 2019

ACTIE
KERKBALANS
2019!

PAGINA 7

GODS ZEGEN EN LICHT TOEGEWENST VOOR 2019!



KOIJ KERKBLAD

Nanda de Waard, Smetanastraat 15
4102 BA Culemborg

Nieuw aanleveradres:

kerkblad@kerkbeusichemzoelmond.nl

Deadline aanleveren tbv
het februari nummer:

zaterdag 19 januari a.s.

KOIJ WEBSITE

Johan Honders, tel. 06-21 592 516,
website@kerkbeusichemzoelmond.nl



VERSPREIDING KERKBLAD

Het kerkblad wordt verspreid
via de Kerkgebouwen in Beusichem
en Zoelmond

Voor een postabbonnement (minimaal
€ 18,00 voor verpakings- en
verzend-kosten) kunt u zich
schriftelijk aanmelden bij de heer
T. de Haan, De Wielstraat 11,
4112 JT Beusichem, o.v.v. naam, adres,
woonplaats en telefoonnummer.

Wilt u ons kerkblad steunen middels een
gift? Uw steun is van harte welkom.
U kunt dit doen via het Kerkrentmeesterlijk
beheer op rek. nr. NL04 RABO 0373 7050 93
o.v.v. het kerkblad.

VAN DE WEBSITE

www.kerkbeusichemzoelmond.nl

Sinds enige tijd heeft onze
kerkgemeente ook een eigen webiste.
Daar vinden u en jij informatie, nieuws,
activiteiten en andere zaken, die onze
kerkgemeente bezighoudt.

Elke maand nieuw:

- Het actuele kerkrooster
- Het nieuwe kerkblad
- Actueel nieuws van
Zondagsschool
- Actueel nieuws van Jeugdclub
Rock Solid

De Torenbouwers

ROCK SOLID

Vaste items:

- Van de predikant
- Van de Diaconie
- Wat te doen bij...
een pagina met hoe te handelen bij
o.a. geboorte, huwelijk of overlijden
- Aandacht voor terugkerende
activiteiten als de feestmarkt

Met regelmaat vernieuwd of nieuw:

- Verse nieuwtjes op de nieuwspagina
- Aandacht voor goede doelen, die
door onze kerk gesteund worden,
zoals Kinderterhuis Hanakkuh
- Nieuwe items, zoals op dit moment
de kring 'Ouders in gesprek'

Reageren op de website? Of zelf
nieuws aanmelden mbt onze kerk en
activiteiten? Kijk dan op de website
onder het kopje contact.

Met het oog op de privacy kan het voorkomen dat we personen zelf niet altijd bij naam noemen en/of andere gegevens weglaten in deze digitale versie van ons kerkblad.

Wij besteden hier onze uiterste zorg aan. Heeft u vragen of opmerkingen met betrekking tot gegevens die wel vermeld worden, neem dan contact op via de contactpagina van deze website.

Bij de diensten

We bevinden ons nog in de kersttijd. Gelukkig (voor de predikant) is de rust wel weergekeerd. Zes januari is het zondag Driekoningen, 13 januari wordt de kerstperiode afgesloten met het feest van de Doop van de Heer Jezus.

Informatie over de diensten van 6 en 27 januari vindt u achterop het kerkblad.

Over de diensten waarin ik voorga (13 en 20 januari) kan ik nu nog niet veel zeggen. Ik hoop dat elders in dit blad de kerkrentmeesters u het belang van

de actie Kerkbalans nog eens uitlegen. De actie Kerkbalans zal zondag 20 januari beginnen. Er is dan ook koffie na de dienst. Ook is het een **gezinsdienst**. In 2019 zullen de gezinsdiensten niet meer standaard op de 1e zondag van de maand zijn, omdat ik dan niet altijd voorga. En graag ga ik voor tijdens de gezinsdiensten. Wel zal er iedere maand een gezinsdienst zijn. Dat betekent dat in die dienst in de inhoud én de vorm er meer rekening gehouden zal worden met kinderen en jongeren.

Wij gedenken

Wij leven mee met hen die de afgelopen periode een naaste verloren hebben.

Pastoraat

Wij leven mee met een aantal gemeente leden die zelf of met een naaste door een moeilijke periode gaan.

Terugblik op activiteiten

Omdat de deadline van het januari-nummer al halverwege december was, valt er nog niet zoveel terug te blikken. Mijn eerste kerkdienst waarin het Heilig Avondmaal gevierd wordt, heb ik achter de rug. Ik heb die als fijn ervaren en ook fijne reacties teruggekregen. Wat me positief verraste dat bijna de gehele gemeente (deelnemend of niet) toch bij elkaar rond de Tafel van onze Heer ging zitten. Aan mijn linker- en rechterzijde zaten twee tieners. Samen (als gezin van God, met Christus als Hoofd) zijn we gehoorzaam aan de

opdracht van onze Heer om te gedenken: jong en oud. Dat brengt me op de vraag: is er in u het verlangen om uw geloof, waarin uw ouders u hebben opgevoed na u mogelijk te hebben laten dopen, persoonlijk te beamen (belijdenis te doen), laat me dat dan weten. Het zou mooi zijn als we ergens in 2019 ontmoetingen kunnen organiseren om te groeien in geloof en ons te bezinnen op of voor te bereiden op het doen van Belijdenis van ons geloof.

Vooruitblik komende activiteiten

In de maand januari wil ik graag een versnelling maken met de kennismaking. Natuurlijk hoop ik u allen binnen een jaar eens bezocht te hebben. Maar eerder wil ik uw naam en gezicht kunnen verbinden met elkaar. De kennismakingsformulieren zijn daartoe een eerste poging geweest. Ik wil nog een poging wagen en u hartelijk uitnodigen voor een **gezellige nieuwjaars-ontmoeting in de kerk van Zoelmond**. En wel op **8 januari van 10:00-11:30 uur**. Natuurlijk met huisgemaakte taarten. Met een lichtvoetige kennismakingsoefening hoop ik in ieder geval weer wat namen met gezichten te kunnen verbinden. Een verdere kennismaking volgt bij u op de koffie in de loop van het jaar.

Bijbelkring. In Januari bent u weer welkom in de consistorie van de kerk

in Beusichem. Daar lezen we samen hoofdstuk 4 'Wel of geen wet?' uit het boekje 'De Bergrede'. Mattheüs 5: 17-32 staat dan centraal.

Fontein. 16 januari hoopt de gesprekskring 'De Fontein' om 20.00 uur weer samen te komen. Je bent deze keer welkom bij Mariet en Jan Piet.

Gebedsmoment. Woensdag 9 januari om 19.00 uur is de kerk van Beusichem weer open om samen stil te zijn en te bidden. Wees welkom!

Regionale ontmoeting. De oude classis bestaat niet meer. Die zijn opgegaan in 11 classes met een eigen classis-predikant. Wel heeft de landelijke kerk gevraagd elkaar in dat oude classis-verbond te blijven opzoeken om elkaar te inspireren. Beusichem-Zoelmond en Culemborg mogen de eerste regio-avond organiseren. Deze is op **31 januari**. De bijeenkomst wordt ge-

houden is het kerkgebouw van wijk-gemeente Open Hof, Beethovenlaan 2, Culemborg.

Programma:

18.00 uur: eenvoudige maaltijd. Deze maaltijd is een mooie gelegenheid om met elkaar kennis te maken.

19.30 uur pauze

20.00 uur. Inleiding en gesprek rond het thema "Ziel zoekt onderdak". Daarbij stellen we de vraag hoe het kerkgebouw in onze tijd ten dienste staat van de samenleving. Zeker in deze tijd dat met name oude kerken niet meer goed te financieren zijn, maar ook omdat "zoekende zielen", mensen die op zoek zijn naar zingeving, een plek zoeken. En wat is dan de betekenis van

het kerkgebouw? Dat lijkt me voor ons als gemeente een zeer zinvolle vraag met twee prachtige gebouwen in onze dorpen in ons bezit!

21.00 uur een "ludieke" presentatie over de toga's door de voorgangers door de eeuwen heen gedragen.

22.00 uur afsluiting met een nazit voor wie dat wil onder het genot van een hapje en drankje.

Allen hartelijk uitgenodigd! Mocht u mee willen eten, geeft u dan op bij Clarinda van Lunteren

Met vriendelijke groet,
ds. Leendert Jan van Lingen



Meditatief moment

Hij houdt mijn hand vast ...

We staan weer aan het begin van een nieuw jaar en mogen nog nagenieten van de feestelijke dagen die achter ons liggen. We hebben met Kerst de geboorte van Jezus gevierd. Een prachtige gedachte dat Gods zoon naar ons toe wil komen, al kan het ons overkomen dat we Zijn aanwezigheid alweer snel niet meer opmerken. Ook kan de gedachte aan een heel nieuw jaar ons onzeker maken. Wat zal ons allemaal te wachten staan? Laten we ons dan vasthouden aan de gedachte dat we worden vastgehouden door liefdevolle handen. Handen die ons nooit zullen loslaten.

Onze handen hebben een eigen taal. Je kunt er alle kanten mee uit. Ieder gebruik van een hand is veelzeggend: de moeder die haar kind streelt, de omarming van twee verliefde mensen, de klap die de één de ander geeft, de handbeweging waarmee men elkaar in de verte groet, de gevouwen handen bij het gebed, handen die moorden, handen die applaudisseren, handen die zich wassen in onschuld. "Vele handen maken licht werk" is een veel gebruikte kreet en in het kerkenwerk is dat zeker zo. Met onze handen kunnen we anderen van dienst zijn.

Veelzeggend is de taal van Jezus' handen. Als je aan Zijn handen denkt, dan



denk je allereerst aan Zijn doorboorde handen. Handen die om onze schuld genageld werden aan het kruis. Ver voor dat moment was de taal van Zijn handen al indrukwekkend. Als Jezus mensen ontmoette, raakte Hij hen aan. Nooit bleef Hij op een afstand staan om zo vanuit de verte hen toe te spreken. Nee, Hij trad op hen toe, omarmde hen of legde Zijn hand op hen. Jezus raakte zieken bewust aan. Hij raakte melaatsen aan, doden legde Hij Zijn hand op. Hij maakte echt vuile handen. Vuile handen voor een ander, voor ons!
Zijn handen en uw/mijn handen. Een wereld van verschil.
Toch houdt Hij uw/mijn hand vast!

Henk de Ronde

Nieuwjaarsborrel zaterdag 19 januari 2019

Het Johannesgenootschap nodigt u allen uit voor de Nieuwjaarsborrel op zaterdag 19 januari a.s. van 16.00 tot 18.30 uur in de kerk van Zoelmond.

Goede voornemens met elkaar delen en geluk en gezondheid toewensen. Dat doen wij dan onder het genot van een drankje en hapje. De kerk in Zoelmond is daarvoor een zeer gastvrije locatie.

Wij hopen u dan te mogen verwelkomen. Noteer het dus alvast in de agenda's.

Namens de Stichting Johannesgenootschap,
Huib Pelser, voorzitter

Feestmarkt 2019

Namens de Feestmarkt commissie een gelukkig en gezegend nieuwjaar gewenst! Een nieuw jaar met nieuwe doelen en kansen en natuurlijk een nieuwe Feestmarkt! Dit jaar gaat de 34e editie van de Feestmarkt plaats vinden op zaterdag 18 mei. Langzaamaan nemen de voorbereidingen grotere vormen aan en via deze weg zullen we u op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Binnenkort zullen de eerste sponsors weer benaderd gaan worden voor een plaatsje in de Feestgids. Bent u of kent u iemand die graag wil adverteren in deze gids? Neem dan contact op met Jorieke via feestgidsbeusichemzoelmond@gmail.com en informeer naar de mogelijkheden. Voor andere vragen of leuke ideeën kunt u altijd terecht bij iemand van het bestuur of een mail sturen naar feestmarktbeusichemzoelmond@gmail.com. ■



Geef
voor
je kerk

Actie 
Kerkbalans

Kerkbalans 2019: Geef voor je kerk

Voor iedereen is de kerk op een andere manier van andere waarde. We krijgen geen subsidie en hebben daarom een financiële bijdrage nodig van onze gemeenteleden om te kunnen bestaan. Zo blijven we van waarde voor u en de samenleving. Het thema voor Actie Kerkbalans 2019 is 'Geef voor je kerk'. De actieperiode loopt van 19 januari tot en met 2 februari 2019.

In 2018 gaf onze gemeente € 47.000 aan de Actie Kerkbalans. Mede dankzij onze vrijwilligers. Met de opbrengst konden we dit jaar elke zondag de kerkdeuren openen en konden we de kachel laten branden. We hebben inmiddels een eigen predikant en verwachten in 2019 een aantal mooie activiteiten te organiseren. Daarnaast moeten we het orgel repareren en restaureren. We hopen op uw medewerking en ruimhartige bijdrage. Om de begroting rond te krijgen hebben we een hogere opbrengst nodig dan het afgelopen jaar.

Ziet u ook hoe belangrijk de kerk is voor mensen van binnen en buiten de gemeente? Daarom vragen we u om ook dit jaar te geven aan uw kerk in Beusichem en Zoelmond. Uw bijdrage wordt zeer gewaardeerd en is van harte welkom.

Namens de kerkenraad,
Het college van kerkrentmeesters

Actie 
Kerkbalans

Kruimel:

*Elke morgen schenkt hij nieuwe weldaden.
Veelvuldig blijkt uw trouw!*

Klaagliederen 3:23

TOERUSTINGSCURSUSSEN RAAD VAN KERKEN CULEMBORG EN BEUSICHEM-ZOELMOND

Ook in de maand januari biedt de Raad van Kerken interessante activiteiten aan. De kosten zijn zoals gebruikelijk laag. Meldt u zich op tijd aan?

De Wens

Bert Bos vertelt het verhaal De Wens. Een meeslepende, ontroerende vertelling over een moeder die een wens mag doen voor haar kind. Het allerbeste wenst zij natuurlijk, maar ... wat is dat dan? En wat betekent dat voor het leven van haar zoon?

Afgestemd op de vertelling speelt Marijke Koerselman op haar bijzondere snaarinstrumenten.

Datum: **donderdag 24 januari 2019**

Plaats en tijd: oudkatholieke kerk, Varkensmarkt, Culemborg, 20.00 uur

Kosten: 3 euro

Aanmelden bij: Ineke van Garderen, inekevankootenniekerk@gmail.com (tel.514308) of René van Loenen, r.r.vanloenen@kpnplanet.nl (tel.515159)

Bezoek aan de Koptische kerk

viering en maaltijd

Zaterdag 26 januari bent u van harte uitgenodigd om een Nederlandstalige dienst van de Koptische kerk bij te wonen! De dienst begint om 9 uur. Na afloop bent u welkom aan tafel voor een broodmaaltijd met koffie en thee. Uiteraard is er dan volop gelegenheid om na te praten en vragen te stellen

over de viering.

De Koptische kerk die wij bezoeken is gevestigd in een voormalig klooster aan de Adriaan van Bergenstraat in Utrecht. We vertrekken om 8 uur vanaf de parkeerplaats aan de Gershwinhof, Culemborg. Wilt u bij uw aanmelding aangeven of u mee wilt rijden in een van de beschikbare auto's dan wel zelf wilt rijden om eventueel passagiers mee te kunnen nemen? Er zijn geen kosten aan dit bezoek verbonden. Wel vragen wij u de Koptische kerk te steunen met een bijdrage aan de collecte. Ook bevelen we de verkooptafel bij u aan met handgemaakte producten uit de Koptische traditie (o.a. glas, keramiek, stoffen, sjaals).

Ten slotte: wilt u in verband met de maaltijd aangeven of er rekening gehouden moet worden met bepaalde allergieën?

Datum: **zaterdag 26 januari 2019**

Plaats en tijd: Koptische kerk Utrecht, vertrek vanaf Gershwinhof, Culemborg (bij kerkgebouw De Open Hof), om 8 uur.

Aanmelden, graag **vóór 21 januari** bij: René van Loenen, r.r.vanloenen@kpnplanet.nl (tel.515159) of

Trudy den Hartog, tdenhartog.vandendungen@gmail.com (tel.513357)

In het volgende kerkblad leest u meer over het voorjaarsprogramma 2019. De volgende toerustingsactiviteiten

Hallo jongens en meisjes, beste gemeente,

Het nieuwe jaar is begonnen! Hopelijk hebben jullie allemaal genoeg oliebollen gegeten en vuurwerk gezien met oud en nieuw en hebben jullie net zo veel zin in het nieuwe jaar als wij! Ook in 2019 gaan we weer allerlei leuke dingen doen met de zondagsschool.

Eerst blikken we even terug op Advent en Kerst in december. Elke zondag was er een aflevering van 'Zendtijd voor Zieners'. Ad de Verteller interviewde belangrijke personen die elk hun verhaal gingen vertellen. Ook hebben we elke zondag iets gemaakt: radiospotjes, posters, folders en reclamefilmpjes. We hebben alles laten zien tijdens de geslaagde kerstdienst op Kerstavond. Daar hebben we ook naar verhalen geluisterd en samen liedjes gezongen. Wie weet zijn jullie ook wel naar de Kerstochtenddienst geweest en hebben jullie preekbingo gespeeld!



Tijdens de kerstknutsel hadden jullie zelf een kerstbakje gemaakt en een kleine lantaarn. Een paar foto's hiervan zijn te vinden op de andere kant!

Na een korte vakantie zijn we weer terug met de Zondagsschool. Een nieuw jaar, maar dezelfde oude vertrouwde invulling van de diensten. We starten samen in de kerk, nemen het licht van de Paaskaars mee naar onze eigen ruimten en luisteren daar naar ons eigen verhaal.



Daar collecteren we ook voor ons goede doel: de CliniClowns. We sluiten samen af met zingen. Luister jij thuis nou een leuk liedje dat je graag wil zingen op de Zondagsschool, mag je dat altijd aan ons doorgeven!

We zien jullie allemaal graag weer in de kerk en op de zondagsschool! Natuurlijk mag je altijd vriendjes en vriendinnetjes meenemen 😊

Groetjes, de leiding van de zondagsschool

Hieronder staat kort waar we het de komende zondagen over gaan hebben. Ben je benieuwd hoe het afloopt? Luister dan mee!

De Torenbouwers

6 januari 2019 - *Matteüs 2:1-12*

Stralende ster

Vandaag horen we hoe wijzen uit het Oosten een licht zien stralen in de nacht. Het brengt hen in beweging en het betekent een nieuw begin. Maar wat weten zij door die ster?

13 januari 2019 - *Lucas 3:15-16+21-22*

Hij hoort bij God

Johannes doopt mensen in de Jordaan. Is hij de Messias? Johannes vertelt dat hij dat niet is. Wat weten de mensen, als Johannes even later Jezus doopt?

20 januari 2019 - *Ester 2:1-17*

Jij bent het!

Koning Ahasveros zoekt een koningin. Uit het land komen meisjes naar het paleis, maken zich mooi en proberen bij de koning in de smaak te vallen. Welk meisje kiest hij?

27 januari 2019 - *Ester 3*

Macht en vrijheid

Deze week maken we kennis met Haman, een van de ministers van de koning. Wat voor gruwelijke plannen heeft hij om het Joodse volk uit te roeien?



staan op het programma. Noteert u alvast de datum. Nadere informatie volgt.

zondag 17 feb.

Een middagje Johan de Heer met o.a. Jos de Heer (kleinzoon en predikant) en Judith Jobse (achternichtje)
16.00 uur Synagoge
(i.s.m. De Roos)

dinsdag 19 feb.

Tien geboden voor het milieu

door Marjolein Tiemens-Hulscher
RK parochiecentrum

dinsdag 12 of woensdag 13 maart

Hadewych door Marjolein Hogenbirk
Oud-katholieke kerk

dinsdag 19 maart

Bijbelse vrouwen in de beeldende kunst door René van Loenen
(misschien met muziek van Janny Rijneveld)

RK parochiecentrum



Diaconale berichten



Bloemengroeten

De bloemen uit de erediensten van november 2018 zijn, als teken van medeleven en met een groet van u allen, gebracht bij:

Met het oog op de privacy noemen we de personen zelf niet bij naam.



Vakantieweek Roosevelthuis in Doorn 2018

Ieder jaar mogen we daar als "West-Be-tuwe" een week doorbrengen. En zo zijn wij met 5 personen uit Beusichem daar geweest.

Op zaterdag 17 november zijn wij daarheen gebracht en om half vier

kwamen wij aan. Opgevangen door een groep vrijwilligers die gedurende de vakantieperiode met liefde en zorg voor je klaarstaan. Mensen die een week vakantie opofferen om je met raad en daad terzijde te staan. Zij

zorgen ervoor dat het je aan niets ontbreekt.

De vrijwilligers hadden 4 gezellige uitjes voor ons "klaar staan": winkelen in Veenendaal, museum Catharijneconvent in Utrecht, kerstmarkt in Leusden of Militair museum in Soesterberg. Je mag dan uitkiezen waar je heen wilt.

En verder wordt er in het Roosevelt-huis van alles voor de gasten geregeld.

Op zondag wordt er een kerkdienst gehouden en hieraan werd medewerking verleend door een koor uit Beusichem.

Op maandag volgde de kerstmarkt in Leusden. Het thema van deze week was Sinterklaas.

Dinsdag ging een groep naar het Catharijneconvent in Utrecht en 's avonds kwamen de Rozenzwaaiers uit Ravenswaaij ons een onvergetelijke avond bezorgen.

Voor de woensdag stond winkelen in Veenendaal op het programma, verder kon er gewandeld worden en als avondprogramma was er bingo en "Wie van de drie?".

's Avonds kwamen er gasten op bezoek. Het was fijn dat de diaken en de predikant uit ons dorp aanwezig waren.

Donderdag was het Militair museum uit Soesterberg aan

de beurt met 's avonds een playbackshow die geheel door gasten en vrijwilligers werd gedaan. Hierin werd ook aandacht geschonken aan de vrijwilligers, dat zij met hun liefdevolle verzorging van de vroege ochtend tot de late avond voor ons klaar staan. Dit moet je meegemaakt hebben om hierover iets te kunnen zeggen. Vrijdag was een "doe-dag" met o.a. een goede doelen markt. De middag werd afgesloten met een feestelijk diner. De avond werd gevuld met het Zeemanskoor "Noodweer" uit Zeist, voor velen van ons bekend omdat zij in het verleden al eens vaker zijn geweest. Hierbij de voetjes van de vloer en voor wie dat niet mogelijk was, zorgden de vrijwilligers voor rolstoelen en kon iedereen van het feest genieten. En dan volgt zaterdag met vertrek. Na het ontbijt kwamen de vrijwilligers langs om afscheid te nemen. Wij namen ook afscheid van elkaar en daarna werden wij weer opgehaald en thuisgebracht. Hopelijk tot volgend jaar!

Henk Donker



Collecten

Zondag 13 januari

De extra collecte is bestemd voor Mano a Mano

Info over dit mooie project leest u in het verslag van Piet en Hilly v.d. Woerd hierna.

Graag uw bijdrage.

Mano a Mano

Mano a Mano is een Christelijke organisatie die hulp biedt in de Dominicaanse Republiek. Mede in overleg met een Christelijke organisatie daar wordt gekeken waar de hulp het hardst nodig is.

Zo is er waterleiding aangelegd en een school gebouwd. De laatste jaren worden er vooral huizen en latrines gebouwd. Mano a Mano werkt met vrijwilligers.

In november zijn Piet en Hillie van der Woerd met een groep van 22 vrijwilligers met de Organisatie Mano a Mano naar de Dominicaanse Republiek geweest. In de binnenlanden zijn daar voor de arme bevolking 8 huizen en 8 latrines gebouwd. En er kon voor de bewoners van de nieuwe huizen ook nog matrassen en huisraad gekocht

worden. Dit is een wereld van verschil; Wonen in een huis met een lekkend dak en een zandvloer of slapen op een droog matras en een betonnen vloer. Wat waren de bewoners van de nieuwe huizen blij en dankbaar met hun huizen!

Deelnemers van de projecten betalen mee aan de Mano a Mano-projecten. Maar dat is niet genoeg om de kosten te dekken. Mano a Mano is afhankelijk van giften om de projecten mogelijk te maken.

Wilt u meer weten over de organisatie? Vraag het ons gerust of kijk op de website www.manoamanodomrep.nl

Hartelijke groeten,
Piet en Hillie van der Woerd



Financieel

Gewone collecten november:

Kerkrentm. beheer	€ 364,76
Diaconie	€ 389,41

Collectebonnen november:

Kerkrentm. beheer	€ 188,00
Diaconie	€ 190,00

Extra collecten:

04-11	KIA Najaarszending	€ 127,51
07-11	Dankstondcollecte	€ 801,50
11-11	ZWO project	€ 72,40
18-11	Onderhoudsfonds pastorie	€ 65,05
25-11	Betuwe Wereldwijd	€ 129,55

Giften:

Cassetterecorder:

€ 5,00 (2x) via: Fam. de Jongh

Bloemenfonds:

€ 5,00 (2x) via: Mevr. M. Pitlo

€ 15,00 via: Mevr. M. de Leeuw

€ 7,00 via: Mevr. A. van Zetten

Bezoekgroep:

€ 10,00 via: Mevr. I. v.d. Bosch

€ 5,00 + 4,00 via: Mevr. J. v.d. Broek

Kerkrentmeesterlijk Beheer:

€ 10,00 via: Mevr. N. Onink

€ 10,00 + 5,00 via: Mevr. I. Brouwer

Dank aan iedereen die heeft bijgedragen. ■

Nieuw rekeningnummer financiële administratie

Per 1 november jl. heeft de SKG-bank een landelijke wijziging doorgevoerd. Hierdoor hebben we een nieuwe IBAN gekregen. Het rekeningnummer is voortaan: **NL04 RABO 0373 7050 93** Dit nummer kunt u gebruiken voor het betalen van uw kerkbalans, giften, solidariteitskas en overige betalingen. Heeft u een periodieke overboeking in internetbankieren zorg er dan voor dat u die **zelf** verandert. Dankzij een overstapservice zal er nog enkele maanden een automatische correctie plaatsvinden voor het geval u zich heeft vergist. Achter in ons kerkblad staan alle nummers nog eens bij elkaar. ■

Kruimel:

Vervul ons in de morgen met uw liefde

Psalm 90:14a

Vakantie Bijbel Week

Afgelopen zomer werd al voor het 3e jaar op rij de vakantiebijbelweek georganiseerd. Elke keer zijn het gezellige dagen met aan het eind een picknick.

Wat is het?

De kinderen komen samen in en om de kerk van Zoelmond en volgen een thema. Dit thema komt terug in verhaal, liederen en knutsels.

Ook dit jaar hopen we het weer te kunnen organiseren. Naast kinderen uit onze kerk zijn alle kinderen van de basisscholen welkom en we hopen dan ook nog meer kinderen te mogen verwelkomen die niet zo bekend zijn met onze kerk.

In januari wordt begonnen aan de voorbereidingen. Zodra er nieuws te melden is, houden wij u en jou op de hoogte via het kerkblad en de website van onze kerk.



*Thema van het tweede jaar:
Aan Tafel*

We zien uit naar wederom een paar leuke en gezellige dagen!

Hartelijke groet,

Namens het team van de vakantiebijbelweek,
Sandra, Jolette en Tini

kidsclub@kerkbeusichemzoelmond.nl
www.kerkbeusichemzoelmond.nl



*Thema van het eerste jaar:
De Bouwplaats*

Wilt u helpen?

Op deze gezellige dagen zijn ook enthousiaste helpers natuurlijk van harte welkom en nodig. Er is genoeg te doen.

Denk daarbij aan spulletjes klaarleggen, kinderen helpen met knutselen of drankjes inschenken. U kunt zich hier nu al voor opgeven.



*Thema van het afgelopen jaar:
(T)op Survival*



Verjaardagen 80 jaar en ouder in januari

Deze maand vieren er
binnen onze kerk 8 mensen dat ze
80 jaar of ouder worden.

Van harte gefeliciteerd!

*Met het oog op de privacy noemen we
de personen zelf niet bij naam.*

Kruimel:

Maar wie hoopt op de Heer krijgt nieuwe kracht: hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar, hij loopt, maar wordt niet moe, hij rent, maar raakt niet uitgeput.

Jesaja 40:31

PREDIKANT

ds. L.J. van Lingen
Burg. Hommesstraat 1,
4112 LW Beusichem

e-mail: predikant@
kerkbeusichemzoelmond.nl

Tel.: 06 - 38101701

SCRIBA KERKENRAAD

W. de Ronde
De Vier Gravinnen 216,
4001 RZ TIEL
Tel.: 0344-846054 of
06-13524831
w.ronde6@upcmail.nl

KOSTERS

Kerk Beusichem

De heer G. de Ronde
Tel. 502990

De heer P. van der Woerd
Tel. 501855

De heer A. van Lunteren
Tel. 549539

Kerk Zoelmond

De heer E. van Driel
Tel. 536711

ORGANISTEN

De heer J. Goedbloed
Tel. 502107

De heer J. Koedoot
Tel. 0343-452414

Coördinator communicatie

Johan Honders

communicatie@
kerkbeusichemzoelmond.nl

FINANCIËLE ADMINISTRATIE KERKRENTMEESTERLIJK BEHEER

Mevr. A.F. de Ronde-de Fijter
Smalriemseweg 25,
4112 NA BEUSICHEM
Tel. 502452

Mevr N.C. Onink-van
Blijderveen
Tel. 502389
administratie@
kerkbeusichemzoelmond.nl

LEDENADMINISTRATIE KERKELIJK KANTOOR CULEMBORG

p.a.: Henk de Ronde
Smalriemseweg 25,
4112 NA BEUSICHEM
Tel. 502452

DIAKONIE, KERK ROEPT, ADMINISTRATIE EN VERHUUR VOLKSTUINEN ZOELMOND

Mevr. M.H. de Graaf-van
Alphen. Molenweg 24,
4112 NR BEUSICHEM
Tel. 502767

VERJAARDAGSFONDS BEUSICHEM-ZOELMOND

Bram en Wil van Asch
Ben. Molenweg 3/D
4112 NS Beusichem
Tel. 501888
e-mail: a.g.v.asch@gmail.com

ADM. COLLECTEBONNEN

Wilma Honders
Tel. 06-51723525

PROTESTANTS KERKKOOR "JUBILATE DEO"

De heer G. de Leeuw
Oranjestraat 28
4112 JH Beusichem
Tel. 501540

ZONDAGSSCHOOL

Diana de Ronde
Tel. 06-51819517
d.deronde@outlook.com

STICHTING FEESTMARKT

Henk de Ronde
Tel. 502452
henkderonde@hotmail.com

RESERVERING GEBOUWEN

Mevr. A.F. de Ronde-de Fijter
Smalriemseweg 25,
4112 NA BEUSICHEM
Tel. 502452
gebouwenbeheer@live.nl

Kerkrentmeesterlijk beheer:

NL04 RABO 0373 7050 93
of

NL08 INGB 0009 0092 36

Diakonie:

NL49 RABO 0312 5541 25

Collectebonnen:

NL72 RABO 0110 4177 39

Onderhoudsfonds:

Voor giften ten behoeve
van de diverse fondsen
kunt u gebruik maken van
NL04 RABO 0373 7050 93.
Graag als omschrijving
het betreffende fonds
noemen.

KERKDIENTEN

Zondag 6 jan. ds. K.A.E. de Waard uit Doorwerth Zoelmond
10 uur Extra collecte: Verwarming Kerkgebouwen
Na de dienst is er koffie

Zondag 13 jan. ds. L.J. van Lingen Beusichem
10 uur Extra collecte: Mano a Mano

Zondag 20 jan. ds. L.J. van Lingen Beusichem
10 uur Extra collecte: Onderhoud orgels
Start Kerkbalans + Gezinsdienst
Na de dienst is er koffie

Zondag 27 jan. ds. J. Mulder uit Nijkerkerveen Zoelmond
10 uur Extra collecte: Predikantfonds

Zondag 3 feb. ds. L.J. van Lingen Beusichem
10.00 Extra collecte: KIA Werelddiaconaat

	Organist	Koster	Bloemendienst
6 jan.	W. van der Til	E. van Driel	Laura van Ledden
13 jan.	J. Koedoot	G. de Ronde	Meta de Graaf
20 jan.	J. Kwakkel	B. van Lunteren	Afien van Wolde
27 jan.	J. Koedoot	E. van Driel	Grietje van Haren
3 feb.	J. Goedbloed	P. v/d Woerd	Mevr. Van Malssen

