



# KERKBLAD BEUSICHEM-ZOELMOND

APRIL 2019

ZATERDAG  
11 MEI  
PANNENKOEKEN!!  
PAGINA 11

**1E PAASDAG, EEN ONTBIJT IN DE KERK VAN BEUSICHEM  
VOOR JONG EN OUD. GEEF U NU OP! MEER INFO OP PAG. 11**



## KOIJ KERKBLAD

Nanda de Waard, Smetanastraat 15  
4102 BA Culemborg

### Aanleveradres:

kerkblad@kerkbeusichemzoelmond.nl

Deadline aanleveren tbv  
het februari nummer:

**zaterdag 20 april a.s.**

## KOIJ WEBSITE

Johan Honders, tel. 06-21 592 516,  
website@kerkbeusichemzoelmond.nl



## VERSPREIDING KERKBLAD

Het kerkblad wordt verspreid  
via de Kerkgebouwen in Beusichem  
en Zoelmond

Voor een postabbonnement (minimaal  
€ 18,00 voor verpakings- en  
verzend-kosten) kunt u zich  
schriftelijk aanmelden bij de heer  
T. de Haan, De Wielstraat 11,  
4112 JT Beusichem, o.v.v. naam, adres,  
woonplaats en telefoonnummer.

Wilt u ons kerkblad steunen middels een  
gift? Uw steun is van harte welkom.  
U kunt dit doen via het Kerkrentmeesterlijk  
beheer op rek. nr. NL04 RABO 0373 7050 93  
o.v.v. het kerkblad.

## VAN DE WEBSITE

### [www.kerkbeusichemzoelmond.nl](http://www.kerkbeusichemzoelmond.nl)

Sinds enige tijd heeft onze  
kerkgemeente ook een eigen webiste.  
Daar vinden u en jij informatie, nieuws,  
activiteiten en andere zaken, die onze  
kerkgemeente bezighoudt.

### Elke maand nieuw:

- Het actuele kerkrooster
- Het nieuwe kerkblad
- Actueel nieuws van   
Zondagsschool  
De Torenbouwers
- Actueel nieuws van Jeugdclub  
Rock Solid 

### Vaste items:

- Van de predikant
- Van de Diaconie
- Wat te doen bij...  
een pagina met hoe te handelen bij  
o.a. geboorte, huwelijk of overlijden
- Aandacht voor terugkerende  
activiteiten als de feestmarkt

### Met regelmaat vernieuwd of nieuw:

- Verse nieuwtjes op de nieuwspagina
- Aandacht voor goede doelen, die  
door onze kerk gesteund worden,  
zoals Kinderterhuis Hanakkuh
- Nieuwe items, zoals op dit moment  
de kring 'Ouders in gesprek'

Reageren op de website? Of zelf  
nieuws aanmelden mbt onze kerk en  
activiteiten? Kijk dan op de website  
onder het kopje contact.

*Met het oog op de privacy kan het voorkomen dat we personen zelf niet altijd bij naam noemen en/of andere gegevens weglaten in deze digitale versie van ons kerkblad.*

*Wij besteden hier onze uiterste zorg aan. Heeft u vragen of opmerkingen met betrekking tot gegevens die wel vermeld worden, neem dan contact op via de contactpagina van deze website.*

## Bij de diensten

**Zondag 14 april** volgen we Jezus samen met de kinderen van de zondagschool. Jezus is ondertussen bij Pilatus gebracht. We lezen daarom Lukas 23:1-7 en 13-25. Pilatus vindt dat Jezus onschuldig is. Maar omdat het volk aandringt, besluit hij toch dat Jezus gedood moet worden. Ons kerkkoor **Jubilante Deo** zal deze dienst ook enkele liederen zingen. Na de dienst is iedereen weer welkom in het koor om elkaar te ontmoeten rond een bak **koffie/thee**. We verwelkomen dan ook een **nieuwe gastorganist: Dhr. Rosier**.

**Stille Week**. Op **Witte Donderdag** is er om **19:30 uur** een **Vesper**. Dat is een half uur waarin we lezen uit het lijdensevangelie, stil zijn, bidden en zingen. Deze viering vervolgen we op **Goede Vrijdag** om **19:30 uur**. Dan gedenken we de dood van onze Heer Jezus door samen de Maaltijd van onze Heer te vieren. We sluiten de Stille Week af met het

grote feest: **Pasen (21 april)**. Dit zal een feestelijke gezinsdienst worden, waarin klassieke en hedendaagse paasliederen gezongen zullen worden. We beginnen ongeveer **10 minuten voor de dienst** met samen paasliederen te zingen. Wees dus op tijd. Dat bent u, als u besluit ook samen met de rest van de gemeente mee te doen met een **gezamenlijk Paasontbijt om 9:00 uur in de kerk van Beusichem**. Een, zo ver ik weet, nieuw initiatief, georganiseerd door de diaconie. Ik ken het uit mijn vorige gemeente en ik vond het heel speciaal. Welkom! Het u ondertussen bekende saxofoonkwartet, een gelegenheidskoortje en de organist zullen ons in de dienst begeleiden. We sluiten deze zondag ook het zondagsschoolproject 'Locatie Jeruzalem' af. Voor de overige diensten (waarin ik niet voorga) verwijs ik u naar de achterzijde van het kerkblad.

---

## Pastoraat

Wij leven mee met een aantal gemeente leden die zelf of met een naaste door een periode van ziekte of verdriet gaan.

## Terugblik op activiteiten

Wat een enthousiasme bij de kinderen tijdens de **gezinsdienst** waarmee we de 40-dagentijd begonnen. Dank je wel, Bert van Lunteren, voor de poort waardoor we iedere keer mogen binnenkomen! Deze 40-dagentijd volgt de zondagsschool een mooi zondagschoolproject dat ik wil volgen in mijn preken tot aan Pasen.

Met een afvaardiging van de kerkenraad hebben we deze maand ook gesproken met het bestuur van het

**dorpshuis Zoetzand**. Daaruit zijn geen concrete afspraken voortgekomen. Wel hebben we ervaringen gedeeld en uitgesproken met elkaar in gesprek te willen blijven. Ze konden ons melden dat er zich gelukkig enkele vrijwilligers hadden gemeld voor de vacatures.

**Catechese**. In de maand maart hebben we 4 avonden samen nagedacht over Jezus en over bidden. Dit jaar hopen Theo en ik nog één blokje van 4 avonden voor onze tieners te organiseren.

---

## Vooruitblik komende activiteiten

### Bezinningstraject Heilig Avondmaal

Het is goed om met bepaalde regelmaat ons af te vragen waarom we doen wat we doen. Zo ook met betrekking tot de viering van het Avondmaal, zoals wij dat doen. Dat was een beleidsvoornemen. Dit jaar willen we die bezinning starten. Er zal in enkele (leer)diensten door mij aandacht worden besteed aan de betekenis van het avondmaal. Waarom en hoe we het vieren mogen. Dat ben ik begonnen op 24 maart jl. De kerkenraad heeft op donderdag 11 en 25 april twee bezinningsavonden voor de kerkenraad gepland. Op de gemeente-avond in het najaar zullen we deze bezinning vervolgen samen met de gemeente.

Het **gebedsmoment** stond op Witte Donderdag (**18 april**) gepland. We hebben besloten dit **vorm te geven als een Vesper**. Het is mooi om in de **Stille Week** samen toe te leven naar Pasen.

De Witte Donderdag waarop Jezus het laatste avondmaal vierde (het is daarom passender het avondmaal op Witte Donderdag te vieren), Goede Vrijdag waarop we zijn dood gedenken, Stille Zaterdag zijn afdalen in het graf en de Paasnacht waarin we uitzien naar het eerste morgenlicht van Pasen. Voor de viering van de Stille Zaterdag/Paaswake verwijs ik u graag naar de Barbarakerk in Culemborg. Wij kunnen elkaar dit jaar al wat vroeger op Paasmorgen begroeten door om 9:00 uur samen de viering van Jezus' opstanding te beginnen met een **feestelijk Paasontbijt**. Het hoogtepunt van het kerkelijk jaar is toch wel Pasen. Goed om uitbundig te vieren dat God de kwade machten verslagen heeft. Dat wij een bevrijd leven mogen kennen. Op 21 april en alle dagen die volgen!

**Gemeenteavond (maandag 20 mei)**. Iedere zondag is er een liturgie en zin-

gen we in de kerk. Waarom en hoe zingen we in de kerk? Wat doen we eigenlijk als we zingen? Is er verschil tussen zingen thuis en in de kerk? En ook de misschien nog onbekende maar wel belangrijke vraag: Waar raken de hemelse en aardse liturgie elkaar?

We hebben dichter-dominee Sytze de Vries uitgenodigd om die vragen voor ons te beantwoorden. Dit zal hij doen aan de hand van enkele door hem geschreven of vertaalde liederen. Natuur-

lijk zullen we deze avond ook samen liederen zingen uit zijn populaire bundels 'Liefste lied van overzee', twee bundels vol vertalingen van bekende Engelse hymnen. Jeroen van Kleef zal ons begeleiden op het orgel. Vertel het door. Hoe meer mensen, hoe fijner zingen! De avond beginnen we met enkele mededelingen vanuit de kerkenraad.

**Fontein.** 17 april (20:00 uur) ontmoeten we elkaar weer bij Tini.

---

## Persoonlijk

Ik eindig met een citaat uit een boekje dat ik aan het lezen ben. *'Iedereen wil een revolutie, maar niemand wil de afwas doen! Het zou zomaar op een tegeltje kunnen in huis of in de kerk. Ik ben een christen die verlangt naar vernieuwing en heling van dingen op mooie grootse manieren. Maar ik begin steeds meer in te zien dat je zonder de afwas niet bij de revolutie komt. Het geestelijk leven en de oefeningen de nodig zijn om het geestelijk leven te onderhouden zijn stil, herhalend en gewoon. Vaak wil*

*ik het saaie, dagelijkse gedoe overslaan om te komen bij de opwinding van een geloof op het scherpst van de snede. Maar in het dagelijkse leven van het christelijk geloof – je bed opmaken, de vaat doen, bidden voor je vijanden, de Bijbel lezen, het stille, het kleine – wortelt en groeit Gods herschepping.* Liturgie van het alledaagse; heilige gebruiken in het gewone leven. Tish Warren. Ik vind dit mooi omdat het mij leert dat wij juist gevormd worden door de monotonie van onze dagelijkse routines.

---

## Opgemerkt of gelezen

De redactie van het kerkblad wil graag wat meer inspirerende opbouwende artikelen en rubrieken in het kerkblad. Eén daarvan zou kunnen zijn: Gelezen / Gehoord / Opgemerkt. Heeft u iets moois gelezen/gezien/gehoord dat u

wil delen. Stuur het naar de redactie: [kerkblad@kerkbeusichemzoelmond.nl](mailto:kerkblad@kerkbeusichemzoelmond.nl)

Vriendelijke groet namens alle pastoriebewoners,  
Ds. Leendert Jan van Lingen

## Meditatief moment door Meta de Graaf

De bekendste straat ter wereld is de Via Dolorosa, de weg der smarten. Volgens de traditie is dit de straat waarop Jezus van het Pilatus' rechtsgebouw naar Golgotha heeft gelopen. In deze straat zijn diverse plaatsen aangegeven waar christenen vaak stilstaan om te bidden. Op een bepaalde plaats staat de uitspraak van Pilatus' vonnis. Op een andere plaats de komst van Simon van Cyrene, die het kruis verder droeg. Op twee plaatsen staat vermeld dat Christus struikelde, op weer een andere plaats de woorden van Christus. Er zijn in totaal veertien van die plaatsen, elke plaats herinnert aan de gebeurtenissen tijdens Christus' laatste reis. Maar is het wel die straat? Waarschijnlijk niet. Toen Jeruzalem in het jaar 70 werd verwoest, en nogmaals in het jaar 135, werden de straten van de stad ook verwoest. Daardoor weet niemand precies op welke weg Christus die vrijdag gelopen heeft. Maar we weten wel waar

die weg begon. Die weg begon niet in het gerechtshof van Pilatus, maar in de hemelse gewesten. De Zoon begon zijn reis toen Hij zijn thuis verliet om ons te zoeken. Gewapend met niets anders dan een passie om jouw hart voor Zich te winnen, ging Hij op zoek. Zijn enige verlangen was zijn kinderen thuis te brengen. De Bijbel heeft een woord voor deze zoektocht: Verzoening. God was in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende, 2 Kor.5 vs 19. Het Griekse woord voor verzoenen betekent, iets op een andere wijze overgeven of opgeven. Verzoening herstelt het geschonkene, keert de rebellie om, en rakelt het vuur van verkilde passie weer op. Verzoening raakt de schouder aan van koppige mensen en probeert hen thuis te brengen.

Bron: De terugweg: uit Hij deed dit voor jou. Van Max Lucado. ■



## Op de avond toen de uittocht

Op de avond toen de uittocht  
uit Egypte werd gevierd,  
en de matse werd gebroken  
en de wijn werd ingeschonken  
toen heeft Jezus aan zijn mensen  
een geheim geleerd:

Wij gaan rond met het brood, wij gaan rond met de wijn,  
want iedereen mag leven en vrolijk zijn.

Op die avond van het paasfeest  
heeft hijzelf ons uitgelegd,  
dat het brood ons wordt gegeven  
als een teken van zijn leven,  
dat hij uitdeelt aan zijn mensen,  
dat heeft hij gezegd.

Wij gaan rond met het brood, wij gaan rond met de wijn,  
want iedereen mag leven en vrolijk zijn.

Op die avond, toen de beker  
werd gezegd door de Heer,  
zei Hij: wat jullie misdeden,  
dat is nu voorgoed verleden,  
je mag leven van vergeving,  
nu en telkens weer.

Wij gaan rond met het brood, wij gaan rond met de wijn,  
want iedereen mag leven en vrolijk zijn.

Op die maaltijd van het paasfeest,  
op de avond van zijn dood  
zei Hij: zelf zal ik er bij zijn  
op het feest waar jullie vrij zijn,  
op de maaltijd, die God aanricht,  
en dat feest wordt groot!

Wij gaan rond met het brood, wij gaan rond met de wijn,  
want iedereen mag leven en vrolijk zijn.

## Alpha-cursus.

We hebben als kerkenraad besloten om een Alpha-cursus te organiseren in het nieuwe seizoen. Ontmoeten, samen eten, vragen en ontdekken, dat doe je op een Alpha-cursus. Het is een bestaande basiscursus christelijk geloof, wereldwijd al door 25 miljoen mensen gevolgd. Onze gemeente biedt deze aan en draagt ook zorg dat alles goed aansluit bij wat wij belangrijk vinden in onze gemeente. We willen eerst mensen in onze kerkelijke en burgerlijke gemeente uitnodigen. Maar later ook mensen vanuit de Betuwe de gelegenheid geven zich aan te sluiten bij deze cursus.

Er zijn 10 bijeenkomsten rond 15 vragen. O.a. Is er meer? Wie is Jezus? Bidden, waarom en hoe? De bijbel lezen, waarom en hoe?

De avonden zijn op maandag en beginnen om 18:30 met een gezamenlijke maaltijd. Gevolgd door een inleiding, en afgesloten met een gesprek. Ongeveer

21:00 uur is de afsluiting. De cursus kent ook een 'weekend' buiten de deur (je overnacht gewoon thuis).

Locatie: Kerk Zoelmond

**Data: 9, 16, 23, 30 september, 7, 14, 28 oktober, weekend (3 dagdelen over 2 dagen in het weekend van 2-3 november), 11, 18, 25 november.**

Wij vragen een vrijwillige bijdrage van €5,-. Daarvoor krijgt de deelnemer een cursusboekje van Alpha en kan hij/zij bijdragen aan de kosten van iemand die dit niet kan bijdragen of ter vermindering van de verdere onkosten.

Opgeven als deelnemer kan bij Clarinda van Lunteren via 0345-549539 of [lunterart@solcon.nl](mailto:lunterart@solcon.nl) of natuurlijk persoonlijk.

Ook zoeken we helpers en bidders. Neem gerust contact op met Clarinda, zodat we kunnen kijken welke van de vele taken het beste bij u past. ■



---

## Muziekcommissie

In het kerkblad van februari bent u geïnformeerd over de muziekcommissie. In de afgelopen diensten heeft u wellicht een kleine verandering gemerkt wat betreft muziek in de kerk. Een voorbeeld: naast bekende liederen krijgen ook minder bekende liederen uit het Liedboek een plek in de eredienst. Deze nummers worden dan voor aanvang van de dienst doorgezongen. Ook zijn er een aantal gemeenteleden die een muzikale bijdragen willen en kunnen leveren door mid-

del van zang of begeleiding.

Graag herhalen we de oproep aan u om de muziekcommissie input te geven. Wat vindt u fijn om te horen en wat minder fijn. Wij gaan er graag mee aan de slag. Tot slot een korte vooruitblik: tijdens de gemeenteavond die gepland staat voor de zomer van dit jaar zullen we ook met elkaar luisteren en nadenken over het thema muziek in de kerk. ■





## Kruimel

*Jezus geeft zijn volgelingen vlak voor zijn sterven geen theorie of geloofsbelijdenis mee. Ook legt hij niet uit exact hoe zijn dood hen zou redden. In plaats daarvan gaf hij hun een handeling die ze moeten uitvoeren. Meer specifiek, hij gaf hun een maaltijd die ze moeten delen. Het is een maaltijd die meer zegt dan alle theorieën bij elkaar.*

*Uit: Liturgie van het alledaagse; Tish Warren.*

## Feestmarkt 2019

Het aftellen is begonnen. Volgende maand is het alweer tijd voor de Feestmarkt! Op **zaterdag 18 mei** staan de kerk en markt in Beusichem weer in het teken van een gezellige dag met als doel geld op te halen voor het onderhoud van de kerken in Beusichem en Zoelmond.

Net als voorgaande jaren is het ook dit jaar weer mogelijk om spullen in te leveren die gebruikt kunnen worden voor de verlotingsborden, het Rad van Avontuur of de Betere Rommelkraam. Hiervoor kunt u contact opnemen met Piet van der Woerd (0345-501855). Ook is het weer mogelijk om leuke, onbeschadigde, schone heren-, dames- en kinderkleding in te leveren voor de kledingbeurs. Het inzamelmoment daarvoor is op **donderdag 16 mei** tussen 19.30 en 20.30 uur in de consistorie van de kerk van Beusichem.



Nieuw dit jaar is dat we een diensten/talentenveiling gaan houden!

Voor deze veiling zijn we op zoek naar mensen met (verborgen) talenten of mensen die een dienst kunnen verlenen. Kunt u bijvoorbeeld goed schilderen, dan kunnen uw persoonlijke schilderijen geveild worden. Werkt u graag in de tuin, dan kunt u bij iemand een ochtend in de tuin werken. Wilt u een dienst beschikbaar stellen voor de veiling? Spreek gerust iemand van het bestuur aan of mail naar feestmarkt-beusichemzoelmond@gmail.com!

Als laatste nog twee herinneringen: De lotenverkopers komen weer langs de deur om loten te verkopen waarmee u mooie prijzen kunt winnen. Zorg er dus voor dat u contant geld bij de hand hebt! Er kunnen ook nog tot halverwege deze maand adver-

Hallo jongens en meisjes, beste gemeente,



- Wist je dat de zondagsschool een website heeft waar je de stand van de geldmeter bij kan houden? Bekijk deze site via: <https://www.cliniclowns.nl/steun-ons/acties/kom-in-actie/actie/de-torenbouwers-collecteren-voor-de-cliniclowns>

- Wist je dat de CliniClowns met ons geld jaarlijks vele zieke en gehandicapte kinderen én mensen met dementie even onbezorgd laat genieten? Wij sparen daarom nog even door!

April is een maand vol speciale dagen om te noteren in de agenda! Al een aantal weken geleden zijn we gestart met ons 40 dagentijd-project. Dit begon met Palmzondag, wat een beetje een ander begin was dan normaal. We volgen de weg van Jezus door Jeruzalem tot en met Pasen. Dit doen we dus nog 3 weken lang. Maar we gaan nog meer leuke dingen doen deze maand! Bekijk het overzicht hieronder en schrijf het op in de agenda thuis!

- Op **zaterdag 13 april** vindt de Paasknutsel plaats. Hierover volgt alle informatie via de mail. Mocht je nog vragen hebben, spreek dan gerust aan!
- Op **donderdag 18 april** is het Stille Donderdag. Op deze avond wordt 'The Passion' uitgevoerd, een moderne uitvoering van het Paasverhaal. Misschien kijk je hier wel samen met je familie naar. Vraag hen anders eens wat deze donderdag betekent.
- Op **vrijdag 19 april** is het Goede Vrijdag. Sta die dag samen met je familie eens stil bij wat er nu eigenlijk gebeurde met Jezus deze dag.
- Op **zaterdag 20 april** is het Stille Zaterdag. Wordt jij ook stil op deze dag?
- Op **zondag 21 april** is het feest! Het is eindelijk Pasen, waar we al 40 dagen naar uitkijken. Vier jij het met ons mee?
- Op **zondag 28 april** hebben we een keertje geen zondagsschool. Je kan er dan voor kiezen om de hele dienst in de kerk te blijven, of samen met de andere kinderen naar een verhaal te luisteren in de eigen ruimte en iets kleins te maken.

We zien jullie allemaal graag weer in de kerk en op de zondagsschool!  
Natuurlijk mag je altijd vriendjes en vriendinnetjes meenemen 😊

Groetjes, de leiding van de zondagsschool

*Hieronder staat kort waar we het de komende zondagen over gaan hebben. Ben je benieuwd hoe het afloopt? Luister dan mee!*

## De Torenbouwers

7 april 2019 - *Lucas 22:54-62*

### Petrus zegt dat hij Jezus niet kent

Jezus is gevangengenomen. Drie keer zegt iemand dat Petrus ook bij Jezus hoort, maar drie keer zegt Petrus dat hij Jezus niet kent. Als hij beseft wat hij gedaan heeft, is hij verdrietig. We gaan nadenken over het verdriet en ons indenken wat wij zouden doen, als wij Petrus waren geweest.

21 april 2019 - *Lucas 24:1-12*

### Jezus is opgestaan!

Jezus is gestorven, maar hij staat op uit de dood. Een paar vrouwen ontdekken dat zijn graf leeg is. Als de vrouwen dat aan de leerlingen vertellen, gaat Petrus meteen kijken. We gaan nadenken over Petrus en zijn reactie en over de vrouwen en de boodschap die zij gekregen hadden.

14 april 2019 - *Lucas 23:1-4 en 13-25*

### Jezus komt bij Pilates

Jezus wordt bij Pilatus gebracht. Pilatus vindt dat Jezus onschuldig is. Maar omdat het volk aandringt, besluit hij toch dat Jezus gedood moet worden. We gaan nadenken over Pilates en zijn voorkeur voor het lot van Jezus en het besluit dat hij neemt.

De kaart van Jeruzalem:



tenties ingeleverd worden voor in de Feestgids. U kunt hiervoor contact opnemen met Jorieke via feestgidsbeusichemzoelmond@gmail.com.

Heeft u nog vragen of opmerkingen of wilt u zich opgeven als vrijwilliger? U kunt altijd iemand van het bestuur aanspreken, bellen of mailen! ■

### *Kruimel*

*Het Avondmaal dient ook als een oordeel over mijn doorde-weekse maaltijd. Ze is een oproep tot bekering van het systeem van uitbuiting en onrechtvaardigheid die ik laat voortbestaan op mijn doorsneedag. Het avondmaal leert ons: In Christus is er altijd genoeg voor ons, en zal er altijd wat overblijven.*

*Uit: Liturgie van het alledaagse; Tish Warren.*

## **TOERUSTINGSCURSUSSEN RAAD VAN KERKEN CULEMBORG EN BEUSICHEM-ZOELMOND**

In de afgelopen jaren heeft Arie Noordsij vele interessante en zeer gewaardeerde cursussen en lezingen gegeven in het kader van de Toerusting Raad van Kerken (o.a. ook in de

kerk van Zoelmond). Daarom wijst de commissie toerusting u graag op het onderstaande bericht dat geplaatst wordt in de kerkbladen van de verschillende kerken.

### **LEZEN MET JE OREN**

Graag wijzen wij u op Lezen met je oren. In dit boekje heeft Arie Noordsij alle teksten en illustraties bijeengebracht die hij in de afgelopen jaren gebruikte voor zijn boeiende lezingen over het ontstaan en de geschiedenis van het monotheïsme (de Abrahamistische godsdiensten), over Bijbel en Koran en over gnostiek en hermetisme. Stuur een mailtje naar [arie.noordsij@outlook.com](mailto:arie.noordsij@outlook.com) en u ontvangt de digitale versie van het boekje gratis. Van harte aanbevolen! ■

## Pannenkoekenactie

Het is weer tijd voor een pannenkoekenactie! Want van pannenkoeken heeft men nooit genoeg. Op zaterdag 11 mei staan de pannenkoeken op het menu in de kerk van Zoelmond. Er zal t.z.t. weer een inschrijfformulier in de kerk komen. Meer informatie volgt nog, maar schrijf de datum alvast in uw agenda! ■



---

## Diaconale berichten



### Bloemengroeten

De bloemen uit de erediensten zijn, als teken van medeleven en met een groet van u allen, gebracht bij:

*Met het oog op de privacy noemen we de personen zelf niet bij naam.*

---

## Paasontbijt

**1e Paasdag op 21 april** is er voorafgaande aan de dienst, een ontbijt voor jong en oud in de kerk van Beusichem. Aanvang 9.00 uur. Inloop vanaf 8.30 uur.

Iedereen is hierbij van harte uitgenodigd. Er ligt een intekenlijst bij de ingang waar u uw naam en aantal personen op kunt zetten en met hoeveel

personen u komt. Deelname is geheel gratis.

Opgeven kan ook bij Lia Udo tel. no.502279 of bij Meta de Graaf tel.no. 502767.

De kerkdienst begint om 10.00 uur.

U bent allen van harte welkom namens de diaconie.

## Collecten

### Zondag 14 april 2019

De extra collecte is bestemd voor het ZWO-project, het weeshuis Le Nid in Ivoorkust.

Het weeshuis Le Nid in Ivoorkust is een kleinschalige opvang voor weeskinderen. Eén van de kinderen die daar heel lang geleden is opgevoed is mevr. Annie Schiltmans uit Erichem. Samen met haar zusje is ze daar opgegroeid. Meer dan 40 jaar geleden ontmoette zij een Nederlandse man en kwam ze naar

Nederland waar ze zich bleef inzetten voor het weeshuis. Haar zusje heeft het weeshuis vele jaren geleid. Helaas is zij begin februari overleden. Maar het mooie werk van Le Nid wordt voortgezet. Alle kinderen gaan naar school of volgen een beroepsopleiding om later in hun eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. Helpt u mee om deze kinderen een mooie toekomst te geven?

---

### Goede vrijdag 19 april 2109

Avondmaalscollecte bestemd voor Mariëttes Child Care

Kindertehuis Mariëttes Child Care is u vast wel bekend. Het kindertehuis in Ghana dat geleid wordt door Moses en Mariëtte. Zij zorgen al jaren voor weeskinderen en gehandicapte kinderen die door hun familie achter gelaten

worden. Een gehandicapt kind is in veel landen een schande voor de familie. Het kindertehuis is een aantal jaren geleden uitgebreid met een school waar ook kinderen uit de omgeving naar toe kunnen. Hierdoor volgen nog meer kinderen de weg naar een betere toekomst. Graag uw bijdrage.

---

### Zondag 28 april 2019

Extra collecte voor de Zonnebloem  
De Zonnebloem is een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor ouderen en mensen met een handicap. Ook in Beusichem/Zoelmond is een afdeling van de Zonnebloem. Er worden bezoeken aan ouderen gebracht en leuke bijeen-

komsten en reisjes georganiseerd. Niet alleen ouderen maar ook mensen met een lichamelijke beperking kunnen gebruik maken van deze reisjes.

Graag uw bijdrage voor deze mooie vrijwilligersorganisatie. ■

---

## Financieel

### Extra collecten februari:

03-02 KIA Werelddiaconaat € 81,60  
10-02 Voedselbank Tiel € 125,40

17-02 Rooseveltthuis Doorn € 193,20  
24-02 Zondagsschool € 69,10

### **Collectebonnen februari:**

Kerkrentmeesterlijk beheer € 202,00  
Diaconie € 225,00

### **Giften:**

#### **Kerkrentmeesterlijk beheer:**

€ 10,00 via: hr. G. van Wijngaarden  
€ 10,00 via: mw. M. de Leeuw  
€ 5,00 via: mw. I. Brouwer  
€ 1.000,00 via: mw. M. de Graaf

#### **Cassetterecorder:**

€ 5,00 (4x) via: fam. de Jongh

#### **Orgelfonds Beusichem:**

€ 20,00 (3x) via: vekoop boek hr. Nout

#### **Onderh. fonds kerk Zoelmond:**

€ 4,00 via: kerkje Zoelmond

### **Predikantsfonds:**

€ 20,00 via: mw. M. de Graaf

### **Bloemenfonds:**

€ 10,00 (2x) via: mw. M. de Leeuw  
€ 5,00 via: mw. M. Siben  
€ 10,00 + 5,00 via: mw. Th. de Jongh  
€ 10,00 via: mw. M. Pitlo

### **Bezoekgroep:**

€ 10,00 (2x) via: mw. L. Udo  
€ 5,00 via: mw. L. Udo

### **Zending:**

€ 19,40 via: zendingbus Beusichem  
€ 7,50 via: zendingbus Zoelmond

### **Bidstond**

€ 50,00 via: Bankrekening

---

## **Verschijning kerkblad**

11 keer per jaar verschijnt er een nieuw kerkblad. Dit blad wordt verzorgd door een klein aantal vrijwilligers. Zij zorgen voor het verzamelen en controleren van de benodigde gegevens, het opmaken van de pagina's en het aansporen van de mensen die een stukje tekst aanleveren (is helaas soms nodig!).

Zij zorgen er hiermee voor dat u op de hoogte blijft van kerkdiensten en overige kerkelijke activiteiten en wetenswaardigheden.

Zodra het blad weer helemaal samengesteld en gedrukt is gaat het op transport naar dhr. T. de Haan. Hij zorgt voor de distributie naar de beide kerken en de verzending naar de postabonnees.

Het Kerkblad zelf wordt gratis ter beschikking gesteld via de beide kerken.

Ook is het kerkblad te lezen via onze website [www.kerkbeusichemzoelmond.nl](http://www.kerkbeusichemzoelmond.nl).

Het verzenden naar de postabonnees brengt extra kosten met zich mee. Onze postabonnees ontvangen hiervoor binnenkort een nieuwe nota, van € 18,00 over 2019.

Wilt u ook een postabonnement op het kerkblad dan kunt u dit doorgeven aan dhr. T. de Haan of via e-mail aan [administratie@kerkbeusichemzoelmond.nl](mailto:administratie@kerkbeusichemzoelmond.nl).

Neemt u het blad mee uit een van onze kerken en wilt u als tegenprestatie graag een bijdrage geven dan mag dat natuurlijk. Gebruikt hiervoor rekeningnummer NL04 RABO 0373 705 093 o.v.v. gift voor het kerkblad.

Heeft u iets moois gelezen, gezien of gehoord dat u wilt delen en geschikt is voor het kerkblad. Stuur het naar de redactie: [kerkblad@kerkbeusichemzoelmond.nl](mailto:kerkblad@kerkbeusichemzoelmond.nl). Elke maand weer proberen we hiervan iets plaatsens. ■



## **Verjaardagen 80 jaar en ouder in april**

*Met het oog op de privacy noemen we de personen zelf  
niet bij naam.*

*Deze maand vieren er  
binnen onze kerk 7 mensen dat ze  
80 jaar of ouder worden.*

*Van harte gefeliciteerd!*

*Met het oog op de privacy noemen we  
de personen zelf niet bij naam.*

### *Kruimel:*

*Bidden voor de maaltijd behoort tot de hoogste en meest achtenswaardige uitdrukkingen van ons mens-zijn. Om de tafel, gezien door anderen, getuig je ervan dat je het leven ervaart als kostbaars geschenk om te ontvangen en door te geven. We erkennen dat we niet alleen leven en dat ook niet kunnen, maar afhankelijk zijn van de gunst van overvloedige genade.*

*Uit: Liturgie van het alledaagse; Tish Warren.*



**PREDIKANT**

ds. L.J. van Lingen  
Burg. Hommesstraat 1,  
4112 LW Beusichem

e-mail: predikant@  
kerkbeusichemzoelmond.nl

Tel.: 06 - 38101701

**SCRIBA KERKENRAAD**

W. de Ronde  
De Vier Gravinnen 216,  
4001 RZ TIEL  
Tel.: 0344-846054 of  
06-13524831  
wimderonde347@gmail.com

**KOSTERS****Kerk Beusichem**

De heer G. de Ronde  
Tel. 502990

De heer P. van der Woerd  
Tel. 501855

De heer A. van Lunteren  
Tel. 549539

**Kerk Zoelmond**

De heer E. van Driel  
Tel. 536711

**ORGANISTEN**

De heer J. Goedbloed  
Tel. 502107

De heer J. Koedoot  
Tel. 0343-452414

**Coördinator communicatie**

Johan Honders

communicatie@  
kerkbeusichemzoelmond.nl

**FINANCIËLE  
ADMINISTRATIE  
KERKRENTMEESTERLIJK  
BEHEER**

Mevr. A.F. de Ronde-de Fijter  
Smalriemseweg 25,  
4112 NA BEUSICHEM  
Tel. 502452

Mevr N.C. Onink-van  
Blijderveen  
Tel. 502389  
administratie@  
kerkbeusichemzoelmond.nl

**LEDENADMINISTRATIE  
KERKELIJK KANTOOR  
CULEMBORG**

p.a.: Henk de Ronde  
Smalriemseweg 25,  
4112 NA BEUSICHEM  
Tel. 502452

**DIAKONIE, KERK ROEPT,  
ADMINISTRATIE EN  
VERHUUR VOLKSTUINEN  
ZOELMOND**

Mevr. M.H. de Graaf-van  
Alphen. Molenweg 24,  
4112 NR BEUSICHEM  
Tel. 502767

**VERJAARDAGSFONDS  
BEUSICHEM-ZOELMOND**

Bram en Wil van Asch  
Ben. Molenweg 3/D  
4112 NS Beusichem  
Tel. 501888  
e-mail: a.g.v.asch@gmail.com

**ADM. COLLECTEBONNEN**

Wilma Honders  
Tel. 06-51723525

**PROTESTANTS KERKKOOR  
"JUBILATE DEO"**

De heer G. de Leeuw  
Oranjestraat 28  
4112 JH Beusichem  
Tel. 501540

**ZONDAGSSCHOOL**

Diana de Ronde  
Tel. 06-51819517  
d.deronde@outlook.com

**STICHTING FEESTMARKT**

Henk de Ronde  
Tel. 502452  
henkderonde@hotmail.com

**RESERVERING GEBOUWEN**

Mevr. A.F. de Ronde-de Fijter  
Smalriemseweg 25,  
4112 NA BEUSICHEM  
Tel. 502452  
gebouwenbeheer@live.nl

**Kerkrentmeesterlijk  
beheer:**

NL04 RABO 0373 7050 93  
of  
NL08 INGB 0009 0092 36

**Diakonie:**

NL49 RABO 0312 5541 25

**Collectebonnen:**

NL72 RABO 0110 4177 39

**Onderhoudsfonds:**

Voor giften ten behoeve  
van de diverse fondsen  
kunt u gebruik maken van  
NL04 RABO 0373 7050 93.  
Graag als omschrijving  
het betreffende fonds  
noemen.

# KERKDIENTEN

Zondag 7 april 10 uur Mv. Yolanda v.d. Stelt – Maurik Beusichem  
Extra collecte: Predikantenfonds

Zondag 14 april 10 uur Ds. L.J. van Lingen Beusichem  
Extra collecte: ZWO project  
**Palmpasen** m.m.v. Kerkkoor "Jubilate Deo"  
Na de dienst is er koffie

Vrijdag 19 april 19.30 uur Ds. L.J. van Lingen Beusichem  
Extra collecte: Mariëtte Child Care  
**Goede vrijdag – Heilig Avondmaal**

Zondag 21 april 10 uur Ds. L.J. van Lingen Beusichem  
Extra collecte: Paascollecte  
**Pasen**  
**Paasontbijt om 09.00 uur**  
Gezinsdienst (tieners)

Zondag 28 april 10.00 uur Dhr. P. Mostert – H.I.-Ambacht Zoelmond  
Extra collecte: Zonnebloem

Zondag 5 mei 10.00 uur Ds. J.W. Kirpestein - Utrecht Beusichem  
Extra collecte: Eredienst

	<b>Organist</b>	<b>Koster</b>	<b>Bloemendienst</b>
7 april	W. van der Til	G. de Ronde	Ingrid ten Napel
14 april	A. Rosier	G. de Ronde	Laura van Ledden
19 april	J. Koedoot	B. van Lunteren	
21 april	J. Goedbloed	P. v/d Woerd	Meta de Graaf
28 april	H. Godtschalk	E. van Driel	Afien van Wolde
5 mei	W. van der Til	G. de Ronde	Grietje van Haren

**Verschijningsdatum volgend kerkblad zondag 28 april**  
**[www.kerkbeusichemzoelmond.nl](http://www.kerkbeusichemzoelmond.nl)**