



KERKBLAD BEUSICHEM-ZOELMOND

MEI 2019

GEMEENTE
AVOND
MA 20 MEI
BEUSICHEM
PAGINA 5

VRIJDAG 17 MEI 19.00 UUR KINDERSPONSORLOOP
ZATERDAG 18 MEI GEZELLIGE FEESTMARKT BEUSICHEM PAG. 8-9



KOIJ KERKBLAD

Nanda de Waard, Smetanastraat 15
4102 BA Culemborg

Aanleveradres:

kerkblad@kerkbeusichemzoelmond.nl

Deadline aanleveren tbv
het juni nummer:

zaterdag 18 mei a.s.

KOIJ WEBSITE

Johan Honders, tel. 06-21 592 516,
website@kerkbeusichemzoelmond.nl



VERSPREIDING KERKBLAD

Het kerkblad wordt verspreid
via de Kerkgebouwen in Beusichem
en Zoelmond

Voor een postabbonnement (minimaal
€ 18,00 voor verpakings- en
verzend-kosten) kunt u zich
schriftelijk aanmelden bij de heer
T. de Haan, De Wielstraat 11,
4112 JT Beusichem, o.v.v. naam, adres,
woonplaats en telefoonnummer.

Wilt u ons kerkblad steunen middels een
gift? Uw steun is van harte welkom.
U kunt dit doen via het Kerkrentmeesterlijk
beheer op rek. nr. NL04 RABO 0373 7050 93
o.v.v. het kerkblad.

VAN DE WEBSITE

www.kerkbeusichemzoelmond.nl

Sinds enige tijd heeft onze
kerkgemeente ook een eigen webiste.
Daar vinden u en jij informatie, nieuws,
activiteiten en andere zaken, die onze
kerkgemeente bezighoudt.

Elke maand nieuw:

- Het actuele kerkrooster
- Het nieuwe kerkblad
- Actueel nieuws van 
Zondagsschool
De Torenbouwers
- Actueel nieuws van Jeugdclub
Rock Solid 

Vaste items:

- Van de predikant
- Van de Diaconie
- Wat te doen bij...
een pagina met hoe te handelen bij
o.a. geboorte, huwelijk of overlijden
- Aandacht voor terugkerende
activiteiten als de feestmarkt

Met regelmaat vernieuwd of nieuw:

- Verse nieuwtjes op de nieuwspagina
- Aandacht voor goede doelen, die
door onze kerk gesteund worden,
zoals Kinderthuis Hanakkuh
- Nieuwe items, zoals op dit moment
de kring 'Ouders in gesprek'

Reageren op de website? Of zelf
nieuws aanmelden mbt onze kerk en
activiteiten? Kijk dan op de website
onder het kopje contact.

Bij de diensten

Zondag 12 mei is er een **gezinsdienst**. Waarover deze gaat moeten we nog beslissen. Het wordt vast een fijne dienst voor jong en oud. Na afloop gezellig koffie drinken!

Zondag 26 mei ga ik denk ik weer eens terug naar het bijbelboek Hebreeën. Het is hoog tijd daar weer eens in verder te lezen. Het zal geen serie worden

waarin we alles uit Hebreeën lezen dit jaar. Ik hoop er nog 1 a 2 maal uit te preken dit jaar.

Met Hemelvaart (30 mei 10.00 uur) gaat dit jaar nog een gastpredikant voor (net als met biddag het geval was). Volgend jaar hoop ik deze bijzondere diensten voor mijn rekening te nemen.

Pastoraat

Wij leven mee met een aantal gemeente leden die zelf of met een naaste door een periode van ziekte of verdriet gaan.

Terugblik op activiteiten

Met dat ik dit schrijf, zitten we alweer in de Stille Week. **Het zondagsschoolproject 'Locatie Jeruzalem'** zit er bijna weer op. Mooi om zo projectmatig bezig te zijn. Bij mij thuis wilden de kinderen geen zondag missen. Ze leerden veel over Jezus. En de zelf gebouwde gebouwen thuis hielp hen dit verhaal levend te houden. Op Stille Zaterdag ook nog samen **koekjes bakken** om deze uit te delen, maakt het project compleet.

Wat ook nieuw was in april is de start van het **bezinningstraject** over de betekenis van het Heilig Avondmaal. Een eerlijk gesprek hadden we over wat onze verlangens waren over de wijze van vieren van deze bijzondere Maaltijd.

Met het **Pastorale Team** hebben we verder nagedacht over het pastorale opbouwwerk in de gemeente. We besloten om de kerkauto goed te blijven promoten. Ook willen we in de zomer

beginnen met het organiseren van contactochtenden. Daar gaat u nog wel meer over horen.

De **eerste aanmeldingen voor de Alpha-cursus** zijn ondertussen ook binnen. Verderop kunt u daar nog meer over lezen.

Ook hoorde ik dat in onze buurgemeente te Culemborg het zgn. **Bon-**

hoeffer-jaar is geopend met een indrukwekkende avond. 9 april 2020 is het 75 jaar geleden dat Bonhoeffer werd opgehangen. Onderweg naar deze herdenking zal er ook in onze kerk een activiteit georganiseerd worden: dinsdag 21 november een filmavond over Dietrich Bonhoeffer.

Vooruitblik komende activiteiten Pannenkoekenactie

11 mei staan er weer pannenkoeken op het menu **in de kerk van Zoelmond** (Deze is weer stofvrij nadat er heel hard gewerkt is om de scheuren te herstellen). Zie verderop in het kerkblad voor de uitnodiging. Na 40 dagen waarin je misschien wat sober

hebt geleefd, mag je nu (50 dagen) **uitbundig Pasen vieren!** Wat is er mooier dan iemand blij te maken met een uitnodiging om pannenkoeken te eten. Iemand die dat misschien helemaal **niet verwacht.** *(aanvullende info zie pagina 8)*

Kring Fontein

15 mei (20.00 uur) bij Tini Rademaker. Van harte welkom!!

Feestmarkt: 18 mei

Tja, de Feestmarkt. Mijn buurvrouw had het over de **Natte Moesson** in Beusichem. Ze bedoelde het Feestseizoen, beginnend op Koningsdag. Geen idee wanneer het stopt. Ik ben erg benieuwd! De data stonden nog niet in mijn agenda, ook niet die van

de Feestmarkt. Ik kan er dus jammer genoeg niet tot het einde toe bij zijn i.v.m. een reünie van mijn oude VWO-6 klas. Ik ga het allemaal meemaken en hoop er vele mensen, ook u te ontmoeten. *(aanvullende info pagina 8-9)*

Gemeenteavond maandag 20 mei: 'Zolang wij ademhalen'

Iedere zondag zingen we in de kerk. **Waarom zingen we in de kerk?** Hoe zingen we in de kerk? Wat doen we ei-

genlijk als we zingen? Is er verschil tussen zingen thuis en in de kerk? En ook de misschien nog onbekende maar

wel belangrijke vraag: Waar raken de hemelse en aardse liturgie elkaar?

We zijn erg blij dat we voor onze gemeenteavond een boeiende spreker hebben gevonden die met ons deze vragen langsloopt. Dit zal hij doen aan de hand van enkele door hem geschreven of vertaalde liederen.

Sytze de Vries woont vlakbij, in Schalkwijk. Hij is dominee en dichter. We zingen regelmatig ook liederen van hem. Meer dan 75 liederen en gedichten uit het Liedboek komen van zijn hand.

We zullen deze avond **samen ook liederen zingen** uit zijn populaire bundels 'Liefste lied van overzee', twee bundels vol vertalingen van bekende

Engelse hymnen. Jeroen van Kleef begeleidt ons op ons prachtige Witte-orgel uit 1858.

Van harte welkom!

Locatie: Hervormde Kerk Beusichem, Markt 14 Beusichem

Programma:

19:30 inloop

19:45 Koffie

20:00 Opening door de voorzitter

20:10 Mededelingen Kerkenraad

20:30 Rondvraag/ Koffie.

20:45 Inleiding door Sietze de Vries, afgewisseld met zingen uit de bundel "Liefste Lied van Overzee"

22:00 Afsluiting en Borrel

Update Alpha-cursus

In het vorige kerkblad aangekondigd en nu werkelijk in de voorbereiding: de Alpha cursus!

De Alpha-cursus is een laagdrempelige cursus voor mensen die het Christelijk geloof niet kennen, maar er kennis mee willen maken, of voor mensen die hun geloof nog eens willen doorgronden op de basisprincipes. Als u dat bent, of misschien kent u mensen die interesse hebben, geef het door! De teller van deelnemers staat inmiddels op 5, dat is al iets om dankbaar voor te zijn...

De data staan al vast: we starten in september op maandagavonden.

Dit zijn de data: 9, 16, 23, 30 september, 7, 14, 28 oktober, weekend (3 dagen) over 2 dagen in het weekend

(van 2-3 november), 11, 18, 25 november 2019. Locatie: Kerk Zoelmond.

We hebben nog veel mensen nodig om dit intensieve project te organiseren. Zo zoeken we bidders, helpers, mensen met gevoel voor sfeer, technici, en mensen die voor een grotere groep willen koken.

Wees dus niet verbaasd als u binnenkort benaderd wordt om een bijdrage te leveren.

Uzelf of anderen doorgeven mag natuurlijk ook, graag bij Clarinda van Lunteren, persoonlijk na de diensten; op de gemeenteavond van 20 mei, via de mail: lunterart@solcon.nl of telefonisch: 0345-549539.



Moment van gebed.

Donderdag 9 mei is de kerk weer open om 19:00 om stil te zijn en (mee) te bidden. Tot ca. 19:30. Hartelijk welkom!

Persoonlijk

We genieten erg van het prachtige voorjaar in de Betuwe!

Hartelijke groet uit de Pastorie!
ds. Leendert Jan van Lingen ■

Meditatief Moment Frank Loois

Ik schrijf dit stuk voor het kerkblad op Goede Vrijdag. We staan op het punt om Pasen te vieren en de paastijd in te gaan. Op weg naar Hemelvaart en Pinksteren. Wist u dat Pinksteren is afgeleid van het Griekse woord pentekostè, wat vijftig betekent. De feestdag valt namelijk altijd op de tiende dag na Hemelvaart en de vijftigste dag na Eerste Paasdag. Ik niet (meer) maar dankzij Google en internet is kennis weer snel opgehaald.

Zo vond ik op internet ook dat Pinksteren ontstaan is uit het joodse Wekenfeest (of Sjavoet). Met dat feest wordt herdacht dat God de Tien Geboden aan Mozes gaf op de berg Sinaï. Christenen namen de feestdag over omdat ze de overeenkomst zagen met de neerdaling van de Heilige Geest. In beide

gevallen verenigden mensen zich met God.

Met Pinksteren begon de christelijke kerk. De Bijbel beschrijft de verbazing bij de inwoners van Jeruzalem. Van Romein tot Arabier, en iedereen er tussenin: ze hoorden allemaal in hun eigen taal de apostelen spreken over 'Gods grote daden'.

Vele mensen raakten overtuigd en sloten zich diezelfde dag nog aan bij de kerk. Daarom wordt deze gebeurtenis gezien als het ontstaan van de kerk.

De periode van Pasen tot Pinksteren is naar mijn beleving de mooiste 50 dagen van het jaar. We hebben zoveel te vieren en om dankbaar voor te zijn. En dat het in de lente valt helpt natuurlijk ook om deze periode met vreugde te beleven. ■



Fonds Instandhouding Predikantsplaats

Om een vitale kerk te blijven is de rol van de predikant onontbeerlijk. Als het gezicht van de gemeente, geroepen om de gemeente te leiden en als aanjager van nieuwe initiatieven. Het is van groot belang voor onze Protestantse Gemeente een eigen predikant te hebben en dat ervaren we sinds vorig jaar september met ds. Leendert Jan van Lingen. Op dit moment kunnen we nog een predikant aanstellen voor 80%. Dat willen we graag behouden, ook wanneer de inkomsten teruglopen. Om deze belangrijke reden is het fonds Instandhouding Predikantsplaats opgericht.

In december 2018 heeft u hierover een brochure ontvangen. Middels deze brochure hebben wij u geïnformeerd over het doel van dit fonds. Het streven is dat eind 2019 er een bedrag van € 300.000 in het fonds Instandhouding Predi-

kantsplaats zit. Met veel genoegen kunnen wij u berichten dat er inmiddels verschillende gemeenteleden positief hebben gereageerd. Daarnaast zijn er ook diverse gesprekken met gemeenteleden gevoerd om over dit onderwerp te praten. Het doet ons dan ook goed u te mogen melden dat de eerste bijdragen inmiddels zijn overgemaakt en toegezegd. Daarmee is op dit moment de stand in het fonds € 217.000.

De komende periode zullen er nog diverse persoonlijke gesprekken over dit onderwerp worden gevoerd. Daarnaast zullen wij u op de hoogte houden van de stand van zaken. Wilt u meedoen en het fonds financieel ondersteunen of heeft u behoefte aan meer informatie, neem dan contact op met Henk de Ronde, telefoon 0345 502452 of mail naar henkderonde@hotmail.com. ■

Kerk Zoelmond weer geopend na kortstondige sluiting

In verband met scheuren in de muren en loszittende stenen was de kerk van Zoelmond voor een aantal weken dicht. De scheuren waren ontstaan door verzakkingen als gevolg van lage grondwaterstand door de droge zomer van 2018.

In 2 weken is er hard gewerkt en vanaf Pasen is de kerk weer door eenieder te gebruiken.

De scheuren in het metselwerk zijn hersteld en is er op diverse plaatsen in de

kerk een metselwerk-wapening aangebracht.

Hopelijk blijft hiermede de kerk weer langdurig in goede staat, maar het is uiteraard niet geheel uitgesloten dat bij een volgende extreme droge periode er weer opnieuw zetting in de ondergrond kan ontstaan.

Later dit jaar zullen de scheuren aan de buitenkant worden hersteld alsmede het reguliere schilderwerk worden uitgevoerd. ■

Pannenkoekenactie zaterdag 11 mei!

Wat is er mooier om jullie moeder cadeau te doen dan 'onbeperkt pannenkoeken eten' **op de zaterdag vóór moederdag??!** Geen pannenkoekenlucht in huis, geen vaat, nauwelijks kosten. Of je (klein)kinderen te verrassen?! Of jezelf gewoon gezelschap te gunnen?



Geef je op door je in te schrijven op de intekenlijst in de kerk.

Of via Theo Meurs (kerk@teejow.nl). **Graag vóór 6 mei.**

Kosten: 5 euro voor kinderen t/m 12 jaar, 10 euro voor 12 - 99 jaar.

Tijdstip: Zaterdag 11 mei van 17.00 uur tot 19.30 uur.

Plaats: Kerk Zoelmond

Opbrengst voor het jeugdwerk en hun goede doel: de Cliniclowns.

Kom je ook? Leuk!



De Feestmarkt

Het is mei: de maand van de Feestmarkt! Op **zaterdag 18 mei** staan de kerk en markt in Beusichem weer in het teken van een gezellige dag met als doel geld op te halen voor het onderhoud van de kerken in Beusichem en Zoelmond. Daarnaast houden we op vrijdagavond 17 mei om 19.00 uur weer een Sponsorloop rond de kerk van Beusichem, ook om geld op te halen voor onze kerken. U bent hier van harte welkom om de kinderen aan te moedigen tijdens het rennen rond de kerk!

Het programma van de Feestmarkt zal staan in de Feestgids die bij u thuis bezorgd wordt. Er zal weer een trekking zijn van de loten die aan de deur verkocht worden, dit jaar om iets over 15 uur. Helaas worden in Beusichem nog niet in elke straat loten verkocht.

De straten waar nog geen loten verkocht worden zijn: Bernhardlaan, Hendriklaan, Wilhelminalaan, Irenelaan, Julianalaan, Lage Waard, Sportveldstraat, Hofplein, Zoetzandse Laan, Slotstraat, Nieuwstraat en de dijken. Wilt u hier loten verkopen of woont u hier en wilt u loten kopen? Dan kunt u contact opnemen met Fred van Blokland (0345-501611).

Het is nog altijd mogelijk om spullen in te leveren die gebruikt kunnen worden voor de verlotingsborden, het Rad van Avontuur of de Betere Rommelkraam. Hiervoor kunt u contact opnemen met Piet van der Woerd (0345-501855). Op donderdag 16 mei is er tussen 19.30 en 20.30 uur gelegenheid om leuke, onbeschadigde,



Van de zondagsschool

De Torenbouwers

Hallo jongens en meisjes, beste gemeente,

Wat hebben we een leuke Paasknutsel gehad op zaterdag 20 april. Of nouja, knutsel? Laten we het maar een bakfestijn noemen! Een aantal bewoners van het Hof van Beusichem hebben mee mogen genieten van onze koekjes, die we speciaal voor Pasen voor hen maakten en hebben rondgebracht.



Met een aantal van de bakkers op weg naar het Hof van Beusichem

Was u één van de gelukkigen die een doosje koekjes heeft gekregen? Hopelijk heeft het u gesmaakt! Heeft u de koekjes helaas gemist en bent u benieuwd naar het baktalent wat er schuilt binnen onze gemeente? Dan is daar op zaterdag 11 mei een nieuwe kans voor! Iedereen is welkom, groot en klein, bij het pannenkoekenfestijn van Rock Solid. Komen u en jij ook?

Daarnaast zijn er nog twee andere data om in de agenda te schrijven:

- Op zondag **12 mei** is er weer een **gezinsdienst**. Zien we jullie dan?
- Op donderdag **30 mei** is het **Hemelvaart**, de dag dat Jezus naar de Hemel ging. Vier jij dit samen met je familie?



We sparen nog steeds elke week voor de **CliniClowns** tijdens de collecte in onze eigen dienst. Neem jij een centje mee, zodat we samen veel geld ophalen?

We gaan de komende zondagen weer samen naar verhalen luisteren, maar ook **zingen**! Daarvoor horen we graag vanuit de kinderen (en hun ouders) **input**! Welke liedjes luister je thuis vaak, die je ook op de zondagsschool wil zingen? *Laat het ons weten* en wie weet gaan we die de komende weken oefenen. 🎵

We zien jullie allemaal graag weer in de kerk en op de zondagsschool! Natuurlijk mag je altijd vriendjes en vriendinnetjes meenemen 😊

Groetjes, de leiding van de zondagsschool

Hieronder staat kort waar we het de komende zondagen over gaan hebben. Ben je benieuwd hoe het afloopt? Luister dan mee!

De Torenbouwers

5 mei 2019 - Lucas 24:35-48

Veranderen

Naast dat het vandaag Bevrijdingsdag is, is het ook de dag dat Jezus aan zijn leerlingen verschijnt. Hoe is dat? En wat gaan ze samen doen?

12 mei 2019 - Johannes 10:22-30

Schapen

Deze zondag lezen we een verhaal over geloof en ongeloof. Mensen vragen aan Jezus of hij de Messias is, terwijl ze het antwoord op die vraag al lang hebben kunnen horen. Maar geloven ze het ook?

19 mei 2019 - Johannes 13:31-35

Laat het maar zien!

Vandaag horen we hoe het nu verder gaat met het verhaal van Jezus, na zijn dood en opstanding. En wat moeten de leerlingen met de opdracht die Jezus aan hen meegaf?

26 mei 2019 - Johannes 14:23-29

Geloof in vrede

De leerlingen van Jezus zitten bij elkaar en denken terug aan wat hij hen leerde over vrede en over de Geest. Is zijn verhaal al afgelopen?



schone heren-, dames- en kinderklleding in te leveren in de consistorie van de kerk van Beusichem.

Als laatste zijn we nog op zoek naar mensen met (verborgen) talenten die geveild kunnen worden tijdens de talentenveiling die we dit jaar nieuw organiseren! Kunt u goed schilderen, taarten bakken, ramen zemen, noem het maar op? Dan kunt u uw talent aanbieden zodat dit geveild kan wor-

den, waarbij het bedrag weer ten goede komt aan het onderhoud van de kerkgebouwen. Om uw talent op te geven of voor verdere vragen kunt u altijd contact opnemen met iemand van het bestuur of via feestmarktbeusichemzoelmond@gmail.com!

We horen graag van u en zien u nog liever tijdens de Feestmarkt in en rond de kerk van Beusichem! Tot op de 18!



Doopjurkentoontelling

Na overleg met en goedkeuring van de kerkenraad heb ik het initiatief genomen om een doopjurkentoontelling te organiseren in het weekend van de **Open Monumentendag zaterdag 14 en zondag 15 september 2019**.

Daarvoor wordt/worden u en via u mensen uit de omgeving uitgenodigd om doopjurken en/of doopklleding ter beschikking te stellen voor de te organiseren tentoonstelling.

Dit mogen doopjurken uit de familie zijn, doopjurken bijvoorbeeld gemaakt van trouwjurken, parachutestof (zoals in of na de oorlog gebruikelijk was) of 'gewoon' gekocht voor de doopplechtigheid.

Ook mogen accessoires aangeleverd worden. Hierbij valt te denken aan mutsjes, omslagdoeken, onderkleetjes, de doopkaars, het doopboek, de doopkaart, andere doopgeschenken ...

Alles is dus welkom!

De doopjurken willen we zoveel mogelijk netjes tentoonstellen en kunnen ophangen in het koor van de kerk te Beusichem.

Daarvoor vragen we aan gemeentelieden om ook bijvoorbeeld een ouderwets houten wasrek, witte lakens, kamerschermen of iets dergelijks ter beschikking te stellen.

Bent u enthousiast geworden door deze oproep en wilt u een doopjurk (of andere doopklleding) ter beschikking stellen of weet u iemand anders die dat zou willen doen?

Dan kunt u zich opgeven bij:

Afien Wallenburg-van Wolde
Lijsterbeslaan 9

4111 LC Zoelmond

06 – 21 96 84 02

afienvanwolde@gmail.com

Na opgave krijgt u zo spoedig mogelijk informatie over het inleveren van de spullen voor de tentoonstelling e.d.

Graag ontvangen we bij de opgave de volgende informatie (voor zover mogelijk) over de doopkleding:

- wanneer is de jurk gemaakt
- waarvan is de jurk gemaakt
- door wie is de jurk gemaakt
- wie hebben/heeft de doopjurk gedragen

- in welke kerk(en) hij is gedragen
 - wellicht heeft u een mooie foto van een (klein)kind of van uzelf dat de jurk wordt gedragen
 - heeft u nog meer informatie, wellicht een bijzonder verhaal over de geschiedenis van de jurk?
- Dan is dat uiteraard ook welkom! ■

Diaconale berichten

Paaskaarsen,

De Paaskaarsen van 2018/2019 zijn met een hartelijke groet en bemoediging gebracht bij:

Met het oog op de privacy noemen we de personen zelf niet bij naam.



Bloemengroeten

De bloemen uit de erediensten zijn, als teken van medeleven en met een groet van u allen, gebracht bij:

Met het oog op de privacy noemen we de personen zelf niet bij naam.

Collecten

Zondag 19 mei 2019 Extra collecte Stichting Wens Ambulance Gelderland

De Stichting Wens Ambulance Gelderland vervult de laatste wens terminaal zieke- en bedlegerige mensen.

Tijdens een wens wordt de gast begeleid door professionele vrijwilligers van de Stichting Wens Ambulance Gelderland. De ambulances zijn van alle gemakken voorzien om het vervoer zo comfortabel mogelijk te laten verlopen. Tevens is er de mogelijkheid om

een familielid mee te laten rijden.

De wensen zijn heel uiteenlopend. Nog een keer langs mijn oude huis, nog een keer de zee zien, naar een museum of het circus. Het is toch fantastisch dat iemand die terminaal ziek is dit nog mag ervaren?

Om de wensen te kunnen blijven vervullen is men afhankelijk van giften en donaties. Helpt u mee?

Donderdag 30 mei 2019 Hemelvaartsdag Extra collecte voor Voedselbank Tiel

De voedselbank Tiel is een onderdeel van de voedselbank Rivierenland en heeft een regionale functie voor o.a. de gemeentes Tiel, Buren en Culemborg. Wekelijks worden er vele pakketten verstrekt.

Ondanks het feit dat de economie goed draait komen nog veel mensen in financiële problemen. Men heeft onvoldoende inkomsten om eten voor zichzelf en het gezin te kopen. De voedselbank wil een bijdrage leveren aan deze (verborgen) armoede. Men

voert gesprekken met de mensen die in aanmerking willen komen. Voor de toekenning van een pakket moet men aan een aantal eisen voldoen. Het pakket is bedoeld als tijdelijke hulp.

De voedselbank stelt zich politiek en levensbeschouwelijk neutraal op. De vele vrijwilligers verrichten de werkzaamheden vanuit de gedachte van hulpbetoon en solidariteit.

Helpt u mee de verborgen armoede in uw eigen omgeving te verzachten? ■

Financieel

Gewone collecten maart:

Kerkrentm. beheer	€ 363,25
Diaconie	€ 343,40

Collectebonnen maart:

Kerkrentm. beheer	€ 302,00
Diaconie	€ 184,00

Extra collecten:

03-03	Jubilate Deo	€ 112,65
10-03	KIA Voorjaarszending	€ 107,10
13-03	Bidstondcollete	€ 814,25
17-03	Jeugdwerk	€ 82,74
24-03	KIA 40 dagen tijd	€ 80,85
31-03	Verw. Kerkgeb.	€ 72,55

Giften:

Cassetterecorder:

€ 5,00 (2x) via: Fam. de Jongh

Bloemenfonds:

€ 10,00 via: mw. L. Udo

Diaconie:

€ 10,00 via: mw. M. de Graaf

ZWO-project:

€ 302,00 via: creatieve avond

€ 46,00 via: Brandweervrouwen

Kerkrentmeesterlijk Beheer:

€ 20,00 via: hr. H. de Ronde

€ 50,00 via: SKG-rekening

Bidstond:

€ 50,00 via: gift

Onderhoudsfonds kerk Zoelmond:

€ 5,00 via: kerkje Zoelmond

Hartelijk bedankt voor uw bijdragen.

NOODHULP COLLECTE 14 APRIL.

De diaconie heeft een collecte gehouden in de kerkdienst voor de slachtoffers van de orkaan Idai die over Mozambique, Malawi en Zimbabwe heeft geraasd. Deze collecte heeft het mooie bedrag van € 384.90 opgebracht. De diaconie heeft dit verdubbeld en aangevuld tot

€ 900.00 en overgemaakt naar Kerk in Actie.

Hiermede hopen wij dat er een klein steentje is bijgedragen aan de grote nood die daar is.

Hartelijk dank aan alle gevers.

De diaconie. ■

Gelezen

Gelezen door Nellie Onink:

Alles wat ik kan doen is bidden.
Bidden dat God de boot op koers houdt,
als de kusten uit het zicht verdwijnen
en wij een stipje zijn
in de woelige wateren, overhellend, kapseizend,
in een mum verzwolgen.

Want jij,
jij bent kostbare lading mijn kind
de kostbaarste lading ooit.
Ik bid dat de zee dat weet.
Als God het wil.

O, ik bid dat de zee dat weet.

Uit: Bede aan de zee; Khaled Hosseini.

Geïnspireerd door het verhaal van Alan Kurdi, de driejarige Syrische vluchteling die in 2015 in de Middellandse Zee tijdens een poging het veilige Europa te bereiken, verdronk.

In het jaar na Alans dood verloren nog eens 4176 mensen het leven of raakten vermist.



Verjaardagen 80 jaar en ouder in mei

*Deze maand vieren er
binnen onze kerk 3 mensen dat ze
80 jaar of ouder worden.*

Van harte gefeliciteerd!

*Kruimel bij 4 mei, een door René van Loenen bewerkt ge-
dicht van Dietrich Bonhoeffer, geschreven tijdens zijn nauwe-
lijks te dragen gevangenschap. (Melodie: Liedboek 139)*

WIE BEN IK? (moderne psalm)

*Wie ben ik, God? Ben ik de mens
die door de ander wordt gekend
als toonbeeld van lankmoedigheid,
van moed en zelfverzekerdheid,
die in gevangenschap de dagen
met milde ogen kan verdragen?*

*Ben ik een mens door u veracht
of hoopvol teken in de nacht?
Of ben ik beide, door elkaar:
een trooster en een huichelaar?
Wie ik ook ben, gij kunt mij lezen,
ik hoor u toe met heel mijn wezen.*

*Wie ben ik, God? Ben ik de mens
die men alleen van buiten kent?
Zo kalm van binnen ben ik niet.
Ik huiver, voel mij leeg en ziek,
een wrak, ten dode opgeschreven.
Is dit mijn lot? Is dit mijn leven?*

PREDIKANT

ds. L.J. van Lingen
Burg. Hommesstraat 1,
4112 LW Beusichem

e-mail: predikant@
kerkbeusichemzoelmond.nl

Tel.: 06 - 38101701

SCRIBA KERKENRAAD

W. de Ronde
De Vier Gravinnen 216,
4001 RZ TIEL
Tel.: 0344-846054 of
06-13524831
wimderonde347@gmail.com

KOSTERS**Kerk Beusichem**

De heer G. de Ronde
Tel. 502990

De heer P. van der Woerd
Tel. 501855

De heer A. van Lunteren
Tel. 549539

Kerk Zoelmond

De heer E. van Driel
Tel. 536711

ORGANISTEN

De heer J. Goedbloed
Tel. 502107

De heer J. Koedoot
Tel. 0343-452414

Coördinator communicatie

Johan Honders

communicatie@
kerkbeusichemzoelmond.nl

**FINANCIËLE
ADMINISTRATIE
KERKRENTMEESTERLIJK
BEHEER**

Mevr. A.F. de Ronde-de Fijter
Smalriemseweg 25,
4112 NA BEUSICHEM
Tel. 502452

Mevr N.C. Onink-van
Blijderveen
Tel. 502389
administratie@
kerkbeusichemzoelmond.nl

**LEDENADMINISTRATIE
KERKELIJK KANTOOR
CULEMBORG**

p.a.: Henk de Ronde
Smalriemseweg 25,
4112 NA BEUSICHEM
Tel. 502452

**DIAKONIE, KERK ROEPT,
ADMINISTRATIE EN
VERHUUR VOLKSTUINEN
ZOELMOND**

Mevr. M.H. de Graaf-van
Alphen. Molenweg 24,
4112 NR BEUSICHEM
Tel. 502767

**VERJAARDAGSFONDS
BEUSICHEM-ZOELMOND**

Bram en Wil van Asch
Ben. Molenweg 3/D
4112 NS Beusichem
Tel. 501888
e-mail: a.g.v.asch@gmail.com

ADM. COLLECTEBONNEN

Wilma Honders
Tel. 06-51723525

**PROTESTANTS KERKKOOR
"JUBILATE DEO"**

De heer G. de Leeuw
Oranjestraat 28
4112 JH Beusichem
Tel. 501540

ZONDAGSSCHOOL

Diana de Ronde
Tel. 06-51819517
d.deronde@outlook.com

STICHTING FEESTMARKT

Henk de Ronde
Tel. 502452
henkderonde@hotmail.com

RESERVERING GEBOUWEN

Mevr. A.F. de Ronde-de Fijter
Smalriemseweg 25,
4112 NA BEUSICHEM
Tel. 502452
gebouwenbeheer@live.nl

**Kerkrentmeesterlijk
beheer:**

NL04 RABO 0373 7050 93
of
NL08 INGB 0009 0092 36

Diakonie:

NL49 RABO 0312 5541 25

Collectebonnen:

NL72 RABO 0110 4177 39

Onderhoudsfonds:

Voor giften ten behoeve
van de diverse fondsen
kunt u gebruik maken van
NL04 RABO 0373 7050 93.
Graag als omschrijving
het betreffende fonds
noemen.

KERKDIENTEN

Zondag 5 mei Ds. J.W. Kirpestein – Utrecht Beusichem
10 uur Extra collecte: Eredienst

Zondag 12 mei Ds. L.J. van Lingen Beusichem
10 uur Extra collecte: Kerkblad
Gezinsdienst met kinderkoor
Na de dienst is er koffie

Zondag 19 mei Drs. H.J. Boon – Oosterend Texel Zoelmond
10 uur Extra collecte: St. de Wensambulance

Zondag 26 mei Ds. L.J. van Lingen Beusichem
10 uur Extra collecte: Onderhoud pastorie
Na de dienst is er koffie.

Donderdag 30 mei Ds. T.Wegman – Zeist Beusichem
10 uur Extra collecte: Voedselbank Tiel
Hemelvaartsdag

Zondag 2 juni n.n.b. Zoelmond
10 uur Extra collecte: Predikantenfonds

	Organist	Koster	Bloemendienst
5 mei	W. van der Til	G. de Ronde	Grietje van Haren
12 mei	J. Koedoot	B. van Lunteren	Mevrouw Van Malssen
19 mei	J. Koedoot	E. van Driel	Arta van Zetten
26 mei	J. Koedoot	P. v/d Woerd	Familie Siben
30 mei	J. Koedoot	G. de Ronde	
2 juni	W. van der Til	E. van Driel	Mevrouw De Jongh

Verschijningsdatum volgend kerkblad zondag 26 mei
www.kerkbeusichemzoelmond.nl