



KERKBLAD BEUSICHEM-ZOELMOND

JUNI 2019

7 JULI
10.00 UUR
SLOTZONDAG
KERK
ZOELMOND

**JEUGDDIENST: ZONDAG 14 JULI -10.00 UUR KERK BEUSICHEM
THEMA INFLUENCERS. ZET 'M ALVAST IN JE AGENDA!**



WWW.KERKBEUSICHEMZOELMOND.NL

KOPIJ KERKBLAD

Nanda de Waard, Smetanastraat 15
4102 BA Culemborg

Aanleveradres:

kerkblad@kerkbeusichemzoelmond.nl

Deadline aanleveren tbv
het juli/augustus nummer:

zaterdag 22 juni 12.00 uur

KOPIJ WEBSITE

Johan Honders, tel. 06-21 592 516,
website@kerkbeusichemzoelmond.nl



VERSPREIDING KERKBLAD

Het kerkblad wordt verspreid
via de Kerkgebouwen in Beusichem
en Zoelmond

Voor een postabbonnement (minimaal
€ 18,00 voor verpakings- en
verzend-kosten) kunt u zich
schriftelijk aanmelden bij de heer
T. de Haan, De Wielstraat 11,
4112 JT Beusichem, o.v.v. naam, adres,
woonplaats en telefoonnummer.

Wilt u ons kerkblad steunen middels een
gift? Uw steun is van harte welkom.
U kunt dit doen via het Kerkrentmeesterlijk
beheer op rek. nr. NL04 RABO 0373 7050 93
o.v.v. het kerkblad.

VAN DE WEBSITE

www.kerkbeusichemzoelmond.nl

Sinds enige tijd heeft onze
kerkgemeente ook een eigen webiste.
Daar vinden u en jij informatie, nieuws,
activiteiten en andere zaken, die onze
kerkgemeente bezighoudt.

Elke maand nieuw:

- Het actuele kerkrooster
- Het nieuwe kerkblad
- Actueel nieuws van 
Zondagsschool
De Torenbouwers
- Actueel nieuws van Jeugdclub
Rock Solid 

Vaste items:

- Van de predikant
- Van de Diaconie
- Wat te doen bij...
een pagina met hoe te handelen bij
o.a. geboorte, huwelijk of overlijden
- Aandacht voor terugkerende
activiteiten als de feestmarkt

Met regelmaat vernieuwd of nieuw:

- Verse nieuwtjes op de nieuwspagina
- Aandacht voor goede doelen, die
door onze kerk gesteund worden,
zoals Kinderthuis Hanakkuh
- Nieuwe items, zoals op dit moment
de kring 'Ouders in gesprek'

Reageren op de website? Of zelf
nieuws aanmelden mbt onze kerk en
activiteiten? Kijk dan op de website
onder het kopje contact.

Met het oog op de privacy kan het voorkomen dat we personen zelf niet altijd bij naam noemen en/of andere gegevens weglaten in deze digitale versie van ons kerkblad.

Wij besteden hier onze uiterste zorg aan. Heeft u vragen of opmerkingen met betrekking tot gegevens die wel vermeld worden, neem dan contact op via de contactpagina van deze website.

Bij de diensten

Zondag 9 juni vieren we de 50e dag na Pasen: Pentecoste. **Pinksteren**. Zoals Pasen heeft deze viering een extra feestelijk karakter. De inhoud is geweldig mooi: we vieren Gods actieve aanwezigheid in de wereld. We vieren op hoeveel manieren God actief is in zijn Schepping, ook in ons mensen, jong en oud. Door zijn Geest. Daarom ook een dienst voor jong en ouder: een **gezinsdienst**. De kinderen gaan tijdens de preek wel het verhaal over de uitstorting van de Geest op de zondagschool verwerken. Het **saxofoonkwartet** zei direct na de Paasviering

graag ook met Pinksteren te willen begeleiden. Daar ben ik heel blij mee! **23 juni** vieren we samen het **Heilig Avondmaal**. Zo kort na Pinksteren aan de Tafel van de Heer gaan doet me denken aan **Psalm 23**: U nodigt mij aan tafel, voor het oog van de vijand, **u zalft mijn hoofd met olie**, mijn beker vloeit over. Een mooie psalm om te lezen deze zondag. Een van de belangrijkste symbolen van de Heilige Geest is zalving met olie. **Wij zijn gezalfden!** **En wat betekent dat dan?** Laten we daarover nadenken samen.

Pastoraat

Wij leven mee met een aantal gemeente leden die zelf of met een naaste door een periode van ziekte of verdriet gaan.

Overleden

Wij leven mee met een families die afgelopen periode mensen verloren hebben

Jubileum

*Wij feliciteren het echtpaar met hun
50 jarig huwelijksjubileum*

Examens

Een tweetal jongeren deed dit jaar examen.

Terugblik op activiteiten

Het is alweer bijna Pinksteren wanneer u dit leest. Maar Pinksteren is nauw verbonden met dat vorige grote feest dat we vierden. Telt u ook naar 50 (in het grieks), dan komt u vanzelf bij Pentecoste (grieks voor 50). En daar hoort u weer het woord Pinksteren in doorklinken. Wat een **mooie dienst met Pasen**. Ik heb veel positieve reacties gekregen. Onder andere ook over het fijn zingen met elkaar. We zijn dankbaar voor Joop Goedbloed op de orgelbank en nieuwe musici met het koper en rond gitaar en piano. Laat iedereen God de lof toezingen! En ik denk zomaar dat het **Paasontbijt** een mooie traditie gaat worden. Dank jullie wel diakenen voor de zo vrolijk aangeklede tafels, waaraan we met zo'n 70 mensen in het Morgenlicht het Paasfeest vierden.

Nieuw aan de **gezinsdienst in mei (Thema: Wereldnieuws)** was de actieve betrokkenheid van de kinderen bij de dienst. Juist door zelf iets te doen en te spelen voelen kinderen

zich erg betrokken. En wat speelden ze de sketch goed! Ik hoop van harte dat u ook zo blij was met zoveel kinderen voorin de kerk.

Afgelopen maand is een groepje gemeenteleden **naar Israël geweest**. Ze hebben daar veel plekken bezocht die we ook in de Bijbel tegenkomen. We willen na de zomer enkele **contact-ochtenden** organiseren in de kerk. Gerrit en Marja de Leeuw zullen op de eerste ochtend vertellen over deze Israëlreis.

Dat de kerk een plaats is waar eigenlijk altijd een gedekte tafel moet staan, hebben we geproefd op 11 mei jl. De kerk in Zoelmond zat goed vol met jong en oud die onbeperkt genoten van **pannenkoeken** en een heerlijk toetje. Het was gezellig en lekker. En de mooie **opbrengst van 435 euro** is bestemd voor Jeugdwerk en Stichting Cliniclowns.

Als kerkenraad hebben we de afgelopen periode **2 bezinningsavonden** gehad. Anita en Meta hebben een

heerlijke maaltijd gemaakt. Na deze ontmoeting rond de tafel hebben we de eerste avond gedeeld hoe ieder de **viering van het Avondmaal** persoonlijk beleeft en welke verlangens we hebben wat betreft de viering van het Avondmaal in onze gemeente. Ik heb het ervaren als een openhartig gesprek waarin ook duidelijk werd dat ieder z'n eigen ervaringen heeft met de Maaltijd van de Heer. Ook deelden we in de pijn van de breuklijn die er op een 'Avondmaalszondag' zichtbaar wordt tussen avondmaalgangers en mensen die afwezig zijn tijdens deze vieringen.

Op de 2e avond hebben we met elkaar stilgestaan bij de inhoud van de Avondmaalsviering aan de hand van de vorm zoals wij die gewoon zijn in onze gemeente. Wat gebeurt er (we lopen bijvoorbeeld naar voren), wat doen we (we geven door. Waarom? En waarom zeggen we wel/niet wat bij het doorgeven?), wat zien we en wat betekent dat?

We hebben besloten als kerkenraad na

de zomervakantie een 3e bezinningsavond te organiseren. Op die avond staat **de vraag naar wie we uitnodigen aan het Avondmaal centraal**. We weten dat dan ook de vraag naar de praktijk van het 'doen van openbare belijdenis' gesteld zal worden.

Na die avond zal er **een gemeenteavond** over deze vraag gehouden worden. Ik hoop er na de zomervakantie een **korte serie preken** aan te wijden.

We hebben als **Bijbelkring** onze **laatste avond** gehad. Samen hebben we de Bergrede van Jezus gelezen. De laatste avond hoorden we Jezus zeggen over zijn woorden: en wie deze woorden van mij (de bergrede) hoort én ernaar handelt 'bouwt zijn leven op een fundament'. Daar kun je niet in discussie. Dat is klare taal. Gelukkig weten we ook dat Jezus deze woorden vervuld heeft. Maar hij roept ons wel op gehoorzaam aan deze woorden te zijn. Want: wij zijn het licht in de wereld. Het zout van de aarde. Binnenkort weer maar eens lezen die Bergrede...

Vooruitblik komende activiteiten

Gebedsmoment

Mooi dat er telkens weer nieuwe mensen zijn die dit moment ontdekken en het waarderen. **13 juni** voorafgaand aan de kerkenraadsvergadering komen we weer in het koor van de kerk van Beusichem bij elkaar om samen te bidden. Iemand deelde waarom ze kwam. 'Om te leren bidden'. En dat vond ik zo mooi. Want bidden kun je blijikbaar le-

ren. De leerlingen van Jezus vragen niet zoveel aan Jezus, maar wel dit: Heer, leer ons bidden. **Bidden moet je leren**, van Jezus, van je vader en moeder en/of van elkaar als broeders en zusters in Jezus Christus. Welkom. We hebben je nodig!

Fontein

19 juni zijn we welkom bij Theo Meurs. Het is alweer de laatste avond van het seizoen. Hou de app in de gaten over

een mogelijk andere datum en het thema.

Catechese

Het laatste blokje catechese van dit jaar

is op 12, 19 en 26 juni en 3 juli. 3 juli sluiten we af met van tevoren bij Theo te eten. Zullen we patatjes eten?

Persoonlijk

Het is leerzaam als dominee om in de tuin te werken: je leert je af te vragen wat voor voedsel nodig is, hoe te snoeien, etc. Ik ben nog steeds op zoek naar een stukje grond waarop ik een moestuintje kan aanleggen. Onze achtertuin op het noorden ligt niet goed en is te klein en wordt grotendeels ingenomen door een trampoline. De zonnebloemen voor de zonne-

bloem-wedstrijd hebben we te vroeg buiten gezet: ze zijn helemaal foetsie... Van 3-7 juni hopen we als gezin een midweekje naar Terschelling te gaan. Daar zie ik wel naar uit.

Hartelijke groet uit de pastorie!

ds. Leendert Jan van Lingen

Meditatief Moment

door Wim de Ronde

Ik heb dit gedicht al eerder in het Kerkblad geplaatst, maar bomen zijn op dit moment heel actueel



Over bomen wordt de laatste tijd veel geschreven, ze worden gekapt, en nieuw geplant, zijn nuttig, leveren zuurstof, geven schaduw, de vogels bouwen er hun nesten in, dragen vrucht, er worden meubels van gemaakt, wat overblijft geeft ons weer warmte.

Ook in de Bijbel is de boom erg belangrijk, zoals de Boom des Levens in het Paradijs, de ark van Noach was van hout gemaakt, de Olijfbom waarin Zacheüs zich tussen de bladeren verstopte, de palmtakken van de Palmboom bij de intocht van Jezus in Jeruzalem. Zelfs het kruis, waar Jezus aan stierf was van hout.

God heeft in alle mensen deze bomen geplant, het is aan ons zelf, om deze Hof te laten groeien.

Galaten5: 13-26

“Laten we elkaar niet uit eigenwaan de voet dwars zetten en elkaar geen kwaad hart toedragen.

Er stonden negen bomen
in de Hof van Leven.
De **Liefdesboom**
droeg steeds de meeste vrucht,
De boom van **Vrede**
had nogal geleden,
De **Vreugdeboom**
raakte niet uitgeput.

Die van **Geduld**
zou later bloeien,
Vriendelijkheid
boog zachtjes door de top,
De boom van **Goedheid**
begon uit te lopen,
die van **Geloof**
bestoof de stille hof.

Zachtmoedigheid
wiegde haar rijpe vruchten
gereed voor 't vieren
van het feest
De boom van **Zelfbeheersing**
mocht zijn hartje luchten.
Zo droegen ze gezamenlijk
de vruchten van de Geest.

Ik vraag U in ootmoedigheid
doe binnenin mij groeien
zo'n Hof van Leven, U die leidt
door nu en dan te snoeien.

Alpha-cursus

De eerste Alpha-cursusavond staat gepland op maandagavond 9 september. Op de gemeenteavond is de Alpha-cursus nog eens toegelicht en konden mensen zich opgeven voor een taak(je). We hebben nog steeds mensen nodig voor allerlei taken, dus voelt u vrij om contact

op te nemen. Op deze manier gaan de deelnemers ook gedragen worden door onze gemeente. Dan is het niet een initiatief van enkelen, maar een mooie missionaire stap in onze gemeente. Daar wilt u toch



ook deel van zijn?

De Alpha-cursus is voor hen die willen kennismaken met het Christelijk geloof op een laagdrempelige manier. Iedere avond begint met een maaltijd. Geef uzelf op of nodig gerust een be-

kende uit.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Clarinda van Lunteren, via lunterart@solcon.nl, of bellen: 0345-549539.

Voor u gelezen

De heilige Geest noemen ze ook wel Gods adem. Adem is levensbelangrijk en de manier waarop je ademt heeft veel invloed op je gemoed. Maak je (klein)kind op speelse wijze bewust van hun adem door het volgende ademhalingsspelletje: Laat je kind op de grond liggen met een klein stukje speelgoed op zijn buik, iets onder de navel. Laat je kind van zijn adem een 'lift' maken door rustig en diep in te ademen. Als het goed gaat, komt het

speelgoed omhoog met de 'lift'. Laat je kind haar adem inhouden om het daarna als het ware naar beneden te duwen, via de tenen uit het lijf. Stuur zo de lift een paar keer rustig op en neer en lees Genesis 2:7: *Toen maakte God, de Heer, de mens. Hij maakte hem van aarde. Hij blies adem in zijn neus, en toen ging de mens leven.* Uit: Geloven met plezier. 100 leuke ideeën voor jou en je kind.

Autodienst

Komende zondagen zal er in de kerk een lijst liggen waarop u zich in kunt schrijven voor de autodienst. Misschien wilt u niet altijd van deze 'kerktaxi' gebruik maken, maar bijvoorbeeld alleen met regen of sneeuw. Als u zich inschrijft dan neemt Gerrit de Leeuw contact met u op en koppelt hij u aan

een gemeentelid dat graag even 'langsrijdt' op zondagmorgen wanneer u dat fijn vindt. U kunt dan met die persoon overleggen wanneer u graag meerrijdt. U kunt natuurlijk ook bellen of mailen naar Gerrit de Leeuw: 0345-501540 / leeuwass@planet.nl.

Rabobank actie: Een Aandeel in de Betuwe

Vorige week was de feestelijke uitreiking van de cheques voor Een Aandeel in de Betuwe bij CVV Vriendenschaar in Culemborg. Het bedrag dat Stichting Dorpskerken Beusichem-Zoel-

mond ontvangt is € 434,15.

Namens de stichting wil ik iedereen bedanken die op ons heeft gestemd. We kunnen deze bijdrage goed gebruiken voor het in stand houden van

De Torenbouwers

Van de zondagsschool

Hallo jongens en meisjes, beste gemeente,

In juni zijn weer mooie verhalen te horen in de kerk en bij de zondagsschool.

Zondag 2 juni 2019 – Johannes 14:15-21

Wie ziet het?

Deze zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren heet ook wel 'wezenzondag'. Jezus' leerlingen blikken terug en zeggen tegen elkaar: 'Weet je nog wat hij gezegd heeft? Hij zou ons nooit alleen achter laten. Hij zou de Geest van de waarheid sturen.'

Zondag 9 juni 2019, Pinksteren – Handelingen 2:1-11



Woorden

De leerlingen van Jezus zitten bij elkaar. Kleine vlammetje blijven hangen boven hun hoofd. Ze zetten ramen en deuren open. Met harde stem praten ze. De mensen kijken op. Iedereen hoort precies wat er wordt gezegd. Ook al komen ze allemaal ergens anders vandaan en spreken ze een andere taal.

Zondag 16 juni 2019 – Johannes 3:1-16

Mag ik iets vragen?

Als Jezus hier zou binnenlopen, wat zou jij Hem dan willen vragen?

Zondag 23 juni 2019 – Lucas 8:26-39

Ik maak je los

God, soms is het donker,
we voelen ons alleen.
Het water van de zee
spoelt angstig om ons heen.
God, u ziet ons zitten,
U haalt ons uit de nacht.
We voelen vaste bodem.
Het licht straalt onverwacht.
Zitten of opstaan? Donker of licht?
Vluchten of weggaan? Ik?
Ik wil de zon op mijn gezicht.



Zondag 30 juni 2019 – Lucas 9:51-62

Waar wil je heen?

Wat zou je ooit in je leven nog willen doen? Wanneer? Waarom heb je het nog niet gedaan?
Als Jezus je vraagt om met Hem mee te gaan, wat zou je doen? Ga je gelijk mee? Of ooit, later?
Waarom niet vandaag?



♪ Het lied dat we zingen op zondag 2 en 9 juni is 'Ik moet weggaan'.
Scan de QR code en zing thuis lekker mee!

PINKSTEREN - FEEST VAN DE HEILIGE GEEST - KRUISWOORDPUZZEL



Horizontaal:

- 4 Welk feest wordt 10 dagen na de hemelvaart gevierd? (feksterpinest)
- 6 Jezus zei: Mijn Vader zal de Heilige Geest ... (restun)
- 7 Uit de hemel komt het geluid van een geweldige ... (vlindwaga)
- 10 De Heilige Geest komt wonen in je... (rtah)
- 13 In Jeruzalem zijn veel buitenlanders uit verschillende ... (denlan)
- 15 De Heilige Geest leidt je en geeft kracht om een ... van het evangelie te zijn. (tuigege)
- 16 Hoe noem je het Goede Nieuws? (geevanlie)
- 17 Jezus is Heer! Welk woord staat vaak voor de naam Jezus? ... (rehe)

verticaal:

- 1 Petrus houdt een toespraak. Over wie vertelt Petrus? (zesju)
- 2 Jezus is gestorven en na drie dagen weer ... uit de dood. (genaposta)
- 3 De vrienden worden ... met de Heilige Geest. (vuverld)
- 5 De Heilige Geest geeft je ... (karcht)
- 6 Als de vrienden de Heilige Geest ontvangen ... ze in vreemde talen. (kensper)
- 8 Hoe worden de discipelen na het pinksterfeest genoemd? (telaposen)
- 9 Op het pinksterfeest ontstaat de eerste ... van gelovigen. (megeente)
- 11 De Heer bevestigt wat de discipelen doen met ... en wonderen. (keetnen)
- 12 Hoe wordt de Heilige Geest ook wel genoemd? (pehrel)
- 14 Petrus geneest een verlamde in de ... van Jezus. (mana)

bijbelidee.nl

We zien jullie graag allemaal weer in de kerk en op de zondagsschool!

En neem gerust vriendjes en vriendinnetjes mee ☺

Groetjes,
de leiding van de zondagsschool

het kerkgebouw en het mooie orgel. Om te mogen stemmen heeft u een Rabobank rekening nodig en een gratis lidmaatschap van de bank. De Rabobank doneert elk jaar weer en u kunt mede bepalen aan welke stich-

ting of vereniging een donatie gaat. Wellicht een idee om lid te worden, indien u dit nog niet bent. Met vriendelijke groet,

Frank Loois

Audio in de kerken

Zoals u wellicht heeft gemerkt werkt de ringleiding in de kerk van Zoelmond niet meer. De kerkrentmeesters hebben daarom een aantal zender/ontvangers gekocht die de slechthorenden onder ons kunnen gebruiken om de dienst beter te volgen. U kunt deze voor de dienst ophalen bij Frank Loois of Henk de Ronde.

We nemen de diensten op met een ouderwetse cassetterecorder. De bandjes worden daarna door actieve

vrijwilligers rondgebracht bij een aantal gemeenteleden die slecht ter been zijn. De kerkrentmeesters hebben inmiddels ook opname apparatuur gekocht waarmee we binnenkort de diensten digitaal kunnen opnemen en de opnames daarvan op de website van de kerk kunnen zetten. We gaan dit de aankomende maanden testen en verwachten in de zomer de eerste diensten online te kunnen zetten.

De Feestmarkt 2019

Wat was de Feestmarkt 2019 een groot succes! Het was weer een feest met bovendien een heel mooie opbrengst voor het onderhoud van de kerkgebouwen in Beusichem en Zoelmond. De opbrengst van zo'n €12.500,- is een zeer mooi resultaat van de mooie dag. De exacte opbrengst zal later nog bekend worden. Feit is dat we een prachtige dag hebben gehad vol gezelligheid. Dit komt mede door het mooie weer, waarmee we het getroffen hadden, maar de Feestmarkt is niks zonder de vele vrijwilligers die het tot een groot succes maken. Heel erg bedankt aan iedereen die mee

hebben geholpen aan de 34e editie van de Feestmarkt. De vertrouwde onderdelen van de markt deden het ook dit jaar weer erg goed. Daarnaast was ook het nieuwe onderdeel, de talentenveiling, een succes. En de kinderen die meegedaan hebben aan de Sponsorloop hebben weer keigoed hun best gedaan. Meer informatie over de opbrengsten per kraam/onderdeel zullen bekendgemaakt worden op de vrijwilligersavond op woensdag 19 juni. Alle vrijwilligers van de Feestmarkt zijn dan welkom in de kerk van Beusichem.

Doopjurkentoostelling

Ter herinnering:

In het kerkblad van mei 2019 heeft een oproep gestaan voor het ter beschikking stellen van uw doopjurk en eventuele accessoires voor een tentoonstelling, te houden in de kerk te Beusichem in het weekend van de Open Monumentendag, te weten 14+15 september 2019.



Als u uw doopjurk en eventuele accessoires ter beschikking wilt stellen, wilt u dit dan per email of telefoon (bellen of whatsapp) uiterlijk 15 juni doorgeven? Na opgave krijgt u zo spoedig mogelijk informatie over het inleveren van de spullen voor de tentoonstelling e.d.

Met vriendelijke groet,

Afien Wallenburg-van Wolde, Lijsterbeslaan 9, 4111 LC Zoelmond
afienvanwolde@gmail.com, 06 – 21 96 84 02

Diaconale berichten



Bloemengroeten

De bloemen uit de erediensten van april zijn, als teken van medeleven en met een groet van u allen, gebracht bij:

*Met het oog op de privacy noemen we
de personen zelf niet bij naam.*

Collecten

Zondag 9 juni 2019 1^e Pinksterdag

Extra collecte Kerk in Actie Pinksterzendingscollecte Bijbelverspreiding op het Chinese platteland

In de Chinese provincie Yunnan wonen 25 minderheidsgroepen met een eigen taal, waaronder de White Yi. Van de 60.000 mensen die tot deze groep behoren zijn er 40.000 christen. Veel van hen zijn analfabeet. Voor hun geloof, maar ook voor hun identiteit als minderheid, is het van groot belang dat zij de bijbel in hun eigen taal kunnen lezen.

Kerk in Actie steunt naast een alfabetiseringsprogramma voor de White Yi ook een bijbelvertaling in hun eigen

taal. Vijf leden van de lokale gemeente vertalen met elkaar de Bijbel vanuit het Chinees. Het Nieuwe Testament is al klaar. Ze werken nu aan het Oude Testament en zijn bij 1 Samuel aangekomen.

Met uw bijdrage aan deze collecte maakt u het onder meer mogelijk dat ook de overige boeken van het Oude testament vertaald worden en steunt u wereldwijd zendingsprojecten van Kerk in Actie.

Zondag 23 juni 2019 Heilig Avondmaal

Avondmaalcollecte is bestemd voor Hospice Nocturne in Culemborg

Hospice Nocturne in Culemborg biedt palliatieve zorg aan mensen met een beperkte levensverwachting. Vaak is de thuissituatie ongeschikt om nog thuis te verblijven. In dit bijna-thuis huis heeft de gast een eigen kamer met veel privacy. Men spreekt over gasten, niet over patiënten of cliënten. Alle gasten hebben een eigen luxe kamer.

Gespecialiseerde artsen, verpleegkun-

digen en vrijwilligers ondersteunen de gast en zijn of haar naasten. Er is dag en nacht hulp aanwezig. Dit geeft rust aan allen.

In Nocturne zijn meer dan 50 vrijwilligers actief. Zonder hen kan Nocturne niet bestaan. Financiële steun door middel van schenkingen, legaten, giften en donaties zijn onmisbaar om alle zorg en steun te kunnen blijven geven.

Zondag 30 juni 2109

Extra collecte bestemd voor Stichting Betuwe Wereldwijd Culemborg

De Stichting Betuwe Wereldwijd houdt zich bezig met het inzamelen, reviseren, opslaan en verzenden van gebruikte goederen. Dit alles ten be-

hoeve van projecten in ontwikkelingslanden.

Oude hand- en trapnaaimachines die bij ons ongebruikt op zolder staan,

bieden mensen in ontwikkelingslanden een kans om zelfstandig hun brood te verdienen. Dit geldt ook voor veel andere goederen. Gereedschappen als zagen, hamers, beitels, boren, tuingereedschap, maar ook fietsen, rollators, computers en muziekinstrumenten zijn meer dan welkom.

Al deze goederen worden in de werkplaats in Culemborg gerepareerd en

opgeknapt. In meerdere ruimtes werken mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, ondersteund door professionals aan het herstellen en reviseren van de goederen. Ca. 20 mensen zijn hier dagelijks actief. In ontwikkelingslanden kunnen mensen met de voor ons ongebruikte goederen een nieuw bestaan opbouwen.

Graag uw bijdrage.

Vakantieweek F.D.Roosevelthuis in Doorn.

Van 19 tot en met 26 oktober is er weer de vakantieweek in het Rooseveltthuis te Doorn. Dit is de week voor de West Betuwe.

Lijkt het u ook wel iets om een week vakantie door te brengen in het F.D.Roosevelthuis in Doorn. Het is een geheel verzorgde week met gezellige activiteiten, heerlijk eten en mooie kamers. Vele vrijwilligers staan ieder jaar weer de hele week tot uw beschikking

om te helpen met wassen en aankleden. Heerlijke maaltijden te verzorgen. Gezellige uitjes en mooie avonden. Op zondag is er een kerkdienst. Meestal met een kerkkoor.

Zou ook een keer mee willen, informeer dan over prijs en beschikbaarheid bij diaken M.H.de Graaf 0612139477 of 502767. Voor vervoer wordt gezorgd. Sluitingsdatum is 1 juli 2019. ■

Financieel

Extra collecten april:

07-04	Predikantenfonds	€	105,45
14-04	ZWO project	€	97,05
14-04	Noodhulp Mozambique	€	384,90
19-04	Mariëtte's Child Care	€	208,50
21-04	Paascollecte	€	139,34
28-04	De Zonnebloem	€	86,05

Collectebonnen april:

Kerkrentmeesterlijk beheer	€	192,00
Diaconie	€	294,00

Giften:

Kerkrentmeesterlijk beheer:

€ 50,00	via: ds. L.J. van Lingen
€ 10,00	via: hr. T. de Haan
€ 50,00	via: collecte
€ 5,00	via: mw. M. Prins
€ 5,00	via: mw. M. Pitlo

Cassetterecorder:

€ 5,00 (4x) via: fam. de Jongh

Predikantenfonds:

€ 50,00 via: hr. G. de Leeuw

Onderh. fonds kerk Zoelmond:

€ 5,00 via: mw. M. Pitlo

Diaconie:
€ 100,00 via: Raborekening
€ 20,00 via: collecte
Bloemenfonds:

€ 10,00 via: mw. M. de Graaf
Bezoekgroep:
€ 15,00 via: mw. M. de Leeuw
€ 20,00 via: mw. M. de Graaf

Ouder worden

Bij 't ouder worden komen ook de klachten.
Het lichaam wordt dan vaak geplaagd door pijn.
Soms komen er ook slapeloze nachten.
Wat kan het in het donker moeilijk zijn.

We liggen dan te tobben en te zuchten
En weten door de zorgen soms geen raad
Wat is er in de toekomst nog te duchten?
Is het verdriet dat ons te wachten staat?

Ook and're noden kunnen ons zo hind'ren.
Ze brengen in ons hart de bange klacht:
Wat zal er worden straks van onze kind'ren?
Hoe zal het gaan met heel ons nageslacht?

We worden ouder, onze jaren vloden.
Het leven is zo snel voorbijgegaan.
Waar moeten we toch heen met al die noden
en al de zonden, steeds door ons gedaan?

Dat wij dan deze God toch vast vertrouwen,
Die ons ook in het ouder worden ziet.
Heer', leer ons onze hoop op U te bouwen.
U blijft Dezelfde, U verandert niet.

Jesaja 46:4

Uit: "Omdat Hij trouw is" van M.A. Groeneweg-de Reuver



Verjaardagen 80 jaar en ouder in juni

*Deze maand vieren er
binnen onze kerk 5 mensen dat ze
80 jaar of ouder worden.*

Van harte gefeliciteerd!

Wij mogen naar Uw woord verlangen,
dat liefde geeft geborgenheid
Geef ons het teken in de tijd,
dat angst ons niet meer kan omvangen.
Zo ruim zo onbezorgd te leven,
dat angst niet bij ons binnenkomt en
alle vreugd in ons verstormt;
U wilt uzelf zo aan ons geven
Maak ons vol liefde voor elkaar,
dat wij elkaar het leven laten en over zorgen praten.
Zo maken wij de opdracht waar;
U goedheid delen, samen zijn,
dan is de wereld voor groot en klein.

PREDIKANT

ds. L.J. van Lingen
Burg. Hommesstraat 1,
4112 LW Beusichem

e-mail: predikant@
kerkbeusichemzoelmond.nl

Tel.: 06 - 38101701

SCRIBA KERKENRAAD

W. de Ronde
De Vier Gravinnen 216,
4001 RZ TIEL
Tel.: 0344-846054 of
06-13524831
wimderonde347@gmail.com

KOSTERS**Kerk Beusichem**

De heer G. de Ronde
Tel. 502990

De heer P. van der Woerd
Tel. 501855

De heer A. van Lunteren
Tel. 549539

Kerk Zoelmond

De heer E. van Driel
Tel. 536711

ORGANISTEN

De heer J. Goedbloed
Tel. 502107

De heer J. Koedoot
Tel. 0343-452414

Coördinator communicatie

Johan Honders

communicatie@
kerkbeusichemzoelmond.nl

**FINANCIËLE
ADMINISTRATIE
KERKRENTMEESTERLIJK
BEHEER**

Mevr. A.F. de Ronde-de Fijter
Smalriemseweg 25,
4112 NA BEUSICHEM
Tel. 502452

Mevr N.C. Onink-van
Blijderveen
Tel. 502389
administratie@
kerkbeusichemzoelmond.nl

**LEDENADMINISTRATIE
KERKELIJK KANTOOR
CULEMBORG**

p.a.: Henk de Ronde
Smalriemseweg 25,
4112 NA BEUSICHEM
Tel. 502452

**DIAKONIE, KERK ROEPT,
ADMINISTRATIE EN
VERHUUR VOLKSTUINEN
ZOELMOND**

Mevr. M.H. de Graaf-van
Alphen. Molenweg 24,
4112 NR BEUSICHEM
Tel. 502767

**VERJAARDAGSFONDS
BEUSICHEM-ZOELMOND**

Bram en Wil van Asch
Ben. Molenweg 3/D
4112 NS Beusichem
Tel. 501888
e-mail: a.g.v.asch@gmail.com

ADM. COLLECTEBONNEN

Wilma Honders
Tel. 06-51723525

**PROTESTANTS KERKKOOR
"JUBILATE DEO"**

De heer G. de Leeuw
Oranjestraat 28
4112 JH Beusichem
Tel. 501540

ZONDAGSSCHOOL

Diana de Ronde
Tel. 06-51819517
d.deronde@outlook.com

STICHTING FEESTMARKT

Henk de Ronde
Tel. 502452
henkderonde@hotmail.com

RESERVERING GEBOUWEN

Mevr. A.F. de Ronde-de Fijter
Smalriemseweg 25,
4112 NA BEUSICHEM
Tel. 502452
gebouwenbeheer@live.nl

**Kerkrentmeesterlijk
beheer:**

NL04 RABO 0373 7050 93
of
NL08 INGB 0009 0092 36

Diakonie:

NL49 RABO 0312 5541 25

Collectebonnen:

NL72 RABO 0110 4177 39

Onderhoudsfonds:

Voor giften ten behoeve
van de diverse fondsen
kunt u gebruik maken van
NL04 RABO 0373 7050 93.
Graag als omschrijving
het betreffende fonds
noemen.

KERKDIENSTEN

Zondag 2 juni Dhr. H. van Toorn Zoelmond
10 uur Extra collecte: Predikantenfonds

Zondag 9 juni Ds. L.J. van Lingen Beusichem
10 uur Extra collecte: KIA-Pinksterzending
Pinksteren, gezinsdienst
Na de dienst is er koffie

Zondag 16 juni Mv. Van der Burg-Los Zoelmond
10 uur Extra collecte: Jeugdwerk

Zondag 23 juni Ds. L.J. van Lingen Beusichem
10 uur Extra collecte: Hospice Nocturne C.borg
Viering Heilig Avondmaal

Zondag 30 juni Ds. P. Cornelisse uit Nieuwegein Beusichem
10 uur Extra collecte: B.Wereldwijd Culemborg

Zondag 7 juli Ds. L.J. van Lingen Zoelmond
10 uur Extra collecte: Zondagschool
Slotzondag en na de dienst is er koffie

	Organist	Koster	Bloemendienst
2 juni	W. van der Til	E. van Driel	Mevrouw De Jongh
9 juni	J. Koedoot	B. van Lunteren	Mientje Prins
16 juni	H. Godtschalk	E. van Driel	Lia Udo
23 juni	J. Koedoot	P. v/d Woerd	Greet Kievit
30 juni	J. Goedbloed	G. de Ronde	Marja de Leeuw
7 juli	W. van der Til	E. van Driel	Clarinda van Lunteren

Verschijningsdatum volgend kerkblad zondag 30 juni
www.kerkbeusichemzoelmond.nl