



KERKBLAD BEUSICHEM-ZOELMOND

OKTOBER 2019

Zondag
3 NOVEMBER
JEUGDDIENST
10 uur

OKTOBERMARKT: 12 OKT. 10-14 UUR, KERK BEUSICHEM



WWW.KERKBEUSICHEMZOELMOND.NL

KOPIJ KERKBLAD

Nanda de Waard, Smetanastraat 15
4102 BA Culemborg

Aanleveradres:

kerkblad@kerkbeusichemzoelmond.nl

Deadline aanleveren tbv
het juli/augustus nummer:

zaterdag 19 oktober 12.00 uur

KOPIJ WEBSITE

Johan Honders, tel. 06-21 592 516,
website@kerkbeusichemzoelmond.nl



VERSPREIDING KERKBLAD

Het kerkblad wordt verspreid
via de Kerkgebouwen in Beusichem
en Zoelmond

Voor een postabbonnement (minimaal
€ 18,00 voor verpakings- en
verzend-kosten) kunt u zich
schriftelijk aanmelden bij de heer
T. de Haan, De Wielstraat 11,
4112 JT Beusichem, o.v.v. naam, adres,
woonplaats en telefoonnummer.

Wilt u ons kerkblad steunen middels een
gift? Uw steun is van harte welkom.
U kunt dit doen via het Kerkrentmeesterlijk
beheer op rek. nr. NL04 RABO 0373 7050 93
o.v.v. het kerkblad.

VAN DE WEBSITE

www.kerkbeusichemzoelmond.nl

Sinds enige tijd heeft onze
kerkgemeente ook een eigen webiste.
Daar vinden u en jij informatie, nieuws,
activiteiten en andere zaken, die onze
kerkgemeente bezighoudt.

Elke maand nieuw:

- Het actuele kerkrooster
- Het nieuwe kerkblad
- Actueel nieuws van  Zondagsschool
De Torenbouwers
- Actueel nieuws van Jeugdclub
Rock Solid 

Vaste items:

- Van de predikant
- Van de Diaconie
- Wat te doen bij...
een pagina met hoe te handelen bij
o.a. geboorte, huwelijk of overlijden
- Aandacht voor terugkerende
activiteiten als de feestmarkt

Met regelmaat vernieuwd of nieuw:

- Verse nieuwtjes op de nieuwspagina
- Aandacht voor goede doelen, die
door onze kerk gesteund worden,
zoals Kinderterhuis Hanakkuh
- Nieuwe items, zoals op dit moment
de kring 'Ouders in gesprek'

Reageren op de website? Of zelf
nieuws aanmelden mbt onze kerk en
activiteiten? Kijk dan op de website
onder het kopje contact.

Met het oog op de privacy kan het voorkomen dat we personen zelf niet altijd bij naam noemen en/of andere gegevens weglaten in deze digitale versie van ons kerkblad.

Wij besteden hier onze uiterste zorg aan. Heeft u vragen of opmerkingen met betrekking tot gegevens die wel vermeld worden, neem dan contact op via de contactpagina van deze website.

Bij de diensten

Zondag 13 oktober. In verband met de gemeentebrede bezinning die we dit jaar zullen hebben over het Heilig Avondmaal of Maaltijd van de Heer wil ik enkele keren in de kerkdienst met u over dat thema nadenken. Dat willen we deze zondag samen doen: met jong en oud (gezinsdienst). Natuurlijk is er limonade en koffie na de dienst

Zondag 27 oktober hopen we ons verder te verdiepen in dit thema.

Zondag 3 november zullen we aansluiten bij het thema van de alpha-cur-

sus in dat weekend. In de alpha-cursus gaat het dat weekend over de heilige Geest. Tijdens de dienst zullen we ons samen verwonderen over het prachtige geschenk van de heilige Geest en bidden of de Geest de ruimte wil nemen in ons (gemeente)leven. De tieners van onze gemeente zullen weer meehelpen in de voorbereiding van de dienst. De band Bertus en de Refo's zal voor de begeleiding van de liederen zorgen. Ook nu weer fris en koffie en een chipje!

Pastoraat

Wij leven mee met een aantal gemeente leden die zelf of met een naaste door een periode van ziekte of verdriet gaan.

Ook denken we aan hen die onlangs verhuisd zijn, veel geluk in uw nieuwe woning!

En we feliciteren 2 echtparen die hun 50-jarig huwelijks jubileum mogen vieren

Pastoraal team

We zijn erg blij dat Hillie van der Woerd-Wigboldus het pastoraal team is komen versterken.

Natuurlijk kunnen er niet genoeg men-

sen in dat team zitten. Dus: houdt u ervan om veel te ontvangen, neem dan contact op met Clarinda van Lunteren om met bepaalde regelmaat aandacht te geven aan mensen die graag wat pastorale aandacht ontvangen.

Terugblik

Ik heb veel geluk als dominee. Het is mijn werk, ik krijg alle tijd, om bezig te zijn met mijn geloof. Om mijn relatie met God te laten groeien door gesprekken met anderen, met mijn vrouw en kinderen en met gemeenteleden. Ik ben ervan overtuigd dat wanneer ik dat niet zou doen mijn geloof niet zou groeien, ofwel: af zou nemen. Ik kan me niet voorstellen dat wanneer je niet over God, over Jezus spreekt met anderen, je God goed leert kennen. Wil je dat wel, dan kan ik niet anders dan u aanbevelen gespreksgeenoot te worden bij de bijbelkring, de alpha-cursus of een gespreksgroep te starten. Elders in dit blad schrijft ouderling Clarinda van Lunteren over de grote waarde van bijvoorbeeld de alpha-cursus. Op de toerustingsdag hoorden we verhalen van mensen die deze cursus al tientallen jaren gaven in dezelfde plaats. Ik bid om een groeiend verlangen van christenen en niet-christenen om meer over God te leren.

Vooruitblik

Kring Fontein. Het nieuwe seizoen is weer begonnen. Hierbij even alle data op een rijtje:

25 september bij Daniël, 30 oktober bij Elly, 20 november bij Leanne, 11 december bij Sandra, 22 januari bij Afien, 19 februari bij Mariet en Jan Piet, 25 maart bij Helma, 22 april bij Tini, 27 mei bij Wilma de Rijk, 17 juni

GemeenteBBQ

Het was een goede en gezellig ontmoeting aan het begin van dit seizoen. Veel **dank aan de vrijwilligers** die ons hebben verwend. **Jammer** dat bij de gemeente-Maaltijd (van de Heer) op de zondagmorgen daarna **veel minder mensen** waren. Ik ben benieuwd wat Paulus hierover zou schrijven aan de gemeente van Beusichem-Zoelmond. Hoe zouden we dat aantal toch gelijk kunnen trekken? Ik hoop echt dat we hier samen nog eens een goed gesprek over kunnen hebben.

Open Monumentendag - Doopjurkentoontelling

Wat een mooi idee van **Afien Wallenburg** om een tentoonstelling te organiseren met de Open-Monumentendag! Zo zien de bezoekers niet alleen een prachtig en inspirerend gebouw, maar ook wat daar gebeurt. Hoe mensen opstaan tot een nieuw leven. Dank aan Afien en dank aan de organisten die het geheel muzikaal omlijsten. Wat zullen we volgend jaar laten zien in onze kerk? Denkt u mee?!

bij Elze-Marie.

Catechese

De catechese start ook weer. Bij Theo Meurs thuis. Komende maand **op 2 oktober, 9 oktober en 30 oktober**. Van **18:45 - 19:45**. We gaan samen gewoon iets heel erg basics doen: een paar bijbelverhalen lezen en ons afvragen: wat staat hier en wat betekent

dit voor mij als tiener 2000 jaar later?

Neem je bijbel dus mee!

Contactochtend

Op 30 oktober om 10:00 in Zoelmond is er, na de succesvolle eerste keer in juli, weer een contactochtend in de kerk van Zoelmond. Hierover kunt u elders meer lezen. Welkom!!!

Gebedsmoment

3 oktober om 19:00, voorafgaande aan de kerkenraadsvergadering komen we weer bij elkaar om samen voor elkaar, voor de gemeente, de kerkenraad en voor de wereld te bidden.

Iedereen is uitgenodigd. Het duurt ca. **30 minuten**, maar je krijgt er **eeuwig leven** voor terug.

Bezinningsavond

Op 31 oktober hopen we als **kerkenraad** een 3e bezinningsavond over het Heilig Avondmaal te hebben. Centraal staat de vraag naar wie uitgenodigd horen te worden aan de Maaltijd van de Heer.

Gemeenteavond

Noteer vast in uw agenda dat u op **21 november** een gemeenteavond heeft over het Heilig Avondmaal.

Persoonlijk

Van 19- 26 oktober hoop ik met mijn gezin een week **vakantie** te genieten. Voor pastoraal dringende zaken kunt u zich wenden tot de scriba Wim de Ronde.

Groene hart van God

Jutten, u kent dat woord waarschijnlijk vooral van Sil de strandjutter. Maar tegenwoordig is het ook nodig om op het vasteland te jutten. Regelmatig jutter (is dat het juiste woord?) ik met mijn kinderen van de pastorie naar de Markt. Dan hebben we zo ¼ vuilniszak vol. We hebben zo'n grijpknijper waarmee je als 80+ er ook goed mee uit de voeten kunt. En wat blijkt, je hoeft niet alleen juttend door het leven, er zijn groepjes buurtjutters in

Beusichem-Zoelmond. Dat is gezellig en het verhoogt vast al concurrerend met elkaar de jutopbrengst. Nu willen de buurtjutters eens ontdekken of er ook in de uiterwaarden, langs de Lek, gejut moet worden. Daarom doen ze een oproep om te komen helpen jutten. En die oproep doe ik graag onder mensen die van God, de grote Kunsteenaar houden. Je hoeft niet snel te kunnen lopen (dat is eerder een nadeel) en ook niet te bukken. Niet leeftijdsgebonden activiteit dus!

Tijd: 5 oktober, 15:00-16:30 verzamelen op de Markt. Er wordt voor de nodige materialen gezorgd!

Vriendelijke groet,

ds. Leendert Jan van Lingen



Gedachten over het Heilig Avondmaal

Doe dit tot mijn gedachtenis! Jezus heeft het avondmaal ingesteld om hem niet te vergeten. Hij zei dit tegen zijn leerlingen. Ze waren met hem bevriend geraakt. Hadden een vertrouwensband. Hielden van hem. Maar hoezeer je ook van iemand houdt, als je elkaar langere tijd niet meer ziet, vervaagt de herinnering. Het leven gaat verder. Nieuwe mensen, nieuwe dingen. Soms is er even dat gemis, maar dat wordt minder na verloop van tijd. Zul je dat niet laten gebeuren, is wat Jezus hier zegt. **Je vergeet me toch niet he!** Dat kan, ook in de kerk. Daarom heeft Jezus het avondmaal ingesteld: om hem niet te vergeten. **Hoe vaker we hem aan zijn Maaltijd gedenken hoe beter!**

Maar aan het avondmaal breken we het brood, in opdracht van Jezus zelf. Dat is om Jezus te **gedenken in wat hij heeft gedaan voor ons**. Hij heeft zich laten breken, om ons te helen. Om de wereld heel te maken.

Het woord gedenken/gedachtenis is meer dan 'Jezus herinneren'. Het betekent: opnieuw be-leven. Het is niet Jezus in je herinnering brengen, maar **Jezus in je leven laten komen, een actieve rol geven** in je leven, in de wereld. Gedenken betekent dus praktisch: je bezig houden met het aanbidden van Jezus, het vertrouwen op Jezus, het gehoorzamen van Jezus. Het gedenken verandert dus je houding en je gedrag.

Jezus sprak deze woorden tijdens de viering van het Pesachfeest. Op dat

feest gedenken de Joden de bevrijding uit Egypte. Die bevrijding van honderden jaren geleden, maakt hen tot wie zij nu zijn: door God bevrijde mensen.



Met het Pesachfeest gingen de Joden niet stilzwijgend aan introspectie doen: in hun eigen hart kijken. Nee, **ze hoorden** het verhaal van de bevrijding en lieten zich al luisterend opnemen in dat verhaal van Gods bevrijding van zijn volk. **Gedenken is opnieuw be-leven.** Daarbij zochten ze niet naar dat leven ergens diep van binnen in hun hart of ziel. Laat staan dat ze stil werden om hun zonden te gedenken. Nee: ze hoorden van dat nieuwe leven en mochten zich dat toe-eigenen. **Het wordt hun aangezegd.** En mogen dat leven niet zoeken, maar binnen laten komen in hun hart. Daarom zegt Jezus: Dit is mijn lichaam, mijn leven, voor jullie. Neem en eet. Breng het je zo te binnen. Van Jezus' leven, zijn dood en opstanding, geldt: het is jouw levens(-geschiedenis). Het is de Gods Geest die dat doet. Paulus zegt in Kolossenzen 3: 3-4 *U bent immers gestorven, en uw leven ligt met Christus verborgen in God. En wanneer Christus, in uw leven, verschijnt, zult ook u, samen met hem, in luister verschijnen.* Dat is wat we horen en proeven als we samen het brood breken, delen en eten 'tot zijn gedachtenis'. Christus **gedenken betekent dus: leven als 'lichaamsdeel van het lichaam van Christus' hier op aarde.**

Meditatief

Lieve gemeenteleden van Beusichem en Zoelmond,
Als ik dit schrijf is het nieuwe seizoen begonnen, zowel voor mij, voor mijn kinderen, maar ook voor de gemeente. Na de startzondag keek ik vooruit de komende maanden. Wat gebeurt er veel in onze gemeente! We zijn vooral goed in 'dingen doen' en die ontmoetingen met elkaar zijn vaak van 'hart tot hart' (titel van ons beleidsplan). Ik ben blij om te merken en om te zien dat wij als gemeente oog voor elkaar hebben, of in ieder geval willen hebben. *(Voor wie dit niet zo ervaart, vraag ik dringend om dit kenbaar te maken bij mij, bij de kerkenraad, of bij onze predikant.)* Komend seizoen zal er veel gaan gebeuren, het opstarten van allerlei kerkelijke activiteiten, denk aan de oktobermarkt, de Bijbelkring en het jeugdwerk. In dit rijtje wil ik, dat zal u niet verbazen, de Alpha-cursus niet laten ontbreken! We zien wekelijks een groep mensen, die serieus werk maakt van hun geloof, soms als beginner, soms als gevorderde. Als wij een kerk zijn, waar over de kern van ons kerkzijn wordt gesproken en nagedacht, dan zijn we bezig met het doel van ons gemeente zijn. Ik word blij van de goede gesprekken en van de openheid, maar ook de kwetsbaarheid van mensen. Het brengt ons dichter bij elkaar! Ook als er twijfels zijn, ook als we het niet eens kunnen worden of als de inzichten of ervaringen heel verschillend zijn... Er is ruimte om van hart tot hart

met elkaar te spreken. Komend seizoen zal er dus van alles gaan gebeuren. We zullen na gaan denken over de vorm en de toegankelijkheid van het Heilig Avondmaal, misschien zullen er mensen besluiten om Belijdenis van hun geloof te gaan afleggen, we zoeken naar een vorm om kinderen en jongeren meer en meer te betrekken bij onze gemeente, en er zal een nieuw beleidsplan geschreven moeten worden... Allemaal punten waarmee wij komend jaar ons kerkzijn zullen vormgeven. Daar hebben we iedereen bij nodig! Misschien is 'dingen doen' precies wat u ligt? Dan bent u vast al betrokken bij allerlei activiteiten, want in onze gemeente zijn die mensen overal te vinden. Misschien is 'dingen doen' juist niet uw gave, of had u ooit die mogelijkheid, maar nu niet meer... Ik heb goed nieuws: U kunt een **enorme** bijdrage leveren aan ons gemeente-zijn. Ik wil u vragen om contact te houden en te bidden. En ook de doeners kunnen natuurlijk meedoen ☒. Als u de gemeente in al haar facetten draagt in uw dagelijks gebed, dan (is mijn sterke overtuiging!) zal onze gemeente sterker, zichtbaarder en levendiger worden. Daarom zal ik dit stukje afsluiten met een paar concrete gebedspunten. Wilt u komende maand deze punten meenemen in uw persoonlijk gebed?



* Bid dat onze gemeente een sterke en levendige gemeente is en blijft, waarin God aanbeden wordt, waarin Jezus onze onvolkomenheden vergeeft en de Heilige Geest ons zegent, zodat wij tot een zegen kunnen zijn.

* Bid dat de kerkenraad en predikant de weg van de Heer mogen gaan in alle plannen voor het komende seizoen, bid om wijsheid, geduld, kracht en doorzettingsvermogen.

* Bid dat gemeenteleden zich gehoord en gezien mogen voelen, de gemeente als een warme en veilige plek mogen ervaren, waar ze zichzelf mogen zijn.

* Bid voor ieder mens in uw nabije omgeving, dat zij Gods liefde mogen ervaren en zich geliefd weten.

Een warme groet, uw ouderling Clarinda van Lunteren



TOERUSTINGSVONDEN RAAD VAN KERKEN CULEMBORG EN BEUSICHEM-ZOELMOND

In oktober en november staan de volgende avonden op het najaarsprogramma. Kosten: € 3 per avond. Wilt u zich, in verband met de noodzakelijke voorbereidingen, zo spoedig mogelijk per telefoon of via e-mail opgeven bij één van de commissieleden die bij de avond van uw keuze genoemd worden? **In het bijzonder wordt u attent gemaakt op de avond van dinsdag 12 november in de kerk van Beusichem.**

Zin in film

Zonder de films die Kees van der Zwaard al jaren voor ons selecteert, zou het toerustingsprogramma niet compleet zijn! Dit keer een Deense en een Turkse film. Zoals gebruikelijk gaat Kees na afloop met ons in gesprek over wat we gezien hebben.

Woensdag 16 oktober: Den Skyldige Prachtige, spannende Deense film, die de kijker steeds op het verkeerde been zet: wat is er aan de hand?, wie heeft wat gedaan? en vooral: wie is schuldig? Niet op het niveau van een whodunit, maar existentieel. Bijzonder is dat de hele film zich afspeelt in een meldkamer en in de verbeelding.

Donderdag 21 november: Honey

Ontroerende Turkse film. De wereld gezien vanuit een 6-jarig jochie op het platteland, die worstelt met school en met de wereld van de volwassenen. Zijn vader is zijn grote vriend, die hem door die wonderlijke wereld heen begeleidt. Tot zijn vader verdwijnt.

Plaats en tijd: Open Hof, Beethovenlaan 2, Culemborg, **19.30 uur** (beide avonden)

Kosten: € 3,= per avond

Aanmelden bij: Betty Visser, betty.visser@kpnplanet.nl (tel. 513539) of Ineke Brouwer, inekebvr@hotmail.com (tel. 501451)

Spiritualiteit en duurzaamheid

Hoe groen is ons geloof? De aarde is

ons gegeven als plek waar we mogen leven. De aarde voedt ons, de lucht is er om in te ademen, de zon om ons te verwarmen, de natuur om voor ons een thuis te zijn zoals zij dat ook is voor de dieren, de medebewoners van deze aarde. Dankbaarheid voor wat ons gegeven wordt is daarom op zijn plaats. Natuurlijk moeten we de aarde bewerken en ons soms verdedigen tegen natuurgeweld, maar steeds vanuit een houding van dankbaarheid. Waar de dankbaarheid ontbreekt ligt manipulatie en uitbuiting op de loer. Dat is wat er aan de hand is met het milieuprobleem. We zijn niet langer bewoners meer die zich gedragen weten door de aarde, maar we consumeren onze aarde. Zo staan we ook in het leven: we consumeren! Echt genieten is er daarom ook niet meer bij. De milieucrisis is een symptoom van een spirituele crisis. Dat is een crisis van het hart. Het is duidelijk dat de milieucrisis raakt aan de diepste fundamenten van ons mens-zijn. Daarom is het ook een geloofscrisis. Wie zijn we eigenlijk als mensen als we niet meer respect kunnen opbrengen voor de aarde? Het is een spannende vraag.

De eerste inleiding op dit thema wordt gegeven door Martine Vonk, medewerker van het wetenschappelijk bureau van de ChristenUnie, de tweede inleiding door mgr. J. Vercammen, aartsbisschop van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland. Daarna is er volop gelegenheid tot vragen stellen en discussie.

Datum: **dinsdag 29 oktober**

Plaats en tijd: oud-katholieke kerk, ingang St.-Janskerkhof (deur naast elektriciteitshuisje), 20.00 uur (vanaf 19.30 u staat de koffie klaar)

Kosten: € 3,=

Aanmelden bij: Frank Duivenvoorde, pastor.okkc@gmail.com (tel.06-13180126) of Trudy den Hartog, tdenhartog.vandendungen@gmail.com (tel.513357)

Luisteren naar het Weihnachtsoratorium van J.S. Bach

Door het beluisteren van diverse fragmenten met bijbehorende uitleg en beelden hoopt de gepassioneerde muzikliefhebber Dirk Herman de Jong u meer inzicht te geven in vorm en stijl van dit magistrale werk van Bach. Dirk Herman de Jong zegt: "Vanaf mijn 12^{de} jaar is de wereld van klassieke muziek mijn passie. In de loop van mijn leven heb ik een grote kennis op dit gebied opgebouwd. Inmiddels heb ik diverse muziekcursussen gegeven op verschillende locaties binnen en buiten Nederland. Ik ben geen professional in de muziek. Tot mijn pensionering heb ik als hoogleraar strafrecht gewerkt aan de Universiteit Groningen."

Datum: **woensdag 6 november**

Plaats en tijd: NG kerk (voormalige synagoge), Jodenkerkstraat 5, Culemborg, 20.00 uur. Kosten: € 3,=

Aanmelden bij: Betty Visser, betty.visser@kpnplanet.nl (tel.513539) of Trudy den Hartog, tdenhartog.vandendungen@gmail.com (tel.513357)

Agent of grace – film over het leven van Dietrich Bonhoeffer

In 2019 en 2020 herdenken we het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden. We vieren dat we sindsdien weer in vrijheid leven, in het besef dat we samen verantwoordelijk zijn om vrijheid door te geven aan nieuwe generaties. In het kader van 75 jaar vrijheid organiseren tal van landelijke, regionale en lokale partijen door het hele land herdenkingen, vieringen, lesprogramma's en tentoonstellingen. In Culemborg wordt o.a. door de Stichting de Roos van Culemborg op verschillende manieren aandacht geschonken aan de invloedrijke protestantse theoloog van het verzet Dietrich Bonhoeffer.

De commissie Toerusting Raad van Kerken wil hierop aansluiten met de vertoning van *Agent of grace*; de verfilming van Bonhoeffers leven. En wel op dinsdag 12 november in de kerk van Beusichem. Dietrich Bonhoeffer is voor velen een fascinerend en inspirerend christen. Op 9 april 2020 is het 75 jaar geleden dat hij zijn leven gaf voor de vrijheid.

Dietrich Bonhoeffer werd in 1906 geboren in het goedgeoede academische milieu van Berlijn. Hij leek voorbestemd voor een succesvolle carrière aan de universiteit. Vanaf 31 januari 1933, de dag waarop Adolf Hitler in Duitsland de macht overneemt, stond Bonhoeffers leven echter totaal in het teken van het verzet tegen het nationaal-socialisme. In zijn engagement was hij onverzettelijk. In zijn meest

bekende boek "Navolging" stelt hij dat een christen pas echt een gelovige christen is als hij in alles zeer radicaal Christus volgt. Het gevolg is dan een totaal ander leven. Bonhoeffer brengt dit zelf in de praktijk.

In april 1943 wordt hij door de Gestapo gearresteerd en gevangengezet. Zijn in de gevangenis geschreven brieven zijn wereldberoemd geworden. Zij vormen niet alleen een monument van moed, geloof en geestelijke spankracht, maar bieden ook een aantal visionaire gedachten over de toekomst van het christelijk geloof in de westerse wereld. Dietrich Bonhoeffer is nog geen veertig jaar oud geworden. Kort voor het einde van de Tweede Wereldoorlog ontdeed Hitler zich van deze hinderlijke dissident; op 9 april 1945 werd hij opgehangen.

De film geeft een indringend beeld van de keuzes die Bonhoeffer maakte vanuit zijn geloof en de consequenties daarvan. In antwoord op de vraag 'wie ben ik?' vocht hij tegen zichzelf, met God, voor vrijheid; in de gevangenis met de dood voor ogen, om overgave, om liefde. In brieven en gedichten deed hij daarvan verslag.

Wat kunnen wij hiervan leren voor ons eigen geloof, in deze tijd? Hoever mag je gaan in je verzet tegen de overheid en je eigen kerk? Zijn de theologische denkbeelden van Bonhoeffer, die gerekend wordt tot de meest invloedrijke theologen van de vorige eeuw, ook nu een blijvende inspiratiebron voor geloof en verdieping?

DE *Londagsschool* TORENBOUWERS



Belangrijke data

Zondag 13 oktober: gezinsdienst

Elke zondag starten we in de kerk, om 10.00 uur. Daarna gaan we naar onze eigen ruimte om naar het verhaal te luisteren. Ga jij deze maand weer mee?

Op zondag 8 september hebben de kinderen gestemd voor het nieuwe goede doel voor dit seizoen. De keuze is gevallen op KiKa!

KiKa financiert onderzoeken naar kinderkanker om de behandelingen te verbeteren. Jaarlijks krijgen ruim 550 kinderen in Nederland kanker. Op dit moment geneest 75% van deze kinderen.

Dat is niet genoeg. KiKa wil dit percentage verhogen naar 95%. Het geld gaat naar vernieuwend onderzoek en andere activiteiten op het gebied van kinderkanker, gericht op minder pijn tijdens behandelingen, meer genezing en een hogere kwaliteit van leven op latere leeftijd. Ook geeft KiKa voorlichting over kinderkanker. Je kunt ook nog even op de website kijken voor meer informatie:





De komende weken lezen we verhalen over Saulus, die we ook kennen als Paulus. We lezen dat hij op reis gaat om over God en Jezus te vertellen, en hoe hij op één van zijn reizen in een storm terechtkomt en schipbreuk lijdt. Op de zondag daarna lezen we Psalm 84.

Zondag 6 oktober

Op deze zondag staat *Handelingen 17:16 en 17:22-34* centraal: Paulus reist rond om overal over Jezus te vertellen. Hij komt ook in de Griekse stad Athene, waar hij een toespraak houdt. Voor de kinderen van **4-8 jaar** richten we ons op de reactie van de mensen die naar Paulus luisteren. Voor de kinderen van **8-12 jaar** richten we ons op de inhoud van Paulus' toespraak en het nadenken en filosoferen over wie God is.

Zondag 13 oktober

Op deze zondag staat *Handelingen 27* centraal: Paulus reist op zee en komt in een storm terecht. Hij lijdt schipbreuk. Voor de kinderen van **4-8 jaar** richten we ons op Paulus die wil dat iedereen op het schip wat gaat eten. Voor de kinderen van **8-12 jaar** richten we ons op Paulus die naar de keizer in Rome toe moet.

Zondag 20 oktober

Op deze zondag staat *Psalm 84* centraal: een lied over de tempel, het huis van God. Voor de kinderen van **4-8 jaar** richten we ons op de gedachte dat zelfs vogels daar een plek hebben. Voor de kinderen van **8-12 jaar** richten we ons op de gedachte dat de dichter liever één dag in de buurt van God en zijn tempel wil zijn dan duizend dagen ergens anders.



Vanaf zondag 27 oktober lezen we vijf gedeelten uit verschillende brieven van Paulus.

Zonnebloemenwedstrijd

Jongens en meisjes, hoe is het met jullie zonnebloem?
Is deze opgekomen? Naar het licht gegroeid?
Hoe hoog is ze geworden? Heeft ze nog mooi gebloeid?
Kwamen er veel insecten op af?
Of is je zonnebloem opgegeten, doodgegaan?
Die van ons is telkens doodgegaan. We moeten de
zonnebloem beter gaan leren kennen om deze
goed te laten opgroeien zodat ze niet dood gaat.
Ik ontvang graag een foto van jouw zonnebloem
(met jou ernaast) en met de lengte. Ik ben benieuwd
wiens zonnebloem het langste is geworden!
Die persoon krijgt een mooie prijs! Stuur op naar:
domineevanlingen@gmail.com.



Ken jij een liedje dat
wij niet zingen op de
zondagsschool? Geef
het aan ons door!
Mail ons of spreek
ons aan.

Datum: dinsdag 12 november
Plaats en tijd: kerk aan de Markt in
Beusichem, 20.00 uur
Kosten: € 3,=

Aanmelden bij: Ineke Brouwer, inekebvr@hotmail.com (tel. 501451) of Betty Visser, betty.visser@kpnplanet.nl (tel. 513539)

In het kader van de Bonhoefferherdenkingen speelt theatermaker Kees van der Zwaard op 10 en 11 oktober in de Gelderlandfabriek in Culemborg zijn theatermonoloog *Wie ben ik?* Op zaterdag 12 oktober worden in de Grote of Barbarakerk de composities uitgevoerd die Alfons van der Mullen schreef bij strofen uit de tien gedichten van Bonhoeffer. Zie voor concert en voorstelling: www.deroosvanculemborg.nl

GEBED IN GROTE NOOD

Heer God,

Ik zit diep in de ellende.

Zorgen drukken me loodzwaar op de borst,
ik weet niet meer hoe hier uit te komen.

God, wees genadig en help.

Geef kracht om te kunnen dragen
wat u op me afstuurt.

Laat de vrees mij niet in zijn greep krijgen.

Zorg als een vader voor mijn dierbaren,
vooral voor de vrouwen en de kinderen,
behoed hen met uw sterke hand voor alle kwaad
en voor alle gevaar.

Barmhartige God, vergeef me alles, waar ik bij u
en bij mensen verkeerd heb gehandeld.

Ik vertrouw op uw genade
en geef mijn leven geheel in uw hand.

Doe met mij zoals het u behaagt
en zoals het goed voor me is.

Of ik leef of sterf,

ik blijf bij u en u blijft bij mij, mijn God.
Heer, ik wacht op uw redding en op uw rijk.
Amen.

Dietrich Bonhoeffer, november 1943



Oktobermarkt zaterdag 12 oktober a.s.

Het is bijna zover. De voorbereidingen zijn in volle gang. Om een steentje bij te dragen aan het in stand houden van pastoraat en eredienst wordt er ook dit jaar weer een markt georganiseerd. U bent van harte welkom op zaterdag 12 oktober van 10 tot 14 uur in het kerkgebouw te Beusichem.

We hebben weer veel mooie, antieke, waardevolle en bijzondere brocante. Ook zijn er kramen met jam, bloemstukjes, boeken, gebak, sieraden, kaarten, handwerk, puzzels en speelgoed. U kunt genieten van een kopje koffie met een warme wafel. Raad het gewicht van de rollade en waag een gokje bij de diverse verlotingen met mooie prijzen.

Voor de echte liefhebber is er natuurlijk weer een **sjoelcompetitie**.

Evenals vorig jaar zal Betty aanwezig

zijn met een aantal door haar gemaakte schildertjes. U krijgt de kans om uw **huisdier**: hond, kat, konijn of paard te laten schilderen. Nieuw dit jaar! U kunt een zwart/wit tekening laten maken van uw kind of **kleinkind**. Er is keus uit verschillende schildersdoeken: kleine, grotere, ronde, vierkante en ovale.

Omdat het maken van het portret tijd en aandacht vraagt doet Betty dit natuurlijk niet tijdens de markt, maar thuis in alle rust. Breng een **duidelijke foto** mee en maak een afspraak. Ook hiervan is de opbrengst voor de oktobermarkt.

Houd de weekbrief in de gaten voor het laatste nieuws. Bij vragen kunt u altijd contact opnemen met Anita (tel.502452) of Stieneke (tel.502065) ■



Muziekcommissie | laat uw stem horen!

Laat uw stem horen! Is dit een oproep voor zangers en zangeressen voor in een koor, een band of solo? Nee dit is een uitnodiging aan u/jou om te laten weten wat uw/jouw wensen zijn op het gebied van muziek in de liturgie. De muziekcommissie heeft voor de vakantie in het kerkblad u uitgenodigd om uw mening kenbaar te maken. Hier is nog weinig gebruik van gemaakt. Het kan zijn dat u dik tevreden bent, het kan zijn dat u nog niet in de gelegenheid bent geweest om te reageren. Graag wordt deze uitnodiging dan ook herhaald: heeft u suggesties

op het gebied van muziek in de liturgie? Laat dit dan weten aan Mariet Grootenboer via marietgrootenboer@yahoo.com of 06-45756714.

In de tussentijd staat de muziekcommissie niet stil. Na de zomervakantie gaan we verder met het ontwikkelen van dit thema, Muziek in de kerk. Het gelegenhedskoortje gaat weer vorm en inhoud geven aan de liturgie en ook worden gemeenteleden ingezet die een muziekinstrument spelen. Hiervoor bent u/ jij van harte voor uitgenodigd om mee te doen. Laat ook dit weten aan Mariet.

In zijn Efesiërsbrief (5,19) schrijft de apostel Paulus reeds: "Spreekt elkaar toe in psalmen en hymnen en liederen, ingegeven door de Geest. Zingt en speelt voor de Heer van ganse harte."

Zang en melodie zijn geen incidentele toevoegingen meer, maar een vast on-

derdeel van iedere liturgie. Dat heeft consequenties. We praten er dan ook niet over om zomaar wat liedjes te zingen, maar met zorg tekst en melodie uit te zoeken op de plaats in de liturgie, waar zij gezongen dienen te worden. ■

Open Monumentendag 2019

De Open Monumentendag in de kerk Beusichem-Zoelmond (locatie Beusichem) zit er op.

Zaterdag 16 september jl was het ook de Nationale Orgeldag. Ter gelegenheid daarvan was er voor de ochtend een van de vaste organisten gevraagd te spelen op het kerkorgel. In de middag bleek er zich onder de bezoekers een oud-organist te bevinden, welke graag nog eens iets ten gehore wilde brengen.

Ook was er de doopjurkentoontelling. Het bekijken van de ten-

toonstelling bracht vele herinneringen boven, maar maakte ook emoties los.

De gehele dag liepen mensen binnen om even rond te kijken.

Voor gemeenteleden die op zaterdag niet konden, was op zondag na de kerkdienst nog gelegenheid om de tentoonstelling te bekijken.

Hartelijke groet, Afien ■



Dankbetuiging

Lieve mensen,
Hartelijk dank voor alle lieve kaarten met goede wensen die ik heb gekregen tijdens mijn verblijf op de revalidatieafdeling na het herseninfarct. Dat heeft mij bijzonder goed gedaan. Het is een stimulans om door te gaan met therapie en te vechten voor een zo goed mogelijk herstel. Verblijf nu op een woon/zorg kamer op de bega-

ne grond. Herstel gaat heel langzaam maar ik blijf mijn best doen. Heb nog een lange weg te gaan maar met Gods Hulp en Kracht kan ik nog heel ver komen. Groot is mijn dankbaarheid dat ik nog mag leven. Blijf mij kaartjes sturen dat bemoedigt mij enorm. Dank voor jullie gebeden voor mij.

Met hartelijke groet van Jitty. ■

Petrus Magazine.

Achterin de kerk vindt u een folder met een aanmeldingsformulier om de Petrus thuis te ontvangen. Petrus is een erg mooi magazine over geloof, hoop en liefde. Het gaat niet over Petrus, maar over de kerk. De kerk lijkt erg op Petrus: sterk als een rots, en tegelijk zwak en feilbaar. Soms moedig, soms, overmoedig, soms te voorzichtig. Maar vooral een plek waar ieder mens welkom is. Een blad voor alle Petra's en Petrussen! Het is een gratis blad. Aanbevolen. ■

Diaconale berichten

Bloemengroeten augustus 2019

De bloemen uit de erediensten zijn als teken van medeleven en met een groet van u allen gebracht bij:



**Met het oog op de privacy noemen we
de personen zelf niet bij naam.**

Collecten

Zondag 6 oktober 2019

Extra collecte Kerk en Israël.

Leren door ontmoeting en dialoog.

De relatie met het Joodse volk en het jodendom is voor de Protestantse Kerk in Nederland een essentieel element van de eigen identiteit. De Protestantse Kerk onderstreept de verbondenheid met het Joodse volk en ondersteunt daarom het gesprek met en over onze Joodse wortels.

Zo kunnen plaatselijke gemeenten leren door ontmoeting en dialoog. Dat gebeurt met inspiratiematerialen,

ontmoetings- en netwerkdagen en het tijdschrift Kerk & Israël Onderweg. In 2019 ondersteunen we samen met het Centraal Joods Overleg het werk van Nes Ammin, een internationale christelijke gemeenschap in Israël. Ook is er nieuw gespreksmateriaal gemaakt voor gemeenten.

In het internetproject "De uitdaging" worden christenen uitgedaagd om lessen te leren uit de dialoog met joden. Wat hebben de christenen geleerd over de joden Jezus en Paulus? En wat betekent dat voor ons christe-

lijk geloof? Aan de hand van stellingen en video's kunnen geloofsgesprekken worden gevoerd. Door de dialoog met joden worden christenen uitgedaagd de eigen traditie met nieuwe ogen te bekijken. Uw steun via deze collecte maakt al deze activiteiten mogelijk.

Zondag 20 oktober 2019

Extra collecte bestemd voor het Nederlands Bijbelgenootschap

Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) vertaalt en verspreidt de Bijbel in het eigen taalgebied en ondersteunt de vertaling en verspreiding van de Bijbel wereldwijd. Regelmatig

worden nieuwe vertalingen afgerond. Wereldwijd lopen er meer dan 400 vertaalprojecten. De complete Bijbel was enkele jaren geleden al in 650 talen beschikbaar. Het grootste gedeelte van de wereldbevolking heeft inmiddels toegang tot een Bijbel in hun eigen taal. Sommige delen van de Bijbel zijn in nog meer talen vertaald. Ook is de Bijbel in 44 talen in braille beschikbaar. Hiermee bereikt men zo'n 12 miljoen blinden en slechtzienden. Het vertaalwerk is tijdrovend en kostbaar. Uw financiële steun voor dit belangrijke werk is dan ook onmisbaar.

Nieuws van de ZWO (Zending Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking)

Woensdagavond 20 november is weer de creatieve avond van de ZWO. Om 19.30 uur bent u van harte welkom in de kerk van Beusichem. We gaan een decemberdecoratie maken. Een taartvorm met mooie kerst- en winterdecoratie. De kosten zijn € 12,50, welke dit jaar bestemd zijn voor het weeshuis LeNid in Ivoorkust.

Brengt u een plat bord van ca. 30 cm,

een mesje en een snoeischaar mee. En mocht u nog wat kleine kerstdeco hebben, breng het gerust mee.

Achterin de kerk staat vanaf begin november een voorbeeld en een intekenlijst. Dus geef u op en kom woensdag 20 november gezellig meedoen. Opgeven mag ook telefonisch bij Lia Udo (502279)

Kerstviering ouderen 2019

De herfst is nog maar net begonnen maar de diaconie is al bezig met de voorbereidingen voor de decembermaand. De jaarlijkse kerstbroodmaaltijd voor de ouderen uit onze gemeente Beusichem/Zoelmond is dit jaar op woensdag 18 december 2019.

De ouderen van onze gemeente vanaf 75 jaar krijgen t.z.t. een persoonlijke uitnodiging.

Noteert u de datum alvast? Verdere gegevens worden in het kerkblad van november vermeld.



Nieuws van de Alpha-cursus

Op het moment dat ik dit schrijf hebben we twee avonden van de Alpha-cursus achter de rug. Ik mag zeggen dat het succesvolle avonden zijn geweest, waarin we de zegen van onze Heer sterk mochten ervaren!! Het aantal deelnemers ligt nu tussen de 10 en 14 (merendeel uit onze gemeente) en daar zijn we erg blij mee!! Praten over zegen lijkt gemakkelijk, maar het begrip Alpha is in onze gemeente nog niet erg bekend. Dus zullen we u telkens bijpraten en hoop ik dat we ook een keer ervaringsverhalen met u kunnen delen. We praatten op de avonden met elkaar over 'dat er meer' moet zijn tussen hemel en aarde, maar ook over wie Jezus eigenlijk is. Het is mooi om te zien dat iedereen meepraat, meedenkt, en dat alles waar we (soms vast) in geloven eens opnieuw voor het voetlicht wordt gebracht. Waarom geloven we eigenlijk in Jezus, en hoe zit dat dan met God de Vader? Maar ook: Waar ga je naar toe met je levensvragen: waarom zijn we hier op aarde. We ervaren zegen in alles wat we doen: mensen die bereid zijn bij te dragen op welke manier dan ook, directe gebedsverhoring (!) en ook de bidders-app geven ons steun en het gevoel dat velen betrokken zijn. De avond start telkens met een maal-

tijd. De diaconie verzorgt steeds een perfect nette en gezellig aangeklede tafel, en een wisselende groep mensen kookt voor de deelnemers. We doen ons letterlijk te goed aan allerlei heerlijkheden en wisselen tijdens het eten ervaringen met elkaar uit. Om half acht starten we met muziek passend bij het thema, daarna een film van ongeveer 20 minuten waarin het thema wordt ingeleid. Na de koffie gaan we in twee kleine groepen uit elkaar en bespreken alles rond het thema en mag iedereen zijn vragen stellen en delen over zijn beleving van geloof. Ik ben verwonderd over de openheid van vertellen met betrekking tot het eigen leven en de eerlijkheid in ervaringen van de deelnemers. Aan het einde van de avond wordt er nog even gezellig nagepraat...

U kunt nog steeds bijdragen door ook een keer te koken voor een (kleine) groep mensen, of door u aan te melden voor de bidders-app, via Clarinda van Lunteren (-549539, lunterart@sol-con.nl)

We houden u op de hoogte! Van het Alpha team: Gerrit de Leeuw, Leendert Jan van Lingen en Clarinda van Lunteren



Vakantie week 2019 in het F.D.Roosevelthuis Doorn.

Van 12 tot 19 oktober is weer de vakantie week voor de West-Betuwe. Vanuit onze Protestantse Gemeente

Beusichem-Zoelmond gaan 2 dames en 1 heer daar weer een fijne week beleven. Pastorale verzorging wordt

gedaan door Ds.Trijnie Niele-Rosier uit Eck en Wiel .Wij wensen alle gasten een prachtige week toe. Met dank aan de vele vrijwilligers die daar een hele

week zorgzaam zijn voor de gasten. Namens de diaconie M.H.de Graaf diaken.

Ouderenochtend.

Presentatie reis Israël 30 oktober 2019 om 10.00 uur in de kerk van Zoelmond. U wordt ontvangen met koffie/thee en iets lekkers.

Het is al weer een tijd geleden dat de eerste ouderenochtend werd gehouden.

We genoten van het samenzijn en van de oude film over onze dorpen.

De volgende ochtend staat in het teken van een presentatie over de reis in mei dit jaar naar Israël.

Zes gemeentelieden hebben deze reis meegemaakt.

Marja en Gerrit de Leeuw zullen deze ochtend de presentatie laten zien en horen.

Als u vervoer nodig hebt, neem dan contact op met Gerrit de Leeuw, telefoon 501540 of 0650235391. ■



Financieel

Gewone collecten augustus:

Kerkrentm. beheer € 235,43
Diaconie € 197,11

Collectebonnen augustus:

Kerkrentm. beheer € 152,00
Diaconie € 136,00

Extra collecten:

04-08 Kerkkoor Jubilate Deo € 79,15
11-08 KIA – Zomerzending € 82,25
18-08 Mano á mano € 78,95
25-08 Predikantenfonds € 70,28

Giften:

Cassetterecorder:

€ 5,00 (4x) via: fam. de Jongh

Bloemenfonds:

€ 10,00 via: mw. A. van Zetten

Diaconie:

€ 30,00 via: mw. M. de Leeuw

Bezoekgroep:

€ 5,00 via: mw. L. Udo

Kerkrentmeesterlijk Beheer:

€ 10,00 via: fam. de Jongh
€ 20,00 (2x) via: hr. P. v.d. Woerd
€ 5,00 via: hr. H. de Ronde

Verjaardagsfonds:

€ 409,19 mei t/m juli

Hartelijk bedankt voor uw bijdragen. ■



Verjaardagen 80 jaar en ouder in oktober

*Deze maand vieren er
binnen onze kerk 7 mensen dat ze
80 jaar of ouder worden.*

Van harte gefeliciteerd!

Agenda

Wo.	2, 9 en 30 okt.	18.45 uur	Catechese
Wo.	30 oktober	20.00 uur	Kring Fontein
Do.	3 oktober	19.00 uur	Gebedsmoment
Za.	12 oktober	10.00 uur	Oktobermarkt
Wo.	30 oktober	10.00 uur	Ouderenochtend Israëlreis
Zo.	3 november	10.00 uur	Jeugddienst m.m.v. Bertus en de Refo's
Di.	12 november	18.00 uur	Filmavond Bonhoeffer
Wo.	20 november	19.30 uur	Creatieve avond ZWO
Do.	21 november	20.00 uur	Gemeenteavond
Wo.	18 december	check tijd	Kerstviering Ouderen
Di.	24 december	18.30 uur	Kerstavond
Di.	24 december	22.00 uur	Kerstnacht
Di.	31 december	19.00 uur	Oudjaarsdienst
Datumcheck		20.00 uur	Bijbelkring

Voor meer informatie volgt u het kerkblad, de weekbrieff en onze website www.kerkbeusichemzoelmond.nl.

Heeft u een suggestie voor de agenda. Stuur dan een e-mail aan Johan Honders, via communicatie@kerkbeusichemzoelmond.nl.

PREDIKANT

ds. L.J. van Lingen
Burg. Hommesstraat 1,
4112 LW Beusichem

e-mail: predikant@
kerkbeusichemzoelmond.nl

Tel.: 06 - 38101701

SCRIBA KERKENRAAD

W. de Ronde
De Vier Gravinnen 216,
4001 RZ TIEL
Tel.: 0344-846054 of
06-13524831
wimderonde347@gmail.com

KOSTERS

Kerk Beusichem

De heer G. de Ronde
Tel. 502990

De heer P. van der Woerd
Tel. 501855

De heer A. van Lunteren
Tel. 549539

Kerk Zoelmond

De heer E. van Driel
Tel. 536711

ORGANISTEN

De heer J. Goedbloed
Tel. 502107

De heer J. Koedoot
Tel. 0343-452414

Coördinator communicatie

Johan Honders

communicatie@
kerkbeusichemzoelmond.nl

FINANCIËLE ADMINISTRATIE KERKRENTMEESTERLIJK BEHEER

Mevr. A.F. de Ronde-de Fijter
Smalriemseweg 25,
4112 NA BEUSICHEM
Tel. 502452

Mevr N.C. Onink-van
Blijderveen
Tel. 502389
administratie@
kerkbeusichemzoelmond.nl

LEDENADMINISTRATIE KERKELIJK KANTOOR CULEMBORG

p.a.: Henk de Ronde
Smalriemseweg 25,
4112 NA BEUSICHEM
Tel. 502452

DIAKONIE, KERK ROEPT, ADMINISTRATIE EN VERHUUR VOLKSTUINEN ZOELMOND

Mevr. M.H. de Graaf-van
Alphen. Molenweg 24,
4112 NR BEUSICHEM
Tel. 502767

VERJAARDAGSFONDS BEUSICHEM-ZOELMOND

Bram en Wil van Asch
Ben. Molenweg 3/D
4112 NS Beusichem
Tel. 501888
e-mail: a.g.v.asch@gmail.com

ADM. COLLECTEBONNEN

Wilma Honders
Tel. 06-51723525

PROTESTANTS KERKKOOR "JUBILATE DEO"

De heer G. de Leeuw
Oranjestraat 28
4112 JH Beusichem
Tel. 501540

ZONDAGSSCHOOL

Diana de Ronde
Tel. 06-51819517
d.deronde@outlook.com

STICHTING FEESTMARKT

Henk de Ronde
Tel. 502452
henkderonde@hotmail.com

RESERVERING GEBOUWEN

Mevr. A.F. de Ronde-de Fijter
Smalriemseweg 25,
4112 NA BEUSICHEM
Tel. 502452
gebouwenbeheer@live.nl

Kerkrentmeesterlijk beheer:

NL04 RABO 0373 7050 93
of

NL08 INGB 0009 0092 36

Diakonie:

NL49 RABO 0312 5541 25

Collectebonnen:

NL72 RABO 0110 4177 39

Onderhoudsfonds:

Voor giften ten behoeve
van de diverse fondsen
kunt u gebruik maken van
NL04 RABO 0373 7050 93.
Graag als omschrijving
het betreffende fonds
noemen.

KERKDIENTEN

6 oktober Ds. G. Schouten - Echteld Beusichem
10 uur extra collecte: KIA-Israëlzondag

13 oktober Ds. L.J. van Lingen Beusichem
10 uur extra collecte: Ver. Kerkgebouwen
Gezinsdienst (kind)
Na de dienst is er koffie

20 oktober Ds. E.S. Ten Heuw – Leiden Zoelmond
10 uur extra collecte: Ned Bijbelgenootschap
Na de dienst is er koffie

27 oktober Ds. L.J. van Lingen Beusichem
10 uur extra collecte: Eredienst

3 november Ds. L.J. van Lingen Beusichem
10 uur extra collecte: KIA-Najaarszending
Gezinsdienst (tieners) m.m.v. Bertus & de Refo's
Na de dienst is er koffie

	Organist	Koster	Bloemendienst
6 okt.	W. van der Til	G. de Ronde	Marja de Leeuw
13 okt.	J. Kwakkel	B. van Lunteren	Clarinda van Lunteren
20 okt.	J. Koedoot	E. van Driel	Ingrid ten Napel
27 okt.	J. Koedoot	P. v/d Woerd	Laura van Ledden
3 nov.	W. van der Til	G. de Ronde	Meta de graaf

Verschijningsdatum volgend kerkblad zondag 26 oktober
www.kerkbeusichemzoelmond.nl