



# KERKBLAD BEUSICHEM-ZOELMOND

SEPTEMBER 2019

BARBECUE  
ZATERDAG  
7 SEPTEMBER  
18.00 UUR!



## KOPIJ KERKBLAD

Nanda de Waard, Smetanastraat 15  
4102 BA Culemborg

### Aanleveradres:

kerkblad@kerkbeusichemzoelmond.nl

Deadline aanleveren tbv  
het oktober nummer:

**zaterdag 21 september 12.00 uur**

## KOPIJ WEBSITE

Johan Honders, tel. 06-21 592 516,  
website@kerkbeusichemzoelmond.nl



## VERSPREIDING KERKBLAD

Het kerkblad wordt verspreid  
via de Kerkgebouwen in Beusichem  
en Zoelmond

Voor een postabbonnement (minimaal  
€ 18,00 voor verpakings- en  
verzend-kosten) kunt u zich  
schriftelijk aanmelden bij de heer  
T. de Haan, De Wielstraat 11,  
4112 JT Beusichem, o.v.v. naam, adres,  
woonplaats en telefoonnummer.

Wilt u ons kerkblad steunen middels een  
gift? Uw steun is van harte welkom.  
U kunt dit doen via het Kerkrentmeesterlijk  
beheer op rek. nr. NL04 RABO 0373 7050 93  
o.v.v. het kerkblad.

## VAN DE WEBSITE

### [www.kerkbeusichemzoelmond.nl](http://www.kerkbeusichemzoelmond.nl)

Sinds enige tijd heeft onze  
kerkgemeente ook een eigen webiste.  
Daar vinden u en jij informatie, nieuws,  
activiteiten en andere zaken, die onze  
kerkgemeente bezighoudt.

### Elke maand nieuw:

- Het actuele kerkrooster
- Het nieuwe kerkblad
- Actueel nieuws van   
Zondagsschool  
De Torenbouwers
- Actueel nieuws van Jeugdclub  
Rock Solid 

### Vaste items:

- Van de predikant
- Van de Diaconie
- Wat te doen bij...  
een pagina met hoe te handelen bij  
o.a. geboorte, huwelijk of overlijden
- Aandacht voor terugkerende  
activiteiten als de feestmarkt

### Met regelmaat vernieuwd of nieuw:

- Verse nieuwtjes op de nieuwspagina
- Aandacht voor goede doelen, die  
door onze kerk gesteund worden,  
zoals Kinderterhuis Hanakkuh
- Nieuwe items, zoals op dit moment  
de kring 'Ouders in gesprek'

Reageren op de website? Of zelf  
nieuws aanmelden mbt onze kerk en  
activiteiten? Kijk dan op de website  
onder het kopje contact.

*Met het oog op de privacy kan het voorkomen dat we personen zelf niet altijd bij naam noemen en/of andere gegevens weglaten in deze digitale versie van ons kerkblad.*

*Wij besteden hier onze uiterste zorg aan. Heeft u vragen of opmerkingen met betrekking tot gegevens die wel vermeld worden, neem dan contact op via de contactpagina van deze website.*

## **Bij de diensten**

**Zondag 8 september.** Deze zondag hopen we samen te komen rond de Maaltijd van de Heer. Echte ontmoeting vindt plaats rond de tafel. Op zaterdagavond 7 september zitten we al samen rond een tafel bij de gemeentebbq. In het verlengde van die ge-

meentemaaltijd breken we nu samen het brood om te vieren Wie ons met elkaar verbonden heeft: Jezus Christus.

**Zondag 29 september.** Deze zondag hoop ik, in aanloop naar bezinningsavond over het Heilig Avondmaal, over dit thema te preken.

---

## **Pastoraat Wij gedenken**

*Wij leven mee met families die afgelopen periode mensen verloren hebben*

---

## Terugblik op activiteiten

16 juli was er **de eerste contactochtend** voor alle leeftijden. Om 10:00 zaten er zo'n **dertig mensen** in de kerk te genieten van koffie en **home-made-taart**. Halverwege kwamen er ook nog enkele fietsers binnen die merkten dat er wat te doen was in de kerk. Ze hadden hier hun wortels. Over de generaties die ons voorgingen in Zoelmond en Beusichem ging de **film**. Het

was net zo leuk om naar de film te kijken als naar de reacties op de gezichten van de kijkers. Je moest wel van een respectabele leeftijd zijn wilde je jezelf nog op de film ontdekken. De film was zo'n 60 jaar geleden gemaakt. De **volgende contactochtend is in oktober**. Daarover leest u in het volgende kerkblad.

---

## Vooruitblik

De **Alpha-cursus** zal **9 september** starten. Ik ben erg benieuwd wat het mij persoonlijk en wat het de deelnemers én ook de gemeente gaat brengen. Ik ben verwachtingsvol naar wat Gods Geest in alle ontmoetingen komend seizoen zal doen, ook op deze geloofscursus. Mocht u zich niet hebben opgegeven maar wel nieuwsgierig zijn of gewoon een keertje willen meedoen: welkom op één van de avonden! Tijdens de dienst van 8 september zal ik ook stil staan bij de start en het doel van deze cursus.

**7 september** hoop ik met enkele mensen naar een **inspiratiedag** te gaan van **Alpha-Nederland**. Ik ben daar wel eens vaker geweest. Het is inspirerend om daar mensen uit heel verschillende kerken te ontmoeten. Te

zien en te horen dat er in vele kerken vele mensen komend jaar weer met veel plezier aan de slag willen in de kerk, in Gods Koninkrijk hier op aarde, geeft energie! Mocht je dat mee willen maken, laat het me weten. Er is nog een plekje in de auto. 's Middags kunnen we dan gelijk aanschuiven bij de **gemeenteBBQ** die in Zoelmond wordt gehouden. Heeft u zich daar al voor opgegeven?

**14 en 15 september zijn de Open-Monumentendagen**. In onze kerk te Beusichem zal dan ook een **Doopjurkentoontelling** te zien zijn.

Verder zullen in oktober, misschien al in september, verschillende andere activiteiten starten: kring **De Fontein, de bijbelkring**. Houdt u de weekbrieven in de gaten!

## Persoonlijk

Elze-Marie en ik hebben met ons gezin een mooie vakantie gehad. We zijn een midweekje in Zuid-Limburg geweest. Daarna zijn we nog een weekje in Duitsland geweest. We hadden prachtig weer, hebben genoten van de omgeving en van elkaar. Ik heb m'n vakantie afgesloten met een dagje Graceland-festival, de opvolger van het Flevo-festival. Een knus en overzichtelijk festival met als hoofdspreker Nadia Bolz-Weber. En met fantastische muzikanten. Toppunt voor mij was het concert van Frank van Essen & band. Ze speelden de muziek van zijn album Sanctum.

Deze zomer hebben we gezien hoe droog het was in het oosten van het land. We zijn ook nog niet vergeten hoe ontzettend heet het was in juli. Wij mensen hebben een verantwoordelijkheid naar Gods aarde en onze (klein)kinderen. We zullen echt stappen naar een meer verantwoordelijke omgang met Gods aarde moeten nemen. Dat kunnen wij als gezin. Met kleine stapjes, om er langzaam aan te wennen en het vol te houden. Zo willen we o.a. zoveel mogelijk de plastic verpakkingen vermijden. Het is goed

om dat samen met je (klein)kinderen te doen. Die nemen dat net zo serieus en zijn heel scherp. De afgelopen weken namen we de stap naar zo goed als plasticvrije tandenborstels, shampoo in de vorm van een zeepblok, ouderwetse stukken zeep i.p.v. flacons. Als u nog meer goede ideeën, deel ze dan met ons. Ook hebben we extra bloemen in onze tuin geplant en een nestkast opgehangen: het zoemt en fladdert ondertussen lekker in onze tuin! En weet u: het is leuk om te doen. Misschien toch omdat we zo bedoeld zijn? Adam moest de tuin van Eden onderhouden. Adam was een tuinman, en in Jezus (de nieuwe Adam), net opgestaan uit de dood, werd niet voor niets een tuinman herkend door Maria. Vorige keer schreef ik over de ruimte rond de kerk. Zouden we daar niet ook een tuin van kunnen maken? En ruimte maken voor de mus en de zwaluw (Psalm 84) en de uil?

Een hartelijke groet uit de pastorie-tuin!

Ds. Leendert Jan van Lingen



## Meditatief moment door Henk de Ronde



In de vakantie heb ik meer gelegenheid om te lezen. Dan kijk ik vaak nog eens terug in een oude Visie. Zo ook nu. Ik keek in een Visie van afgelopen mei. Daarin werd terecht veel aandacht gegeven aan de op 6 mei jl. overleden zangeres Kinga Bán. Voor velen was zij een geliefde zangeres. Voor wie zich afvraagt over wie het gaat: Kinga Bán is o.a. bekend geworden als zangeres van de band Sela en heeft ontzettend mooie en bemoedigende liederen gezongen. Zij is slechts 37 jaar geworden en laat een man en 3 kinderen achter. De afgelopen jaren had Kinga in haar liederen en interviews open gesproken over haar ziekte en vooral over haar verlangen dicht bij Jezus te zijn. Ze was heel open over haar verwachting van de Hemel. God heeft Kinga talenten gegeven welke zij volledig heeft ingezet. Met haar fluwelen stem en haar aanstekelijke geloof en vertrouwen heeft zij veel mensen dichterbij Jezus gebracht. Veel mensen hebben bij het luisteren naar haar muziek troost ervaren, juist op momenten dat het moeilijk was. Een aantal weken geleden sprak ik met iemand over de Hemel. Welk beeld hebben we daarbij? En hebben we dan een/ hetzelfde lichaam? Hoe herkennen we elkaar? Is dat aan onze innerlijke kenmerken? De Bijbel geeft er wel uitleg over en er staat ook geschreven dat we nu nog in raadselen zien, maar straks mogen we volledig aanschouwen. In een interview geeft

Kinga aan dat ze het jammer vindt dat er rond de dood zoveel verdriet is. Als we geloven wat God door de Bijbel heen zegt – dat er een plek is met Hem waar we naartoe gaan – dan zou ze het fijn vinden als we er luchtiger over zouden kunnen praten. Natuurlijk is er pijn en verdriet om het afscheid. Natuurlijk willen we langer bij elkaar blijven. Daarbij is het wel belangrijk dat we beseffen dat God altijd bij ons is. Gods naam is Ik ben ( Ik ben altijd bij je).

Een bekend lied wat veel door Kinga is gezongen zegt: Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.

De Hemel heeft iets raadselachtigs. Hoe langer je erover nadenkt, hoe minder je gaat weten. De Hemel is een heel andere dimensie. Een tekst uit een ander lied van Kinga is: Ik haal nieuwe adem en alles begint (over het dochtertje van Jäirus dat levend werd toen Jezus kwam). Daardoor ontstond bij haar het beeld dat de Hemel niet ver weg is, maar in een andere dimensie. Jezus riep het dochtertje van Jäirus wakker. Zo gaat het misschien ook wel als wij sterven. Dat we aan deze kant onze ogen sluiten en dat Jezus aan de andere kant tegen ons zegt: "Je slaapt, wordt wakker, sta op".

Kinga zei: "en dan halen we nieuwe adem, we gaan slapen en Jezus is er dan aan de andere kant". (Ik zal er zijn). Wat een mooi beeld en wat een mooi vooruitzicht!

## Gedachten over het Heilig Avondmaal

*In verband met de bezinning op het Heilig Avondmaal die we dit jaar als gemeente willen houden, wil ik in ieder kerkblad iets schrijven over het avondmaal.*



**Verlangen naar God.** Uit de bijbel leren we dat God mensen vernieuwt als ze zijn Woord horen en proeven. Als ze ernaar verlangen. *'Mijn ziel kwijnt weg van verlangen naar uw voorschriften, dag en nacht'* (Psalm 119:20). De bijbel lezend ontdekken we dat Jezus het eeuwige Woord van God is.

'Gods Woord kennen' is meer dan verstandelijk kennen. *'Met heel mijn hart heb ik U gezocht, laat mij niet afdwalen van uw Woord'* (Psalm 119:10). Het is iets van je hart. We moeten er niet alleen over nadenken maar het in ons hart bewaren. Dat betekent dat je die woorden uit je hoofd leert en ze je eigen maakt. Door er God voor te danken. Door erover te zingen. Alleen en samen. Knielend of met de handen geheven. Zodat ze gaan rondzingen in je. Niet alleen in je hoofd, maar in je hele persoon: ook in je lichaam en je gevoelsleven. Zo gaat de heilige Geest ermee aan de slag. Paulus zegt in Efeze 3: 14 *'Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, die de Vader is van elke gemeenschap in de hemelsferen en op aarde. Moge Hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en innerlijke sterkte schenken door zijn Geest, zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart...'* Gods Woord stilt je honger niet, ze maakt je verlangen

naar God alleen maar groter. En dat is precies de bedoeling. Want wij zijn gemaakt om in een hechte vriendschapsrelatie met God te leven. Met Christus, hoorden we Paulus net zeggen. Christus wil wonen in je hart. Daarom moet alles in de kerkdienst dat doel hebben: dat Christus krachtige aanwezigheid in ons hart, in ons leven er groter door wordt.

Jezus zegt in Johannes 15:4 *'Blijf in mij, dan blijf ik in jullie... Jullie kunnen geen vrucht dragen als je niet in Mij blijft.'* Hoe doe je dat? *'Je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden (mijn woorden) houdt'* vervolgt Jezus in vers 10. Je blijft in Jezus en Hij in jou als je zijn woorden inneemt. Als voedsel. Als gemeente lezen we daarom samen Gods Woord, biddend om de Geest of het ons tot voedsel mag worden.

Maar Jezus noemt nog een manier waarop Hij bij ons binnen wil komen. In Johannes 6: 56 *'Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem.'* Naast zijn Woord wil God niet minder door het heilig Avondmaal in ons woning maken! Daarom verlangen we op zondag niet enkel naar Gods Woord maar ook naar zijn Maaltijd. Om gevoed te worden door God en te groeien in Gods vriendschap.

## Oktobermarkt zaterdag 12 oktober a.s.

Ter ondersteuning van het kerkrentmeesterlijk beheer van onze gemeente willen we ook dit jaar weer een oktobermarkt houden. Met de opbrengst kunnen we bijdragen in de kosten van het verzorgen en in stand houden van pastoraat en eredienst: het huishoudboekje van onze kerk. Financiële onafhankelijkheid blijft van groot belang voor onze gemeente.

Er is een gevarieerd aanbod aan brocante. Ook zijn er kramen met o.a. jam, bloemen, boeken, gebak, sieraden, kaarten, handwerk en speelgoed. U kunt genieten van een kopje koffie met een warme wafel. En natuurlijk zijn er diverse verlotingen met mooie prijzen.

Voor de echte liefhebber komt er een vervolg op de sjoelcompetitie.



Wij zijn op zoek naar het volgende:

- Zegels van bakkerij het **Stoepje** en **Douwe Egberts** punten. Graag inleveren bij Stieneke (Sportveldstraat 45).
- Mooie spullen voor de brocante kraam, sieraden, schoon en bruikbaar speelgoed, puzzels en natuurlijk de gebruikelijke boodschappen kunnen vanaf 22 september a.s. in de kerk worden achtergelaten in de daarvoor aanwezige dozen.
- Een sponsor voor de hoofdprijs van de verloting.

Houd de weekbrief in de gaten voor aanvullende informatie. Bij vragen kunt u altijd contact opnemen met Anita (tel. 502452 of mail [fijterke@hotmail.com](mailto:fijterke@hotmail.com)) of Stieneke (tel. 502065).

## TOERUSTINGSVONDEN RAAD VAN KERKEN CULEMBORG EN BEUSICHEM-ZOELMOND

In het najaar van 2019 is er weer een interessant en hopelijk inspirerend cursusaanbod. Zoals gebruikelijk zijn de kosten heel laag, namelijk € 3 per avond. Wilt u zich, in verband met de noodzakelijke voorbereidingen, zo spoedig mogelijk per telefoon of via e-mail opgeven? In het kerkblad van juli/augustus staat het hele najaarsprogramma vermeld. Over het aanbod in de maanden oktober, november en december leest u nogmaals in de volgende kerkbladen.

Het najaarsprogramma start op 18 september met een interactieve lezing van Henk Fonteyn over Israël.



## **Evangelisch eindtijdgeloof en heibel in het heilige land**

Bethlehem, Jeruzalem, de Jordaan, het Meer van Galilea. Voor talrijke mensen, vooral wanneer ze een kerkelijke achtergrond hebben, zijn dit bekende namen. Meer nog, ze belichamen het verlangen van velen om die plekken ooit met eigen ogen te zien. Reizen naar "het heilige land" zijn populair! Maar het heilige land is ook een heikel land, met verwarrende tegenstellingen. Wie Bethlehem of Jericho wil bezoeken, wordt geconfronteerd met door zwaar bewapende militairen bemande checkpoints. En een beroemde Bijbelse stad als Hebron komt doorgaans niet voor op de programma's van geheel verzorgde reizen "in de voetsporen van Jezus", zomin als een bezoek aan een al even bekende Bijbelse stad als Sichem, het tegenwoordige Nablus.

Onze stadgenoot Henk Fonteyn gaat regelmatig naar Israël als reisleader van groepen die vooral religieuze en historische interesse hebben. Ze willen varen op het Meer van Galilea, de Via Dolorosa in het oude Jeruzalem lopen en de oase zien waar ooit David zich verborg voor koning Saul. Ze willen een gebed uitspreken bij de Klaagmuur en zo mogelijk iets meemaken van het levende religieuze jodendom. En ze willen (begrijpelijk!) liever niet teveel geconfronteerd worden met de politieke spanningen tussen Joden en Palestijnen.

Privé reisde Henk Fonteyn echter meermalen op de Westelijke Jordaanoever, waar hij in 2014 en 2015

geruime tijd als vrijwilliger doorbracht voor EAPPI (Ecumenical Accompaniment Programme in Palestina and Israel), een project van de Wereldraad van Kerken, geïnitieerd op verzoek van dertien Palestijnse christelijke kerkgemeenschappen in Oost-Jeruzalem. Henk groeide op met een sterke verbondenheid met het Joodse volk en de Joodse religie en heeft deze band als theoloog en christen ook altijd behouden. Lange jaren impliceerde dat voor hem ook, dat kritiek op de staat Israël ondenkbaar was. Onder meer door ontmoetingen met Arabische christenen en Joodse vredesactivisten en door de preken en artikelen van Henri Veldhuis werd hij steeds nadrukkelijker bepaald bij het aanhoudende lijden van het Palestijnse volk en de voortdurende situatie van onrecht waaraan zij blootstaan door de Israëlische militaire bezetting en de oprukkende kolonistenbeweging.

Over zijn ervaringen en observaties tijdens zijn periode als mensenrechtenmonitor op de Westelijke Jordaanoever schreef hij wekelijkse blogs voor een groot lezerspubliek. Deze blogs zijn vorig jaar, samen met wat theologische reflecties over christelijk zionisme en 'eindtijdleer', gebundeld in het boekje "Evangelisch Eindtijdgeloof en Heibel in het Heilige Land", uitgegeven bij uitgeverij Boekscout in Soest, voor 18,50 te bestellen via de webshop van genoemde uitgeverij ([www.boekscout.nl](http://www.boekscout.nl)). Op woensdagavond 18 september zullen we een aantal van

# DE Zondagsschool TORENBOUWERS



## In het zonnetje



**Afien**

*omdat zij dit jaar start als nieuwe leiding voor de jongste groep van de zondagsschool. Ze heeft er heel veel zin in om samen te leren en te zingen!*

Elke zondag starten we in de kerk, om 10.00 uur. Daarna gaan we naar onze eigen ruimte om naar het verhaal te luisteren. Ga jij deze maand weer mee?

We hebben een jaar lang gespaard voor de CliniClowns. Dit deden we niet alleen door elke week een collecte te houden, maar ook door de collecte van de kerkdienst te doneren en een deel van de pannenkoekenactie die gehouden is. En dat heeft een mooi bedrag opgeleverd! We zijn erg trots op het opgehaalde bedrag van 320,80 euro! Dit jaar gaan we weer verder sparen, maar dan voor een ander goed doel. Help jij ons mee kiezen deze maand?



## Belangrijke data

- Zondag 1 september: startzondag

Deze maand zingen we:  
"Goedemorgen, welkom allemaal"



**ZING** *JE mee?*

Ken jij een liedje dat wij niet zingen op de zondagsschool? Geeft het aan ons door!

- de leiding weer ontzettend veel zin heeft in het nieuwe seizoen?  
- je altijd je vriendjes en vriendinnetjes mee mag nemen?  
- we elke week met een collecte sparen voor een nieuw goed doel?  
- als je 20 keer naar komt naar de zondagsschool, je zelfs een klein cadeautje uit mag zoeken? We vinden het namelijk erg leuk als je vaak komt!



# De komende weken lezen we drie verhalen over Jozua en de Israëlieten die het land Kanaän binnengaan.



*Komende zondagen lezen we deze verhalen. Luister mee hoe het afloopt!*

## Zondag 8 september

Op deze zondag staan Numeri 13:1-3 en 13:21-33 centraal: Mozes stuurt twaalf mannen, onder wie Jozua, naar het land Kanaän om te zien hoe het land eruitziet. Deze spionnen komen terug met mooie verhalen, maar ook met verhalen waar de mensen bang van worden. Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op de rijkdom die in het nieuwe land te vinden is. Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op de Israëlieten die bang worden door verhalen over de mensen die nu in Kanaän wonen.

## Zondag 15 september

Op deze zondag staan Jozua 2:1 en Jozua 2:6-21 centraal: Rachab verstopt twee Israëlitische spionnen op het dak van haar huis. Daarom beloven de mannen om haar en haar familie te redden. Als teken daarvan geven ze Rachab een rood touw. Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op Rachab die de twee mannen verstopt.

Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op Rachab die zeker weet dat de Israëlieten niet bang hoeven te zijn, omdat hun God de macht heeft over hemel en aarde.

## Zondag 22 september

Op deze zondag staat Jozua 6:1-20 centraal: De Israëlieten veroveren de eerste stad in Kanaän: Jericho.

Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op de Israëlieten die allemaal moeten juichen als ze de trompet horen. Dan storten de muren van de stad Jericho in.

Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op God die zegt dat alles in de stad Jericho voor hem is. Zo laat hij zien dat de Israëlieten niet voor zichzelf vechten.



die 'eindtijdtheorieën' verkennen en met elkaar bespreken wat er de gevolgen van zijn met het oog op concrete politieke en humanitaire conflicten in het 'heilige land'.

Datum: **woensdag 18 september**

Plaats en tijd: consistorie van de Grote

of Barbarakerk (ingang glazen deur),

**19.30 uur**

Kosten: € 3,=

Aanmelden bij: René van Loenen, [r.vanloenen@kpnplanet.nl](mailto:r.vanloenen@kpnplanet.nl) (tel.515159), of Ineke Brouwer, [inekebvr@hotmail.com](mailto:inekebvr@hotmail.com) (tel.501451)

---

## **Zin in film**

Zonder de films die Kees van der Zwaard al jaren voor ons selecteert, zou ons najaarsprogramma niet compleet zijn! We beginnen met een Deense film. Zoals gebruikelijk gaat Kees na afloop met ons in gesprek over wat we gezien hebben.

**Woensdag 16 oktober:** Den Skyldige Prachtige, spannende Deense film,

die de kijker steeds op het verkeerde been zet: wat is er aan de hand?, wie

heeft wat gedaan? en vooral: wie is schuldig? Niet op het niveau van een whodunit, maar existentieel. Bijzonder is dat de hele film zich afspeelt in een meldkamer en in de verbeelding. Plaats en tijd: Open Hof, Beethovenlaan 2, **19.30 uur**

Kosten: € 3,=

Aanmelden bij: Betty Visser, [betty.visser@kpnplanet.nl](mailto:betty.visser@kpnplanet.nl) (tel. 513539) of Ineke Brouwer, [inekebvr@hotmail.com](mailto:inekebvr@hotmail.com) (tel. 501451)

---

## **Timzingt in Tricht**

Vanuit de kerk te Tricht kreeg ik de vraag reclame te maken voor een inspirerend concert van Timzingt. En dat kan ik aanbevelen! Ze hebben 100 bestelde tickets nodig om het concert te laten doorgaan. Is het wat voor u? Timzingt en Tear: theaterprogramma 'Omgekeerd' Sint Pieter in Tricht, zaterdag 14 september 2019, 20.00 - 22:00 uur

Tickets bestellen via <https://www.truetickets.nl/e/12425>

'Omgekeerd' is een grappig, verrassend en prikkelend programma over

rijkdom en armoede. Het is de wereld op zijn kop. Tear werkt al meer dan 40 jaar in ontwikkelingslanden, maar vergeet het land dat het meeste hulp nodig heeft: Nederland. Timzingt ziet het scherp en omgekeerd. Het moet anders. De hulp moet naar Nederland. En om ons de zegeningen van Afrika te laten beleven, zal onze wereld op zijn kop moeten. Een mooie voorstelling waarin niets is wat het lijkt. Mooie liedjes, rake observaties en hilarisch cabaret. Tim zingt zoals we hem kennen: ontroerend goed. En zonder twijfel de vrolijkste

manier om kennis te maken met het werk van Tear en dat werk te steunen met de opbrengst van de avond! Kerk open vanaf 19.30 uur.

---

## Diaconale berichten



### **Bloemengroeten van juni en juli 2019**

De bloemen uit de erediensten zijn als teken van medeleven en met een groet van u allen gebracht bij:

*Met het oog op de privacy noemen we  
de personen zelf niet bij naam.*

---

## **Collecten**

**Zondag 8 september 2019**

### **Avondmaalscollecte bestemd voor Hospice Tiel**

Hospice Tiel maakt deel uit van Zorgcentra Rivierenland en is gevestigd in verpleeghuis Vrijthof in Tiel. Er is plaats voor ca. 7 gasten. Hospice Tiel verzorgt de palliatieve zorg van mensen met een beperkte levensverwachting waarbij genezing niet meer mogelijk is.

Er is een team van deskundigen dat alle benodigde zorg en steun verleend. Dit team bestaat uit verpleegkundigen, ziekenverzorgenden, een arts, een fysiotherapeut en ook een

geestelijk verzorger. Met elkaar dragen ze de zorg voor de cliënten om hun laatste levenstijd zo aangenaam mogelijk te maken. Ook de familieleden worden met alle zorg omringd. Veel van deze zorg wordt vergoed door de zorgmaatschappijen, maar vooral alle extra's kosten veel geld. Deze worden niet vergoed. Met de steeds lager wordende vergoedingen en subsidies wordt het steeds moeilijker om deze extra's te blijven bieden.

Graag uw bijdrage voor deze zorg.

---

**Zondag 22 september 2019**

### **Extra collecte Kerk in Actie Vredeswerk Vrede verbindt over grenzen.**

Het is Vredesweek, maar helaas is de vrede op veel plaatsen nog ver te zoeken. In Amerika wordt gesproken over het bouwen van een grensmuur en in Europa worden steeds meer buitengrenzen gesloten voor vluchtelingen. Wereldwijd worden mensen door conflicten verdreven uit hun land.

De Protestantse Kerk, Kerk in Actie en PAX ondersteunen initiatieven voor vrede over landsgrenzen heen, maar ook over grenzen van cultuur en religie heen. De opbrengsten van de collecte is bestemd voor drie van deze vredesinitiatieven. \*Zo werken in Colombia vrouwelijke leiders uit verschil-

lende kerkgenootschappen samen aan vredesopbouw na een jarenlang gewapend conflict.\* In Nederland is er steun voor de Stichting Geloven in Samenleven, die lokaal werkt aan het verbinden van mensen van verschillende religies en het voorkomen van conflicten. \*In Kosovo ondersteunt PAX de lokale organisatie Gemeenschapsopbouw Mitrovica waarin Albanen en Serviërs, die de verdeeldheid zelf pijnlijk hebben ervaren, elkaar de hand weer reiken in training, scholing en gezamenlijke bedrijfstjes.

Steunt u deze vredesactiviteiten in binnen-en buitenland met uw gift?

## Nieuws van de ZWO (Zending Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking)

De creatieve avond van de ZWO is weer gepland. Noteer de datum vast in uw agenda. **Woensdag 20 novem-**

**ber om half 8 in de kerk van Beusichem.** Verdere info leest u in het kerkblad van oktober.

---

### Er was eens...

Zo beginnen sprookjes meestal. Dit is wel een bijzonder verhaal, maar toch is het geen sprookje.

Tijdens het tellen van de collecteopbrengst van de diaconie deden we een bijzondere vondst. Tussen de euro's en bankbiljetten zat een gouden tand. Hè! Wat moet je daarmee?

Na overleg is de tand ingeleverd bij een juwelier. Het goud bracht € 57,60 op. Een mooi bedrag én een bijzonder verhaal.

---

### Extra collecten juli:

07-07	Zondagsschool	€ 126,75
14-07	Onderhoudsfonds orgels	€ 99,85
21-07	St. Timon Culemborg	€ 74,60
28-07	ZWO project Le Nid	€ 129,30

### Collectebonnen juli:

Kerkrentmeesterlijk beheer	€ 185,00
Diaconie	€ 151,00

### Giften:

#### Kerkrentmeesterlijk beheer:

€ 10,00 via: hr. P. v.d. Woerd

#### Cassetterecorder:

€ 5,00 (3x) via: fam. de Jongh

## **Orgelfonds kerk Beusichem**

€ 10,00 via: hr. J. Kirpestein

## **Diaconie:**

€ 10,00 via: contactochtend

€ 20,00 via: mw. M. de Leeuw

## **Bloemenfonds:**

€ 10,00 via: mw. A. van Wallenburg

## **Bezoekgroep:**

€ 10,00 via: mw. L. Udo

Door de vakantieperiode is het mogelijk dat uw gift hier nog niet is vermeld.

Onze excuses hier voor. We proberen de vermelding zo zorgvuldig mogelijk te doen.





## **PREDIKANT**

ds. L.J. van Lingen  
Burg. Hommesstraat 1,  
4112 LW Beusichem

e-mail: predikant@  
kerkbeusichemzoelmond.nl

Tel.: 06 - 38101701

## **SCRIBA KERKENRAAD**

W. de Ronde  
De Vier Gravinnen 216,  
4001 RZ TIEL  
Tel.: 0344-846054 of  
06-13524831  
wimderonde347@gmail.com

## **KOSTERS**

### **Kerk Beusichem**

De heer G. de Ronde  
Tel. 502990

De heer P. van der Woerd  
Tel. 501855

De heer A. van Lunteren  
Tel. 549539

### **Kerk Zoelmond**

De heer E. van Driel  
Tel. 536711

## **ORGANISTEN**

De heer J. Goedbloed  
Tel. 502107

De heer J. Koedoot  
Tel. 0343-452414

## **Coördinator communicatie**

Johan Honders

communicatie@  
kerkbeusichemzoelmond.nl

## **FINANCIËLE ADMINISTRATIE KERKRENTMEESTERLIJK BEHEER**

Mevr. A.F. de Ronde-de Fijter  
Smalriemseweg 25,  
4112 NA BEUSICHEM  
Tel. 502452

Mevr N.C. Onink-van  
Blijderveen  
Tel. 502389  
administratie@  
kerkbeusichemzoelmond.nl

## **LEDENADMINISTRATIE KERKELIJK KANTOOR CULEMBORG**

p.a.: Henk de Ronde  
Smalriemseweg 25,  
4112 NA BEUSICHEM  
Tel. 502452

## **DIAKONIE, KERK ROEPT, ADMINISTRATIE EN VERHUUR VOLKSTUINEN ZOELMOND**

Mevr. M.H. de Graaf-van  
Alphen. Molenweg 24,  
4112 NR BEUSICHEM  
Tel. 502767

## **VERJAARDAGSFONDS BEUSICHEM-ZOELMOND**

Bram en Wil van Asch  
Ben. Molenweg 3/D  
4112 NS Beusichem  
Tel. 501888  
e-mail: a.g.v.asch@gmail.com

## **ADM. COLLECTEBONNEN**

Wilma Honders  
Tel. 06-51723525

## **PROTESTANTS KERKKOOR "JUBILATE DEO"**

De heer G. de Leeuw  
Oranjestraat 28  
4112 JH Beusichem  
Tel. 501540

## **ZONDAGSSCHOOL**

Diana de Ronde  
Tel. 06-51819517  
d.deronde@outlook.com

## **STICHTING FEESTMARKT**

Henk de Ronde  
Tel. 502452  
henkderonde@hotmail.com

## **RESERVERING GEBOUWEN**

Mevr. A.F. de Ronde-de Fijter  
Smalriemseweg 25,  
4112 NA BEUSICHEM  
Tel. 502452  
gebouwenbeheer@live.nl

## **Kerkrentmeesterlijk beheer:**

NL04 RABO 0373 7050 93  
of

NL08 INGB 0009 0092 36

### **Diakonie:**

NL49 RABO 0312 5541 25

### **Collectebonnen:**

NL72 RABO 0110 4177 39

## **Onderhoudsfonds:**

Voor giften ten behoeve  
van de diverse fondsen  
kunt u gebruik maken van  
NL04 RABO 0373 7050 93.  
Graag als omschrijving  
het betreffende fonds  
noemen.

# KERKDIENSTEN

Zondag 1 sept. Ds. L.J. van Lingen Zoelmond  
10 uur Extra collecte: Jeugdwerk  
**Gezinsdienst – Startzondag**  
**Afsluiting Kids met elkaar... op zoek!**  
**Na de dienst is er koffie**

Zondag 8 sept. Ds. L.J. van Lingen Beusichem  
10 uur Extra collecte: Hospice Tiel  
**Viering Heilig Avondmaal**

Zondag 15 sept. Ds. J.W. Kirpestein – Utrecht Beusichem  
10 uur Extra collecte: Onderhoud pastorie

Zondag 22 sept. Ds. A.T. Blijderveen – Veendam Beusichem  
10 uur Extra collecte: KIA-Vredesweek  
**Na de dienst is er koffie**

Zondag 29 sept. Ds. L.J. van Lingen Zoelmond  
10 uur Extra collecte: Onderhoud orgels  
**mmv Jubilate Deo**  
**Na de dienst is er koffie**

Zondag 6 okt. Drs. R. van Doorn – Geldermalsen Beusichem  
10 uur Extra collecte: KIA-Israëlzondag

	<b>Organist</b>	<b>Koster</b>	<b>Bloemendienst</b>
1 sept.	J. Kwakkel	E. van Driel	Familie Siben
8 sept.	J. Goedbloed	G. de Ronde	Mevrouw De Jongh
15 sept.	H. Godtschalk	B. van Lunteren	Mientje Prins
22 sept.	J. Koedoot	P. v/d Woerd	Lia Udo
29 sept	H. Godtschalk	E. van Driel	Greet Kievit
6 okt.	W. van der Til	G. de Ronde	Marja de Leeuw

**Verschijningsdatum volgend kerkblad zondag 29 september**  
**[www.kerkbeusichemzoelmond.nl](http://www.kerkbeusichemzoelmond.nl)**