

GEMEENTEAVOND OVER HET HEILIG AVONDMAAL

Het is al even geleden, maar in november 2019 hadden we een Gemeenteavond in de kerk van Zoelmond met als thema Heilig Avondmaal. We voerden deze avond gesprekken in drie groepen, waarbij er telkens een gespreksleider en een notulist aanwezig was. In de groepen werden 3 onderwerpen besproken. Hieronder vindt u telkens het onderwerp, met een toelichting vanuit de analyse die uit de gegeven antwoorden is gemaakt.

1. Met associatiekaarten: welke plaat verbeeldt uw ervaringen tijdens het Heilig Avondmaal?

Tijdens deze ronde werden inspirerende dingen gezegd, zoals: 'Het Heilig Avondmaal is voor mij als een klimmuur: het is een bemoediging om door te gaan'. Of: 'Het Heilig Avondmaal laat mij de warmte van God ervaren – God houdt ons vast, wij mogen elkaar vasthouden.' Maar ook: 'Het Heilig Avondmaal laat zien dat wij als gemeente op weg zijn naar het eindpunt. Als je niet mee mag doen, dan loop je alleen en voel je je eenzaam (...)' Uit de gesprekken bleek dat de ervaringen best uiteen liepen. Mensen die regelmatig aangaan ervaren het als een mooi en fijn moment, die steunend is voor hun geloof, maar er was ook een keerzijde. Er werd soms ook pijn ervaren omdat op de momenten van het Heilig Avondmaal, lang niet iedereen naar de dienst komt om verschillende redenen.

2. Bespreek waarover u tevreden bent als het gaat om het Heilig Avondmaal?

Veel mensen zijn tevreden over de sfeer van rust, eerbied en respect

tijdens de viering. Het geeft de mogelijkheid tot inkeer en reflectie en geeft ruimte aan de eigen gedachten. Men geeft aan dat het belangrijk is dat de deelnemers aan het Heilig Avondmaal zich bewust zijn van de belangwekkende inhoud en die ook begrijpen.

”
*Het Heilig Avondmaal
laat mij de warmte
van God ervaren – God
houdt ons vast, wij mogen
elkaar vasthouden.*
”

Er is in het beleid van onze gemeente nu een koppeling tussen belijdenis doen en het meedoen aan het viering van het Heilig Avondmaal. Veel mensen zijn tevreden over deze koppeling, maar tegelijkertijd zijn er ook veel mensen die vinden dat de uitnodiging van Jezus geldt voor ieder die gelooft. En dat dit die koppeling niet in de weg hoeft te staan: aangaan aan het Heilig Avondmaal kan ook een uitnodiging zijn om Belijdenis des Geloofs af te leggen.

Over het algemeen zijn de gemeenteleden tevreden over de wijze van vieren van het Heilig Avondmaal. De belangrijkste aspecten zijn: Het zitten in een grote kring en het drinken uit 1 beker. Wel werd er de uitdrukkelijke wens uitgesproken dat gemeenteleden bij het doorgeven van brood en wijn bedachtzaam zijn, door elkaar bewust aan te kijken.

3. *Bespreek wat u moeilijk vindt aan hoe het Heilig Avondmaal op dit moment gevierd wordt en wat u graag anders zou willen zien.*

Het belangrijkste aandachtspunt dat genoemd werd, is het beleid dat ervoor zorgt dat niet iedereen van de volwassenen deelneemt aan de viering van het Heilig Avondmaal. Het toelatingsbeleid regelt dat alleen mensen die Belijdenis des Geloofs hebben afgelegd, deel mogen nemen aan het Heilig Avondmaal. Tegelijkertijd is het ook zo dat mensen die wèl belijdenis hebben gedaan, soms toch thuisblijven. Ook het opstapje in de kerk van Beusichem wordt genoemd als een belemmering.

Het afleggen van de Belijdenis des Geloofs was vroeger een zwaarwichtige zaak en er zijn een flink aantal mensen die daar niet persé goede herinneringen aan hebben. Soms was het ook niet meer dan een afsluiting van de catechese. Er werd geconstateerd dat het toen anders was dan nu: toen was je geen uitzondering, nu wel. Er is meer

aandacht voor de persoonlijke beleving van het geloof.

Mensen ervaren de koppeling tussen belijdenis en avondmaal soms als een 'hek' en als een manier om onderscheid te maken tussen mensen. Helder werd verklaard dat iedereen persoonlijk is uitgenodigd en dat wij niet hoeven/mogen oordelen over anderen (ook de kerkenraad niet). Ieder kiest er zelf voor om wel of niet aan te gaan. De kerkenraad heeft wel de verantwoording dat het Heilig Avondmaal heilig en eervol verloopt.

”
Mensen ervaren de koppeling tussen belijdenis en avondmaal soms als een 'hek' en als een manier om onderscheid te maken tussen mensen.
”

Vanwege de overweging dat het verplichte karakter van de belijdenis (als voorwaarde om mee te mogen doen met de viering van het Heilig Avondmaal) misschien zou vervallen, werd ook gesproken over toegankelijkheid voor kinderen. Het argument dat kennis over en bewust zijn van de betekenis en inhoud van het Heilig Avondmaal noodzakelijk is, werd breed gedragen. De leeftijd van 12+ werd daarbij als mogelijke grens genoemd, maar ook een specifieke wens van het kind in kwestie. Er werden ideeën geopperd voor

dit 'leren over het Heilig Avondmaal' als: aandacht bij de zondagsschool voor doel en betekenis van het Heilig Avondmaal; leren binnen de catechese of een 'stage' voor tieners.

Tenslotte

Aan het eind van deze analyse nog een paar wensen die genoemd werden ten aanzien van het Heilig Avondmaal: het zou fijn zijn als de viering van het Heilig Avondmaal al de zondag ervoor aangekondigd wordt en mensen zich uitgenodigd voelen. En werd er een verbinding tussen bidstond-dankstond en Heilig Avondmaal gezien. ■

*Namens de kerkenraad,
uw ouderling Clarinda van Lunteren*

Meepraten?

Wij kunnen ons heel goed voorstellen dat u hierover nog verder zou willen doorpraten. Of dat er misschien nog belangrijke vragen liggen.

Dat kunt u natuurlijk doen door komende tijd hierover in contact te gaan met predikant en/of kerkenraad, **graag zelfs!**

Ook zal in de gemeenteavond van maart/april het hoofdthema opnieuw de toegankelijkheid van het Heilig Avondmaal zijn. Ook daar kunt u natuurlijk **uw visie laten horen.**

*U bent hiervoor alvast
van harte uitgenodigd!*