

Huis-aan-huis-brief *Omzien naar elkaar*

Editie 2, 8 april 2020



Protestantse Gemeente
Beusichem-Zoelmond



Feest in corona-tijd?

Zondag is het Pasen! Het grootste feest van de kerk. We kleden ons op ons paasbest. Begroeten elkaar met de woorden 'De Heer is waarlijk opgestaan!'. Thuis wachten paasbrunches en familie en vrienden. Het huis vult zich met vreugde. Maar dit jaar niet. De corona-plaag maakt dat we elkaar niet opzoeken. Geen paasbrunch met vrienden of familie familiebezoek. Ouderen blijven alleen. En dat maakt verdrietig. Het klopt niet. Feesten doe je samen!

Velen vragen zich af, waarom zou je nú feestvieren? Hoe kan dat, terwijl het virus duizenden slachtoffers maakt en in de ziekenhuizen een uitputtingsslag gaande is. Omdat de lente doorbreekt? Zeker, dat maakt je blij. Voor mij een teken van Gods trouw. Maar in die mooie natuur is ook een sluipmoordenaar tevoorschijn gekomen: corona. Misschien roept dit vragen bij je op, hoe komt het dat zo'n virus in onze huidige wereld een pandemie kan veroorzaken, of wat voor lessen leren we hieruit voor de toekomst? En misschien ook, als God bestaat, waarom laat Hij dit dan gebeuren? Vragen die mij in ieder geval bezighouden. De lente vieren is hoop krijgen door de bloeiende perenboom in je tuin, maar je ook afvragen waarom nu zoveel mensen sterven. Dat is een van de moeilijkste vragen waarmee je als dominee wordt geconfronteerd. Maar ook ik kan deze vraag niet beantwoorden.

En toch vieren ik en mijn gezin Pasen. Omdat ik ervan overtuigd ben dat we ook mogen hopen en vertrouwen op een leven na deze crisis. Het is mijn overtuiging dat God zijn schepping (inclusief mensen) niet naar de vernieling zal laten gaan. Pasen betekent voor mij dat de dood niet het laatste woord heeft. En daarom hebben we temidden van deze corona-crisis hoop. En mogen we elkaar hoop geven. En zo sámen het leven vieren. Dat is waartoe verschillende organisaties ons als inwoners van Beusichem-Zoelmond oproepen. Onder het motto 'Ik, jij, dat zijn wij'. Een prachtig initiatief!

Houd moed! Heb lief!

Een hoopvol Pasen gewenst.

ds. Leendert Jan van Lingen

Persoonlijk gesprek

Indien u behoefte heeft aan een gesprek kunt u contact opnemen met de predikant, ds. Leendert Jan van Lingen. Iedere werkdag tussen 9-12 uur (behalve donderdag) via telefoon 06 - 38 10 17 01 of stuur een e-mail via predikant@kerkbeusichemzoelmond.nl.

Praktische hulp

Wanneer u praktische hulp nodig heeft kunt u contact opnemen met Meta de Graaf van onze diaconie, via telefoon 06 - 12 13 94 77 of via e-mail diaconie@kerkbeusichemzoelmond.nl.

PAASCHALLENGE 'WEES NIET BANG!'

Wat: Een online spel waarin je het verhaal van Pasen beleeft.

Hoe: In een aantal rondes ontvang je puzzels, creatieve en doe-opdrachten waarmee je punten kunt verdienen als je ze binnen de tijd oplost of uitvoert.

Leeftijd: 10-17 jaar.

Wanneer: Zaterdag 11 april tussen 20:00 en 21:00 uur.

Opgave: Uiterlijk vrijdag 10 april via 06 - 38 10 17 01 of predikant@kerkbeusichemzoelmond.nl.

KLOKKEN VAN HOOP

Iedere woensdagavond van 19:00 – 19:15 uur luiden we, samen met vele andere kerken, de klokken om in deze tijd van onzekerheid een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden.

DIGITAAL OP DE HOOGTE BLIJVEN? MELD JE NU AAN!

Belangrijke mededelingen, informatieve of leuke berichten ivm ontwikkelingen rondom het coronavirus en nieuws vanuit onze kerkgemeente delen wij ook via e-mail.

Wil je deze berichten ontvangen, dan kun je je aanmelden via onze website www.kerkbeusichemzoelmond.nl of dooreene-mailtesturenaarnaar nieuws@kerkbeusichemzoelmond.nl o.v.v. aanmelding digitale nieuwsbrief.

VOOR ACTUELE INFORMATIE: WWW.KERKBEUSICHEMZOELMOND.NL

Let op! Denk bij alle activiteiten na over hoe je dit zo goed mogelijk binnen de richtlijnen van het RIVM kan doen.

Doordat maatregelen of richtlijnen van overheid en RIVM kunnen veranderen is het mogelijk dat sommige hulpinitiatieven moeten komen te vervallen of moeten worden aangepast.

THUIS IN DE KNEL?

Wij kunnen ons goed voorstellen dat het u teveel kan zijn, nu de kinderen thuis zijn en dat u worstelt met allerlei vragen. Of dat u behoefte heeft aan steun of advies bij de omgang met pubers of anderszins. Overleg met de school van uw kind(eren) over de mogelijkheden die zij kunnen bieden.

Een andere mogelijkheid is overleggen met **Meta de Graaf** (06 12 13 94 77). U kunt ook contact opnemen met **Anke Runia** (06 200 30 512), zoals u kunt zien in haar bericht.

GRATIS TELEFONISCHE HULPLIJN



Lopen de spanningen thuis op? Weet je je geen raad met de kinderen, dreigen de ruzies met je partner te escaleren? Of voel je je juist erg alleen? Ik, Anke Runia, wil je graag helpen.

Ik bied je een luisterend oor en als je wilt kan ik je misschien wat praktische tips geven. Mocht je met anderzins problemen worstelen, mag je mij ook bellen.

Als je wilt weten wie je aan de lijn krijgt: kijk even op mijn website www.ankercoaching.nl. Het telefoonnummer is **06 200 30 512**. Uiteraard vallen deze gesprekken onder de geheimhoudingsplicht.

Adoptiestraatje

18 maart besloot ik polshoogte te gaan nemen bij de bewoners van de seniorenwoningen in de Knobboutstraat. Er waren inmiddels al wat regels ingesteld ivm Corona en dat bleek voor deze ouderen best lastig te zijn.

Sommige senioren krijgen nog wel eens een kortbezoek, anderen staan er voornamelijk alleen voor. Soms staat een van de bewoners even in de tuin, dan stop ik voor een praatje. Op zondag of maandag stop ik een kaartje in de bus. Een praatje via de post over het weer met het advies toch even in de zon naar buiten te gaan. Iedere keer verzeker ik hen dat een beroep op me doen echt geen probleem is.

Iedere dag kijk ik of de gordijnen open zijn, of er misschien een wasje wappert in de tuin of de lampen 's avonds aan gaan. En nu de periode van "anderhalve meter" langer gaat duren, ga ik maar weer eens aanbellen.... Zonder uitzondering kwamen alle bewoners uit mijn "adoptiestraatje" gezellig voor een praatje aan de deur, met natuurlijk een afstand van anderhalf meter!

Wil je ook een straatje adopteren? Bedenk dan goed hoe dit aan te pakken. Ik deel mijn werkwijze graag. Laat het weten aan Meta de Graaf. Zij brengt je met plezier in contact met mij. Wellicht tot gauw!

Oproep: aan inwoner van Beusichem en Zoelmond

Wij roepen Zoelmond en Beusichem op tuinen en straten vrolijk te kleuren. Kleed je voortuin of balkon aan met vrolijke kleuren of attributen. Het zou helemaal leuk zijn wanneer dat met de straat of de buurt gebeurt.

Betrek daarbij ook bewoners die niet naar buiten kunnen. Versier ook hun tuin en zorg dat zij ook een mooi uitzicht hebben en levendigheid in de buurt.

De kleuren maken niet uit. Geel past bij Pasen, Oranje bij Koningsdag en rood/wit/blauw bij Bevrijdingsdag. Denk aan kleurrijke plantjes, beschilderde eieren, een ballon, met vlaggetjes of slingers of zelf gemaakte kunstwerken of stoepkrijt tekeningen door kinderen. Het maakt niet uit. Heb je iets nodig vanuit een winkel? Koop het dan bij onze lokale ondernemers. Zij willen vast ook een handje helpen. Heb je zelf ideeën? Bespreek ze met de buurt en voer ze uit.

Enthousiast over het resultaat?

Stuur een foto naar ovbeusichem@gmail.com. Dan worden ze op de website van de Oranjevereniging Beusichem geplaatst.

Initiatiefgroep

De initiatiefgroep 'Ik, jij, dat zijn wij' is ontstaan uit de kerk Beusichem en Zoelmond en diverse verenigingen en maatschappelijke organisaties in onze dorpen.

Met vriendelijke groet,

Huib Pelser

Initiatiefgroep Ik, jij, dat zijn wij

Rustige werkplek voor scholier

Ben jij middelbare scholier of student en kost het je moeite om thuis rustig te werken? Wil je wel leren, maar heb je te veel afleiding om je heen of geen eigen plek om te werken?



Op het industrieterrein in Beusichem heb ik (**Marieke Verf**) een kantoor dat ik nu nauwelijks gebruik. Het is een plek waar je rustig (in huiskamersfeer) kan werken. Je bent er van alle gemakken voorzien. Ik stel de ruimte 3 dagdelen (kosteloos) beschikbaar. Denk jij hiermee geholpen te zijn, stuur dan een appje naar 06-44 89 66 31. Vermeld erbij wanneer je gebruik zou willen maken van de ruimte. Ik ga dan serieus kijken wat mogelijk is!

De goedemorgen telefoon: U bent heel erg welkom

Hoe fijn is het als er iemand dagelijks belt tussen 9.00-10.00 uur om te vragen of u lekker heeft geslapen, of er nog iets gedaan kan worden voor u of voor zomaar een praatje. Kortom een gezellig telefoontje, door altijd dezelfde persoon in deze nare, rare, soms eenzame tijd.

Deze corona gaat voorbij, maar het goedemorgen telefoontje mag ook daarna best blijven. Wanneer u denkt, dat vind ik fijn en dat wil ik ook, belt u mij op en ik zorg dat u gekoppeld wordt aan één van onze vrijwilligers. Die u belt en dit ook blijft doen als U dit wil. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Mijn naam is: **Marleen Tijsterman**. Telefoon: 06 51 51 77 88.

ZOEK JE HULP?

Geeft u aan waar u dringend behoefte aan hebt. Dat kan gewoon een telefoontje ter afleiding zijn. Of misschien durft of mag u het huis niet meer uit, terwijl wel de hond uitgelaten moet worden of de boodschappen gedaan moeten worden. Zoek je oppas voor je kind(eren) of hulp in het thuisonderwijs? Laat het weten!

Mail uw hulpvraag naar info@beusichemleeft.nl of naar diaconie@kerkbeusichemzoelmond.nl.

Of belt u met **Jeanne van der Gun** (06 - 15 02 50 83) of **Meta de Graaf** (06 - 12 13 94 77).

Zij zullen gezamenlijk de hulp coördineren en beoordelen of we hulp kunnen bieden. Afhankelijk daarvan wordt er een hulpbieder voor u gezocht.

knip - kleur vel voor een vrolijke lente - paas mobiel



Wil je hulp bieden?

Ben je gewoon beschikbaar om iets te betekenen? Mail je naam en contactgegevens dan naar ons. We hopen zo een lijst van beschikbare hulpbieders te maken.

Wil je een mooi initiatief starten? Wij plaatsen het graag op de volgende huis-aan-huis-brief, zodat zoveel mogelijk mensen het onder ogen krijgen. Mail je idee dan naar info@beusichemleeft.nl of naar diaconie@kerkbeusichemzoelmond.nl.

Waar zou je allemaal aan kunnen denken?

Praktische hulpinitiatieven:

- Koken van maaltijden.
- De plaatselijke ondernemers steunen.
- Oppassen op kinderen (geschikt voor tieners).
- Een mantelzorger enkele uurtjes ontlasten.
- Een noodzakelijk klein klusje doen (boodschappen, hond uitlaten, etc.).

Meedoen met ons initiatief:

- Helpen hulpzoeker en hulpbieder met elkaar in verbinding te brengen.
- Journalist: interviews met bewoners houden om de impact van corona in onze dorpen een gezicht te geven (geschikt voor tieners en studenten).

Opfleurfinitiatieven:

- Een knutsel maken voor iemand die het nodig heeft (geschikt voor kinderen).
- Een of meerdere kaartjes schrijven (ook leuk voor kinderen).
- Wat lekkers bakken en er een geïsoleerd iemand mee verrassen.
- Muziek maken (ook geschikt voor kinderen).

Helpen bij een voedselbank of in ziekenhuis?

(www.ziekenhuisrivierenland.nl/over-ons/nieuws/artikel/helpende-hand).



Beusichem Leeft!
Leefbaar dorp in de gemeente Buren

www.beusichemleeft.nl



**Protestantse Gemeente
Beusichem-Zoelmond**

www.kerkbeusichemzoelmond.nl

Omzien naar elkaar is een initiatief van Beusichem Leeft! en de Protestantse Gemeente Beusichem-Zoelmond