

Huis-aan-huis-brief *Omzien naar elkaar*

Editie 4, 27 mei 2020



Protestantse Gemeente
Beusichem-Zoelmond



Hou vol, heb lief!

We leven nu ruim twee maanden in wat we 'het nieuwe normaal' noemen. En dit blijft nog wel even. Een paar maanden? Een paar jaar?

Er blijft voorlopig veel onzekerheid en ook zorgen en stress. Hoe ga je hier op een goede manier mee om? Hoe houd je het vol? Gedragswetenschapper Ben Tiggelaar zegt dat volhouden niet veel te maken heeft met wilskracht, maar met beloning. Als je bijvoorbeeld een lange fietstocht maakt, zeg dan niet 'kom op, ik kan het!' maar stel kleine doelen: 'ik kan die kerktoren daar bereiken!' Haal je die, dan voelt dat als een beloning. Zo hou je het beter vol.



Maar wat als je leeft met de angst dat het wel eens niet goed af zou kunnen lopen? Je bedrijf gaat omvallen, je gaat je kleinkinderen maanden niet knuffelen. De bijbel staat vol verhalen van mensen die zich in situaties bevinden waarin het volkomen onduidelijk is of het wel goed afloopt. In die verhalen blijken geloof, hoop en liefde belangrijk.

Geloven betekent dat je je kunt overgeven aan de onzekerheid. Hopen is vertrouwen dat het uiteindelijk goed afloopt. Dat de wereld, het verhaal van de mensheid, uiteindelijk in Goede Handen is. Dat is een basic trust die ons helpt om het verdriet niet te ontkennen maar er doorheen te gaan. Liefhebben betekent zeggen dat je in die situatie toch het goede wilt doen, toch wilt liefhebben. Niet narrig en kribbig wil worden door die onzekerheid. Nu is geloven en hopen iets dat hier zo gekleurd is door de christelijke traditie dat je misschien zegt: mooi, maar niet voor mij. Ik gun het je van harte. Maar de liefde is het belangrijkste. Dat kan altijd. Althans, er is geen excuus om het niet te doen. Hou daarom vol: heb lief! De Britse schrijver C.S. Lewis zei 'als de (atoom)bom nou valt, laat die ons dan vinden terwijl we waardige dingen doen en niet als bange schapen bijeen zitten'. En met waardige dingen bedoelde hij: de gewone goede liefhebbende dingen als een pijltje gooien met je vrienden.

Leendert Jan van Lingen

Persoonlijk gesprek

Indien u behoefte heeft aan een gesprek kunt u contact opnemen met de predikant, ds. Leendert Jan van Lingen. Iedere werkdag tussen 9-12 uur (behalve donderdag) via telefoon 06 - 38 10 17 01 of stuur een e-mail via predikant@kerkbeusichemzoelmond.nl.

Praktische hulp

Wanneer u praktische hulp nodig heeft kunt u contact opnemen met Meta de Graaf van onze diaconie, via telefoon 06 - 12 13 94 77 of via e-mail diaconie@kerkbeusichemzoelmond.nl.

Hartverwarmend

In deze editie worden verschillende activiteiten genoemd die door vrijwilligers zijn opgezet in de afgelopen tijd.

Maar er waren er nog veel meer. Zoals de berenactie, iemand heeft er meer dan 100 gefotografeerd in onze dorpen. De prachtige bordjes met lieve teksten langs het Hoogeinde in Zoelmond, de oranje vlaggetjes die door de Oranjevereniging zijn uitgedeeld. En de actie van de Beusichemse Broederschap Der Vaders (BBVD). Zij hebben geld ingezameld en producten bij lokale winkeliers en als verrassingspakket uitgedeeld aan ouderen. Allemaal hartverwarmend. Al deze aandacht voor de mensen om ons heen blijft nodig!

Bericht van Margot uit de J.H. Knobboutstraat

Toen de Corona crisis net begon was er nog meer onduidelijkheid dan op dit moment en meer angst.

Gelukkig zie ik de senioren uit mijn adoptiestraatje nu af en toe een ommetje maken.

Ik probeer iedere week een contactmoment te hebben. De ene keer een praatje, de andere keer door een kaart door de bus of door het brengen van iets lekkers of leuks. De laatste keer mijn nieuwe oven uitgetest en met mini-appeltaartjes langs gegaan. Het is leuk en dankbaar om te doen. Ik ga er voorlopig mee door!



VOOR ACTUELE INFORMATIE: WWW.KERKBEUSICHEMZOELMOND.NL

De Feestmarkt

Normaal gesproken zouden we de afgelopen weken druk geweest zijn met het verkopen van loten, het organiseren van de kramen en optredens en het promoten van de Feestmarkt, die jaarlijks in mei plaatsvindt. Helaas heeft het coronavirus ook hier een streep door getrokken en hebben we moeten besluiten dit jaar geen Feestmarkt te houden. We richten ons nu op de voorbereiding van een extra feestelijke jubileumeditie, volgend jaar.

De kosten voor het instandhouden van de kerken lopen wel gewoon door. Wilt u dit jaar toch een bijdrage leveren tbv het onderhoud van de kerkgebouwen? Dit kan via **NL64 RABO 0307 9092 04** t.n.v. St. Feestmarktcommissie Beusichem. Voor meer informatie mailt u naar feestmarktbeusichemzoelmond@gmail.com. Dankuwel!



De goedemorgen telefoon

De goedemorgen telefoon blijft bestaan, ook in de komende tijd. We hebben het ervaren als heel prettig! U en uw bel-partner maken de keus.

Als coördinator ben en blijf ik er voor u! Wilt u ook gebeld worden of iemand bellen, meld u dan aan. Mijn naam is **Marleen Tijsterman-Tervoert** en ik ben bereikbaar op 06-51 51 77 88.



Live stream Kerkdiensten

De corona-crisis heeft de kerk doen besluiten om kerkdiensten te streamen. Via www.kerkbeusichemzoelmond.nl/live kunt nu iedere zondag live de kerkdienst meebeleven. Aanvang 10.00 uur. Iedere Kerkdienst is steeds een week lang terug te kijken. Welkom!

Historie Kerkgebouwen

Of je nu religieus bent (opgevoed) of niet, de kerkgebouwen in onze dorpen vormen een mooi aanzicht. Deze kerkgebouwen, beide op het hoogste punt van het dorp gebouwd, hebben een lange geschiedenis.

De huidige kerk in Beusichem werd gebouwd in 1422. In een van de boeken van de heer Nout is echter te lezen dat de kerk al zou dateren van voor 900. De kerk is gebouwd op ossenhuiden. Dit zou verzakken tegenhouden.

De kerktoren werd in de 12e eeuw in Romaanse stijl gebouwd van tufsteen.

In 1422 is deze kerk bijna geheel afgebrand.

De toren is hierna bovenop de overblijfselen weer opgebouwd met baksteen. In 1956 is deze gerestaureerd.

In 1996 werd de gehele kerk gerestaureerd. Hierbij is de houten scheiding tussen het schip en het koor van de kerk verwijderd, waardoor de kerk nu mooi open is. Door de jaren heen is de kerk vaak een toevluchtsoord geweest tijdens overstromingen maar ook tijdens de oorlog. Omdat de kerk van Beusichem gewijd is aan Johannes de Doper, werd er elk jaar op diens naamdag in juni een speciale kerkmis gehouden. Hier komt de tegenwoordige kermis in juni nog altijd vandaan.



De kerk van Zoelmond werd in 1404 gesticht en kreeg in 1420 de status van parochiekerk. De kerk van Zoelmond is gewijd aan Johannes de Evangelist. De toren van deze kerk is gebouwd in gotische stijl en is lange tijd begroeid geweest door klimop. In 1911 is in deze toren de bliksem ingeslagen, waardoor de spits geheel uitbrandde. De toren werd in 1912 weer hersteld. In 1952 is de kerk van Zoelmond gerestaureerd. Er zijn nog altijd murendelen van de kerk in 1404 aanwezig. Oorspronkelijk had de kerk wel twee heel andere ingangen.



De klokken van zowel het kerkgebouw in Zoelmond als het kerkgebouw in Beusichem zijn in de Tweede Wereldoorlog meegenomen naar Duitsland en niet teruggekomen. Tot de aankoop van nieuwe klokken in 1949 had de kerk van Beusichem een kleine luidklok te leen en de kerk van Zoelmond een lege zuurstofcilinder die als luidklok diende.

De kerken van Beusichem en Zoelmond hebben in het verleden een beetje een knipperlicht-relatie gehad. De samenwerking tussen de kerken is een aantal keer verbroken geweest. Sinds 1972 werken de kerken weer nauw samen en kunnen we in beide kerkgebouwen diensten houden.

Voor de genoemde restauraties, maar ook voor onderhoud van o.a. het pleister- en schilderwerk aan beide kerkgebouwen, organiseren we jaarlijks de Feestmarkt. Volgend jaar hopen we een feestelijke jubileumeditie te organiseren.

'Corona lijkt voorbij. Maar dat is niet zo. We moeten voorzichtig blijven'

'Toen Corona losbarstte, was het stil bij ons. Er kwam niemand. Bijna niemand belde', vertelt Christine Schut, huisarts in Beusichem. 'We waren er natuurlijk voor onze patiënten, maar er kwam of belde bijna niemand. Onze patiënten in Beusichem, Zoelmond, Ravenswaaij, Asch en Rijswijk waren bescheiden, hadden veel begrip.'



Verontrustend

'Op een gegeven moment werd het verontrustend. Mensen hebben toch nog steeds buikpijn, rugpijn of psychische klachten. Maar ze kwamen niet. We zijn oudere mensen zelf gaan bellen. Om met ze te praten over hun eenzaamheid.'

Corona

'Wij hebben natuurlijk ook coronapatiënten gehad. Maar die moesten we doorverwijzen naar de speciale Coronatent bij de Huisartsenpost. Wij vonden dat moeilijk. Van mensen die ons het hardst nodig hadden, moesten wij afstand houden.' Andere patiënten moesten we proberen telefonisch te helpen. We misten het persoonlijk contact.

Mensen helpen elkaar

'Buren helpen elkaar veel in onze dorpen. Dat is mooi. Net als dit blaadje, dat is ook mooi. Mensen belden ons dat ze ons wilden helpen. Bijvoorbeeld door medicijnen te bezorgen. Ook brachten mensen beschermingsmiddelen en staken ons een hart onder de riem met kaartjes, lekkers en bloemen.'

Nu wordt het moeilijk

'Nu wordt het moeilijker. We denken dat het misschien voorbij is. Maar dat is het niet. We moeten voorzichtig blijven. Want het virus is er nog. Het is niet weg. We moeten blijven oppassen.'

Bij ons is het veilig. Je kunt altijd bellen

'Nu durven mensen gelukkig wel weer te bellen als er iets is. Iedereen moet weten dat het bij ons veilig is. Je kunt altijd bij ons terecht.'

GRATIS TELEFONISCHE HULPLIJN

Lopen de spanningen thuis op? Weet je je geen raad met de kinderen, dreigen de ruzies met je partner te escaleren? Of voel je je juist erg alleen? Ik, Anke Runia, wil je graag helpen.

Ik bied je een luisterend oor en als je wilt kan ik je misschien wat praktische tips geven. Mocht je met andersoortige problemen worstelen, mag je mij ook bellen.

Als je wilt weten wie je aan de lijn krijgt: kijk even op mijn website www.ankercoaching.nl. Het telefoonnummer is **06 200 30 512**. Uiteraard vallen deze gesprekken onder de geheimhoudingsplicht.



Jeugdactiviteiten

Langzaam maar zeker mogen we elkaar weer wat opzoeken. Kinderen mogen weer vrij met elkaar omgaan. In juli beginnen we weer met de zondagsschool. Iedere zondag van 10:00 tot 11:00 in één van de kerken. We horen een mooi verhaal uit de bijbel en gaan op een creatieve manier aan de slag. Misschien is het wat voor uw (klein)kinderen. Kom gerust eens vrijblijvend kijken!

Ook is er een tienerclub: Rock Solid. Deze komt ook weer bij elkaar op gepaste afstand. Super gezellig én een goed gesprek over een aansprekend thema. Lijkt het je wat?

Informatie en contactgegevens via www.kerkbeusichemzoelmond.nl.

FUN IN DE KERK

Kids met elkaar

Wat?

Ieder jaar wordt er in de laatste week van zomervakantie een activiteit georganiseerd voor alle kinderen van de basisscholen. Aan de hand van het jaarthema wordt er twee ochtenden spelletjes gespeeld, liederen gezongen, wordt er geknutseld en ook een bijbelverhaal verteld. Op vrijdagavond is er een leuke afsluiting voor kids en ouders. Voor ouders een terugblik en een gezellige borrel met hapje. Op de zondag erna staat de kerkdienst in het teken van Kids met elkaar...

Planning

Door corona weten we op het moment van schrijven nog niet of deze activiteit door kan gaan. Houd daarom de website www.kerkbeusichemzoelmond.nl in de gaten voor het laatste nieuws.

Kids met elkaar...

Is voor kerkelijke en niet kerkelijke kinderen en hun ouders toegankelijk en er zijn geen kosten aan verbonden.

Groet van de commissie,
Sandra Verweij, Tini Rademaker,
Jollette van der Netten van Stigt,
en Mariet Grootenboer

Van de redactie

De afgelopen weken hebben we met veel plezier vier huis-aan-huis brieven voor u gemaakt. Bij de start hebben we besloten om er in ieder geval vier te maken. Nu het ernaar uitziet dat de coronamaatregelen verder gaan versoepelen in de komende tijd, zullen we het voorlopig bij deze vier te laten.

We zijn onder de indruk van wat deze brieven hebben losgemaakt, samenwerking met andere lokale organisaties, hartverwarmende reacties van de lezers, maar ook van allerlei mensen die we om hulp hebben gevraagd. Leterlijk iedereen werd aangestoken door ons enthousiasme en heeft zijn/haar medewerking verleend. Daarmee was het mogelijk om in heel korte tijd deze mooie nieuwsbrieven te maken. De hulp van Jan Willem Houweling, Jeroen Verheul en Wessel Visser was ook onmisbaar!

Alle kosten zijn voorlopig betaald door onze kerk, de Protestantse Gemeente Beusichem-Zoelmond. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee, maar ook de kerk heeft te maken met doorlopende kosten en, zeker in deze tijd, teruglopende inkomsten. We proberen nu bij de provincie en gemeente een subsidie te krijgen voor onze kosten. Ook uw bijdrage is natuurlijk welkom! Wilt u ons financieel steunen, dan kan dit door een bijdrage over te maken aan onze diaconie o.v.v. Huis-aan-huis nieuwsbrief via **NL49 RABO 0312 5541 25** t.n.v. Diaconie PG Beusichem-Zoelmond. We zijn u zeer dankbaar!

Toekomst

We zijn startende met een algemene digitale nieuwsbrief, die regelmatig zal verschijnen en in de toekomst verder ontwikkeld zal worden. Ook u kunt deze nieuwsbrief ontvangen. Hoe? U leest het onderaan dit bericht. Ook de huis-aan-huis nieuwsbrief zouden we graag nog een aantal keer per jaar laten verschijnen. Natuurlijk, veel hangt af of dit financieel haalbaar is en ook van de medewerking om de nieuwsbrieven tot stand te brengen. Daarover gaan we de komende tijd met verschillende partijen in overleg. We houden u op de hoogte via de digitale nieuwsbrief en de websites van de PG Beusichem-Zoelmond en Beusichemleeft.

Tot slot, we hopen dat het lezen van deze brieven u net zoveel plezier heeft gebracht als ons het maken ervan. En nogmaals dank voor al uw enthousiasme, steun, hulp en warme reacties!

We blijven omzien naar elkaar en hopen dat u gezond blijft!

Meta de Graaf, Johan Honders, Leendert Jan van Lingen,
Clarinda van Lunteren, Teska van Vuren

BELANGRIJK! Wilt u onze digitale nieuwsbrief ontvangen?

Dan hebben we uw e-mailadres nodig. U moet zich dus zelf even aanmelden. Dat kan heel gemakkelijk via kerkbeusichemzoelmond.nl/aanmelden-nieuwsbrief. We zullen uw aanmelding alleen gebruiken voor de nieuwsbrief.

In Coronacrisis staat Buren dichter bij de dorpen

Wethouder André van den Hurk was in februari nog aan het kennis maken met de dorpen. Door de coronacrisis werd dat al snel crisis beheersen. De wethouder financiën (Gemeentebelangen Buren) heeft Beusichem, Zoelmond en Ravenswaaij in zijn pakket.



De coronamaatregelen hebben grote impact op gemeenten. Inwoners en ondernemers komen met veel vragen en hulpverzoeken. Het is een intensief proces om het openbare leven weer veilig op gang te laten komen. "We hebben misschien wel meer dan ooit contacten met scholen, sportverenigingen, ondernemers, en nog veel meer partijen", stelt Van den Hurk.

De gemeente voert ook de tijdelijke regeling voor uitkeringen voor zelfstandigen uit, de Tozo. Uit Beusichem kwamen 67 aanvragen voor die steunregeling en uit Zoelmond 15.

Er kwamen aanvullende regelingen. De gemeente biedt bijvoorbeeld op aanvraag uitstel van betalingen van belastingen, huren en leges. En voor de verenigingen wel fijn; er worden geen leges in rekening gebracht voor evenementen die niet of beperkt doorgaan. De aandacht ligt nu bij horeca. Het lijkt er op dat die ook de openbare ruimte mogen gebruiken om op terrassen 30 mensen te bedienen. Horecaondernemers kunnen een plan opstellen en ter goedkeuring indienen.

Voor de gemeenteboekhouding heeft de crisis ook gevolgen, maar de ernst wordt pas later duidelijk. Voor nu is Van den Hurk vooral trots op de prestaties van zijn ambtenaren.



Beusichem Leeft!
Leefbaar dorp in de gemeente Buren

www.beusichemleeft.nl



**Protestantse Gemeente
Beusichem-Zoelmond**

www.kerkbeusichemzoelmond.nl

Omzien naar elkaar is een initiatief van Beusichem Leeft! en de Protestantse Gemeente Beusichem-Zoelmond