

Huis-aan-huis-brief

Omzien naar elkaar



Protestantse Gemeente
Beusichem-Zoelmond



Beusichem Leeft!
Leefbaar dorp in de gemeente Buren

Editie 6, 16 december 2020

h-a-h@kerkbeusichemzoelmond.nl

GEEF LICHT!

Geef licht

Geef alles wat je hebt

Geef de liefde een gezicht.



Woorden van **Stef Bos** uit zijn gelijknamige liedje. In een interview schrijft hij "Ik zat eens in een kerkje in Kaapstad waar enorm vurig werd gezongen. Later ontdekte ik dat ik tussen de daklozen zat. Dat was voor mij een les in nederigheid. Ik had het niet in de gaten, want zij waren zo blij en dankbaar. Juist mensen die in het duister zitten, laten je zien waar je het licht kunt vinden."

Die laatste uitspraak van **Stef Bos** wordt haast letterlijk geïllustreerd in het Kerstverhaal. En dan bedoel ik natuurlijk de herders op het veld, de herders in de winternacht. De herders, dat waren de slecht betaalden, de orderpickers in de distributiecentra, de arbeidsmigranten in de slachterijen. Zij zijn het die als eerste het goede nieuws van Kerst verspreiden. Zij gaan terug, de wereld in, om de goede boodschap aan anderen te vertellen en door te geven. Zij geven het licht door.

Geef de liefde een gezicht. God zelf heeft die liefde een gezicht gegeven in een vluchtelingenkind. In Jezus die gekomen is omdat God de mensen lief heeft. Gods liefde is er voor ieder mens en die liefde is er zonder voorwaarden en zonder onderscheid. Niet voor de ideale mensen, niet voor hen die krampachtig hun imago overeind houden, maar voor jou zoals je bent, zonder onderscheid. Dat mag je horen, steeds weer, al was het maar één keer per jaar met Kerst. God heeft de wereld lief. Vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft! Wie dit licht ontvangt, kan zelf ook licht geven. **Geef licht. Geef de liefde een gezicht.**

Ds. Leendert Jan van Lingen - predikant@kerkbeusichemzoelmond.nl

Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland!

Versillende verenigingen organiseren deze kerst mooie acties waarmee ze licht geven. Door om te zien naar anderen. Als kerk geven we ook. Aan een grote groep oudere dorpsgenoten. Tevens willen als kerk inzamelen voor 50.000 vluchtelingenkinderen die, omdat er geen plek voor hen is, opgroeien in mensonwaardige omstandigheden in natte koude tenten op Lesbos. Onze diaconie geeft zelf een bijdrage van € 250,00.

Doe mee en krijg van ons als dank een CD van Stef Bos

Maak dan nu uw gift over op NL49 RABO 0312 5541 25 t.n.v. Diaconie PG Beusichem-Zoelmond, ov.v. actie Lesbos. Als dank willen we u **de cd 'Geef Licht' van Stef Bos** cadeau doen. Als u die graag ontvangt, mail ons dan uw adresgegevens.



diaconie@kerkbeusichemzoelmond.nl

Kerstdiensten 2020

Geef licht! Een echt kerst-thema. Maar de realiteit is: daar heb je vaak geen energie voor.

Geef liefde! Zelfde verhaal. Het is meer geven dan nemen.

Met kerst klinkt: Liefde heeft een gezicht gekregen. Er is een verlosser geboren. Maar waar wil jij eigenlijk van verlost worden?

Kerst in de dorpskerk wil zo'n moment van reflectie en verrassing zijn. Omdat we maar 30 bezoekers mogen ontvangen is **aanmelden bij kerk@teejow.nl verplicht.**

Bij klachten thuisblijven en bij binnenkomst een mondkapje verplicht. Kerstnacht en kerstmorgen zijn ook te volgen via **kerkbeusichemzoelmond.nl/live.**

Kerstavond

18:30 Kerstmusical door kinderen. uitsluitend via de live-stream (onder voorbehoud).

22:00 Kerstnachtdienst.

Kerstmorgen

10:00 Kerstviering

Doe mee en krijg een CD!



'... zie de oorlog die maar doorgaat, ook al is ze ver van hier, onze wereld is te klein om het niet te willen zien.'

Stef Bos

Digitaal op de hoogte blijven? Meld je nu aan!

Belangrijke mededelingen, informatie of leuke berichten vanuit onze dorpen en nieuws vanuit onze kerkgemeente delen wij ook via e-mail.

Wil je deze berichten ontvangen, meld je dan nu aan!

www.kerkbeusichemzoelmond.nl of stuur een e-mail naar nieuws@kerkbeusichemzoelmond.nl o.v.v. aanmelding digitale nieuwsbrief.

Een kerstpakket van Oranjevereniging Beusichem!

Binnenkort wordt er weer een mooie kerstboom geplaatst naast de kerk. Helaas kan de kerstborrel onder deze boom dit jaar niet doorgaan. Omdat het juist nu zo belangrijk is elkaar niet uit het oog te verliezen, heeft de Oranjevereniging Beusichem 50 kerstpakketten met verrassingen van Beusichemse ondernemers om te bezorgen bij de mensen die het volgens u verdienen.

Cadeau-actie!



Wie verdient er zo'n pakket volgens u?

Wilt u iemand blij verrassen, stuur dan voor 20 december uw naam en e-mailadres, de naam en het adres van degene naar wie wij het pakket mogen brengen en een korte motivatie naar ovbeusichem@gmail.com.

Een fijne kerst en een mooi & Gezond 2021.

Nieuwe boeken van ondernemers uit onze dorpen

Pauline Houweling schreef het boek "Terug naar de kern - De logica van mediation", over de kracht van mediation en de rol van de mediator bij het oplossen van conflicten.

www.paulinehouweling.nl

Het kinderboek van **Suzanne Huijs** is een lees- en beleefboek over de vriendschap tussen een meisje en een hond en heet "Lappi en het meisje".

www.suzannehuijs.nl

In het boek "Bier en Appelsap bezoekt Texel" van **Lisanne Davids**, vind je leuke tips en uitjes voor ouders en kinderen voor een verblijf op Texel.

www.bierenappelsap.nl/boek

Winactie: Doe mee en win een boek!

De schrijvers hebben een exemplaar van hun boek en Lisanne ook van haar beide eerdere boeken (regio Utrecht/Gooi/Heuvelrug) ter beschikking gesteld om te verloten. Wil je meedoen? Stuur een mailtje met je naam, telefoonnummer, adres en boekvoorkeur uiterlijk 20 december naar h-a-h@kerkbeusichemzoelmond.nl. Vanaf 23 december kun je de uitslag vinden op onze website via kerkbeusichemzoelmond.nl/live.

Senioren aan Bod hopelijk weer snel open

Ook Senioren aan Bod (SaB) ondervindt hinder van Corona. De vereniging, die tot doel heeft senioren met raad en daad bij te staan en hen tevens leuke activiteiten aan te bieden, moet haar activiteiten steeds aanpassen aan de nieuwe maatregelen.

"Helaas hebben we als bestuur in oktober moeten besluiten onze activiteiten tijdelijk stop

te zetten, maar we hopen, als de maatregelen het toestaan, weer snel op te kunnen starten, vertelt Mary Kelder, de secretaris van SaB. Die activiteiten vinden plaats op woensdagmiddag in het Zoetzand. Ook daar worden vanzelfsprekend strenge maatregelen gehanteerd om besmettingen te voorkomen. Iedereen zal, tot hij/zij zit, een mondkapje moeten dragen en natuurlijk op 1,5 meter van elkaar. "Wij nemen geen enkel risico."

Er wordt gewerkt aan een gevarieerd programma, waarbij de nadruk ligt op gezelligheid en contact met elkaar. "De middagen zijn voor alle senioren van 50 jaar en ouder", vertelt Mary. "Iedereen is van harte welkom!"

De vereniging vraagt een kleine bijdrage voor de bijeenkomsten. Ook is het mogelijk om lid te worden van de vereniging voor € 5,00 per maand of voor € 50,00 per jaar.

Meer informatie? Bel of mail voor meer informatie of over het programma met Mary Kelder, tel. 501623, seniorenaanbod@gmail.com.



Mevrouw Jacobs trots op haar kerststal

Mevrouw Jacobs is 98. Ze is één van de oudste inwoners van Beusichem, maar aan de telefoon is daar weinig van te merken. We wilden even geen bezoek brengen in de coronamaanden.

Zelf denkt mevrouw Jacobs er anders over. "Ik houd me aan de regels, maar ben niet zo gauw bang omdat ik de oorlog heb meegemaakt in het verzet. Ik heb veel meegemaakt, daar heb je geen weet van."



Mevrouw Jacobs: Kerstmis. Het gaat haar vooral om de christelijke betekenis. De geboorte van Jezus.

Kerstmis is belangrijk. Mevrouw Jacobs is gereformeerd en volgt nu diensten op televisie 'The hour of power'. "Een geweldige dominee, ik kijk er elke week naar." De voorbereiding op Kerst is in volle gang. De handgesneden Oostenrijkse kerststal staat al. Het maken van de kerststukjes vlot goed. "Ik krijg hulst en mos van mijn zoon. Hij woont op een landgoed." Het huis is volop versierd, maar dit jaar voor het eerst geen kerstboom. Ze krijgt hulp van familie bij het opzetten van de boom, maar het is toch teveel gedoe. Niet erg, het gaat haar ook vooral om de christelijke betekenis van Kerstmis: De geboorte van Jezus.

Arnold en Minke Siben

Begin april voelde Arnold zich niet helemaal lekker. Geen moment dacht hij daarbij aan corona. 3 april kreeg hij het plots erg benauwd. Hij weet nog dat hij 's avonds laat de ziekenwagen instapte. Zijn volgende herinneringen zijn van 4 weken later.

Na 4 weken coma volgden nog vele weken voor Minke tussen hoop en vrees. Dankbaar noemt ze het nachtje slapen in het ziekenhuis, bij Arnold. En dat hij met Pinksteren weer kon praten. Na 100 dagen naar de Beatrix om te revalideren. 'Een medisch wonder' noemen de dokters Arnold.



Arnold en Minke: Hoe onze kerstavond eruit gaat zien? Als vanouds tóch samen lekker fonduen.

Zo voelen ze het beiden ook. 'Ik voel me in alles dankbaar'. Voor de uitstekende zorg. Voor het eten waar hij weer van geniet. Hij heeft zijn smaak, in tegenstelling tot anderen, behouden. Voor de gebeden en kaartjes. In september mocht hij naar huis. Minke heeft zich regelmatig afgevraagd of ze nog kerst zou vieren met Arnold. Hoe kerstavond eruit gaat zien? Als vanouds lekker fonduen! Dit jaar nog niet met alle kinderen en kleinkinderen. Hopelijk kan dat volgend jaar weer!

Recept 't VeerHuys

't VeerHuys heeft in haar lange bestaan al vele bijzondere momenten meegemaakt. Leuke en gekke gebeurtenissen, maar ook moeilijke tijden voor iedereen. Nu zitten we weer in een bijzonder moment. Maar de geschiedenis leert dat ook deze periode weer voorbij zal gaan. Dus hou vol, wees lief voor elkaar en de leuke en bijzondere tijden zullen zeker weer komen.



Ook met kerst zal het anders zijn dat we gewend zijn. We willen daarom, samen met onze koks, een echt 't VeerHuys recept met jullie delen. Namens alle 45 collega's wensen we jullie een vrolijk kersfeest en een voorspoedig 2021.

Hanneke en Vincent

Recept (voor 4 personen)

- 4 hazenbouten
- Rode wijn
- Grillkruiden
- Azijn
- Laurierblad
- Ui
- Kruidnagel
- Kaneel

Smeer de hazenbout in met grillkruiden en vervolgens de hazenbouten rondom aanbakken.

Voeg hier een halve liter rode wijn, 1 kruidnagel, 1 laurierblaadje, een halve grof ui gesneden en een halve theelepel kaneel toe.

5 minuten laten sudderen. Pak de bouten met een tang en doe ze in een ovenschaal. Het mengsel uit de pan erover heen doen. Voeg water toe zodat de hazenbouten net onder water staan. Alleen het vlees het bot hoeft niet onder water. Klein scheutje azijn (voorzichtig!), dit maakt het vlees malser. Schaal afdekken met aluminiumfolie. Op 160 graden 2 uur en 20 minuten in de oven.

Eet smakelijk, heerlijk te combineren met een jachtsaus, rode kool en aardappelpuree.

Huibert zoekt oude foto's voor belangrijke collectie

Huibert Boon is één van de mensen achter *'Beusichem-Zoelmond toen en nu'*, de verzameling foto's en video's van oud-Beusichem. Voor oude inwoners fijn om terug te kijken, voor nieuwe inwoners om het dorp te leren kennen. Huibert heeft nu 2300 foto's van Beusichem en Zoelmond op zijn facebookpagina, maar is nog lang niet klaar. 'Ik vind het leuk het dagelijkse leven te laten zien van vroeger. Evenementen of cafés. Maar ik ben geïnteresseerd in alles wat er is.'

Er moeten nog veel foto's zijn in foto-albums thuis of krantenartikelen met foto, ook al zijn dat foto's met mensen erop. Mensen kunnen dat sturen?

"Zeker. Vaak kun je veel uit de foto's opmaken. Ik hoop dat ze aan me denken als ze opruimen."

Wat is je waardevolste foto?

"Ja, dan toch die paardenmannen voor op het eerste boek van Nout of van Het Wiel, een mystieke plas."

Je had problemen met auteursrechten. Je wilde stoppen. Is dat opgelost?

"Ik hoop het. We zijn erg geschrokken, maar we hebben niets fout gedaan."

Foto's?

Stuur naar:

Beusichem.zoelmond@gmail.com

Beusichem-Zoelmond toen en nu is onderdeel van Beusichem Leeft en heeft 1447 volgers.



Huibert Boon met de geweldige boeken van lokaal historicus Nout.

Oude gemeentehuis Beusichem (weer) op de markt



Dit is het oude gemeentehuis van gemeente Beusichem. Tot de gemeentelijke herindeling in 1978 was hier het gemeentehuis gevestigd, met in de kelder het gemeentelijke archief. Het pand is eind jaren dertig gebouwd voor de dorpen Beusichem en Zoelmond. Daar is 40 jaar lang gestreden om de belangen van de beide dorpen.

Bij de bouw in 1939 dachten de inwoners dat de gemeente op het dorpsplein de kermis wilde indammen door juist op deze plek te bouwen. Ook was het een periode waarin nog veel krotwoningen aanpak behoeften. De gemeente had 25.000 gulden uitgetrokken voor het gemeentehuis, maar de nieuwbouw was ook hard nodig. In dat gemeentehuis heeft een aantal oorlogsjaren ook een door Duitsers aangesteld burgemeester bestuurd.

Het gemeentehuis heeft sinds de herindeling vooral als kantoor dienst gedaan. Het wordt sinds kort te huur aangeboden (via fundabusiness.nl). Ook koop is bespreekbaar.

Beusichem Leeft! wenst u een beter 2021

Veel is al gezegd over 2020. Het jaar gaat als een nachtkaars uit zonder leuke borrels en feestjes, maar een nieuw jaar biedt nieuwe kansen.

We hopen als BeusichemLeeft er weer wekelijks te zijn met *het Slagerskrantje* en met *Beusichem toen en nu* en *Huis van de Buurt*. Een fijn uiteinde!!



Beusichem Leeft!
Leefbaar dorp in de gemeente Buren

www.beusichemleeft.nl



**Protestantse Gemeente
Beusichem-Zoelmond**

www.kerkbeusichemzoelmond.nl

Omzien naar elkaar is een initiatief van Beusichem Leeft! en de Protestantse Gemeente Beusichem-Zoelmond